

Weekendverslag 21-23 juni 2013

Vrijdag:

Rond 17.00 kwamen de stemmen zo langzamerhand op gang in de Malversweie. Simone had een nieuw maaltje uitgeprobeerd. Krieltjes, sla en kip met champignons uit de oven. Alle pannen leeg? Check. Op naar de Stelle. De ezels en de shetlandpony werden aangekleed en we vertrokken voor een lekkere wandeling naar het bos. Makkelijk, want als wij (de kleinere onder ons) wat vermoeide beentjes hadden, konden we even plaatsnemen op de ruggen van Wendy of NoNo.

Omdat het zo lekker was, liepen we door naar het strand en daar was Jakkoo met tractoren stenen van het strand af aan het halen. Dit was prachtig, want we mochten zelfs even mee liften in de kar. Terug op de Malversweie was het al snel bedtijd en maakten we ons op voor de dag van morgen. De sportieve jongens gingen hun sixpack nog even bijwerken.



Zaterdag

Vroeg eruit, want vandaag een drukke dag. Onze planning liep letterlijk in het water , want het zwembad waar we heen zouden gaan was dicht voor verbouwing. Normaal hebben we nooit een "uitje" in een gewoon weekend, maar er was een judo examen gepland en dan kwam dat toevallig goed uit. Het zwembad waar we heen gingen was echter dicht voor verbouwing, maar beloofd is beloofd, dus vertrokken we om 11 uur naar Port Zélande. Lunchpakketjes mee en lekker veel lekkers. Na de middag sloten ook onze examen kandidaten Esperanza en Quintus aan. De onderwatercamera heeft weer prima zijn best gedaan en daarom wat minder tekst, wat meer foto's. (Zie hiervoor de website!)

Om 16.45 gingen we weer terug naar de Malversweie waar Linda de eerste pizza's al lekker in de oven gedaan had. Steeds vier pizza's op tafel in stukjes gesneden beviel goed, alles was op!

Na het eten is de groep gesplitst; vissen in Nieuwerkerk of met Daniëlle de paarden verzorgen op de Stelle. Aan Esperanza was het de eer om de eerste vis te vangen! Met hulp van visfanaat Gerjan werd de vis met gemak binnengehaald.



Om half 9 was het tijd voor het tv programma jongens tegen de meiden. Goed gelachen met ze allen en actief meegespeeld met het programma. Omstebeurt was het toen bedtijd voor iedereen. Weltruste!



Zondag

Vandaag was het ook al niet erg lekker weer, maar toch op tijd eruit, want de dieren op De Stelle moeten wel verzorgd worden. Eerst lekker een ontbijtje, en daarna er op uit!

Dylan, Cordell en Dave gingen de paarden verzorgen en Esperanza en Bram gingen de groente snijden. Quintus heeft het water van de dieren verzorgd en Stefan ging het droogvoer aan alle dieren geven. Stefan had vandaag speciaal bezoek, want er kwamen oude bekenden uit Breda foto's van hem en de boerderij maken. De vorige keer had Stefan hen zo goed en spontaan op de Stelle, dat zij nu hun professionele camera meenamen. Mede dankzij de fotograaf heeft iedereen goed zijn best gedaan. Zelfs het weer klaarde een beetje op en daarom zijn we nog lekker even met de ezels en de shetlander een rondje door het bos gelopen. Eenmaal weer op de Malversweie had Jacomijn al lekker de tafel gedekt en was het tijd voor een uitgebreide lunch met broodjes frikadel, hamburger en kroket, hmmm.

Nadat de corvee gedaan was, brak de zon echt door en kon er buiten nog lekker op de trampolines gesprongen worden. Ook werd er geskelterd en gevoetbald. Time flies when your having fun, voordat we het wisten kwamen de ouders alweer om iedereen weer op te halen.



Bedankt voor het leuke weekend!

Simone, Marjan, Danielle, Jacomijn, Linda en Joyce.

[Klik hier voor alle foto's!](#)