



## Weekendverslag 17-20 mei Pinksteren

### Vrijdag

Lekker, lekker, lekker. De geur van gebakken vlees vloeide langzaam door de Malversweie, terwijl één voor één de kinderen binnen kwamen. Netjes op tijd was iedereen gearriveerd en iets voor 18.00 uur zaten we lekker aan tafel. Vandaag hebben Marjan en Simone weer iets geleerd, kinderen zijn gek op witte bonen in tomatensaus! Die houden we erin.

Na het eten en de corvee vertrokken we naar de Stelle om

de paarden te verzorgen, dit kostte niet heel veel tijd en dus waren we op tijd weer terug op de Malversweie. Daar mochten de computers even aan en Marjan, Simone, Marieke, Dave en Rowelle volgden een fitness programma van de computer van Marjan. Het heet "insanity" en de naam zegt genoeg. Onze kleinste troef Rowelle hield het langst vol, bikkel!

De avond vloog voorbij en om beurten gingen we lekker naar ons mandje.

### Zaterdag

Rond 8uur werd iedereen langzaam wakker en om half9 begonnen we met ontbijten. Er was lekkere vla met cornflakes. Nadat de corvee gedaan was, zijn we naar de Stelle gegaan om alle dieren te voeren. De taakjes waren van te voren verdeeld, maar iedereen hielp elkaar en zo werd het een gezellige boel! Remy, die niets met paarden heeft, heeft zelfs Donnie op de wei gezet. Rond 12uur waren we weer terug op de Malversweie en toen hebben we witte puntjes met knakworstjes

gegeten! Hierna is de groep gesplitst, Marco ging fietsen met Joyce, Gerjan ging naar een vriend in Nieuwerkerk en de rest ging naar een spelletjesmiddag bij Stal Balans, dit stelde niet zo heel veel voor, maar wel lekker met de paarden geknuffeld. Er was ook echt een enorm paard bij, zie foto hihi. Hierna hebben we nog lekker ijsjes gegeten in Bruinisse. Eenmaal terug op de boerderij ging een clubje knutselen met strijkkralen, grasmaaien of een spel spelen. Hmmm als snel stonden alle spullen al klaar om zelf pizza te maken! Twee aan twee haalde Joyce iedereen naar de keuken. De een belegde zijn pizza al rijker dan de ander. Het is altijd een hele organisatie, maar

netjes op tijd had iedereen zijn buik vol. Simone maakte van alle restjes nog een grote plaatpizza voor vanavond. Marco en Gerjan maakten een begin aan het grasveld om dit weer netjes te krijgen en daarna gingen ze in de schuur werken aan kapotte fietsen. Gerjan sprong hierna even stoer onder de tuinslang om te douchen, dit viel hem toch wel vies tegen, wat een kou! Brandon en Remy speelden een spelletje. In de woonkamer werd er naar het Eurovisie songfestival gekeken en nadat Anouk was geweest, was het ook voor de oudsten tijd om naar bed te gaan. Slaap lekker allemaal.



## **Zondag**

Rise and shine allemaal, de zon lacht ons toe en dat werd wel eens tijd. Na een lekker ontbijtje met een heel ensemble van moppen, was het na de corvee en het opruimen van de kamers alweer tijd om naar de Stelle te gaan. Dit keer een aantal sportievelingen; Brandon en Remy gingen hardlopen, Marco en Dave op de mountainbike en Astrid en Gerjan op de fiets. Simone nam de anderen mee in de bus en zij begonnen alvast te werken toen ze eerder op de Stelle aankwamen. De paarden werden buiten gezet door onze bikkels Gerjan en Remy, Fleur en Rowelle waren verantwoordelijk voor het droogvoer en het hooi en Stefan hielp hun. Pascal en Simone sneden de groenten. Marco hielp daarna Simone nog in de stallen en al snel was het 11 uur. Tijd om iets te drinken. Astrid was ondertussen met Remy, Brandon, Marco en Gerjan flink aan het werk in de achterste bak en Stefan en Pascal brachten daar het drinken naartoe. Na een glaasje vocht ging Simone op de Malversweie de spullen voor de lunch halen en zo konden de werkmannen door op de Stelle. Na de lunch gingen zij dan ook gelijk weer aan de slag en werd er vandaag een hoop werk verzet.

De bak voor de paarden is nu bijna af, alleen de palen en omheining moet nog worden gezet.

De meiden hebben samen geoefend aan hun badminton techniek, het was heerlijk weer om lekker buiten te zijn.

Om ongeveer 16:00 ging iedereen behalve Gerjan en Remy weer terug naar de Malversweie, daar aangekomen was het lekker uitrusten en een beetje zonnen op het gras, Astrid was al lekker aan de macaroni begonnen!

Toen de mannen ook terug waren konden we lekker aan tafel, Linda was er bijgekomen en Astrid ging weer naar huis.

Na het eten was het tijd voor een mooi kampvuur, lekker wat te drinken erbij en wat lekkers, de jongens vonden het een leuk idee om in de tent te slapen, zo gezegd zo gedaan, Marco Gerjan Brandon en Remy gingen deze stoer opzetten, hopelijk houden ze het droog vannacht!

Om ongeveer tien uur lag iedereen op zijn of haar plekje en konden we lekker gaan ...zzzzzzzz!

## **Maandag**

En ja hoor, vandaag mochten de mannen uitslapen, eindelijk. Na de harde dag werken gisteren was dat wel even nodig. De ontbijttafel was dan ook niet compleet. Nadat de eerste club ontbeten hadden gingen zij wel alvast naar de Stelle om de dieren te voeren samen met Linda, de kampeerders lagen ondanks het regenachtige weer nog lekker in hun tent...

Op de Stelle was het ook al niet zulk lekker weer, maar met perfect teamwork was het zo gebeurt! Ondertussen waren ook de uitslapers gearriveerd, en konden we met zijn allen lekker gaan lunchen op de Stelle.

Na het eten werd er snel afgewassen en opgeruimd, en konden we nog even lekker aan het werk, er moest nog gras worden gemaaid, en de bak voor de paarden werd verder afgemaakt met palen er om heen.

Helaas ging het toen toch echt door regenen en zijn we rond 14:00 weer richting Malversweie gegaan, even lekker wat drinken, en gezellig aan een spelletje trominos of tafelfoetbal.

Rond 15:00 kwamen de eerste ouders alweer om hun kind op te halen, het einde van een heel erg gezellig Pinksterweekend zit er weer op.....

Iedereen bedankt voor het fijne weekend, en tot snel!

Astrid, Linda, Marjan, Simone, Marieke, Joyce en Jacomijn .

[Klik hier voor de foto's](#)

