

Weekverslag 6-10 mei 2013, meivakantie

Maandag

Wat een rare maandagochtend. Een aantal kinderen die deze week komen logeren, moesten nog een paar dagen naar school en daarom starten we de week met 6 kinderen en eindigen we met 12. Vandaag kwamen alleen Brandon, Nick, Bram, Wesley, Dave en Jorn alvast aan en gelukkig brachten zij een sterk schijnend zonnetje met zich mee!



Iedereen kwam lekker binnen druppelen en nadat we wat gedronken hadden met elkaar, zijn we naar de Stelle gegaan. Jorn en Wesley hebben het droogvoer gedaan, Jacomijn de groente en de rest ging met de paarden aan de slag. Ego is afgelopen vrijdag gecastreerd dus die had wat extra verzorging nodig, Dave en Brandon hebben hier super bij geholpen. Bram heeft Donnie een heerlijke poetsbeurt gegeven en ook Ego werd lekker geborsteld door Brandon en zelfs Nick. Eenmaal op de boerderij was het alweer tijd voor een boterham.

Na de lunch werd het cupcakes bakken geschraapt en sprongen we met zijn allen in de bus om lekker even uit te waaien op het strand. Als eerst was vandaag Brandon de held om een duik te nemen in het (koude) zeewater. Bram volgde natuurlijk niet veel later. Linda en Simone hadden wel zin om iemand in te graven en Jorn en Bram boden zich aan. Natuurlijk moesten er weer vrouwelijke vormen gefabriceerd worden en hier werd wederom stevig om gelachen, het is ook altijd hetzelfde ☺ . Brandon, Nick en Dave liepen even een stukje de pier op. Hier heeft Brandon van het weekend bruinvissen gezien en hij was benieuwd of hij ze weer kon spotten.

Er werd nog een potje gebadmintond (helaas lukte dit niet heel goed door de wind), getennist en gevoetbald. Het is maar goed dat we goed ingesmeerd hadden, want de zon brandde flink.

Terug op de Malversweie was het lekker even ieder voor zich en om 18.00 zaten we lekker aan tafel te genieten van een bloemkool- of preischotel. Toen de kinderen van tafel mochten, sloeg Dave ineens een kreet uit. Het duurde eventjes voordat Marjan en Simone door hadden wat er nu aan de



hand was, maar er zat een duif binnen. Op zijn of haar gemakje onder het tafeltje van de televisie. Onze held Bram werd gehaald en de duif werd weer buiten vrijgelaten.

Na dit avontuur sprongen we weer in de witte bus op weg naar de Stelle. Daar werden de paarden eten gegeven en toen dit gebeurd was.... Wilden de boys toch nog even naar het strand. Er was nog tijd over, dus dit kwam goed uit! Er werd uiteindelijk niet gezwommen en snel waren we dan ook weer terug. Na het uitwaaien op het strand smaakte een bakje vla heerlijk. Een aantal jongens sprongen nog onder de douche en om negen uur vertrok iedereen richting zijn kamer. Wat een stilte zo om 21.19.....dit gebeurd niet heel vaak 😊 slaap lekker mannen!

Dinsdag

Vandaag hadden we flink wat vroege vogels, letterlijk want velen werden wakker door de fluitende vogeltjes bij het raam. Dit betekende wel dat we op tijd aan het ontbijt zaten en zo een lange dag hadden. De planning voor die dag werd door genomen. Eerst was het vrij spelen binnen wat al snel door sloeg naar buiten want de zon begon te schijnen. Tafels werden inmiddels klaargezet en zo konden we (lekker buiten) gaan beginnen met schilderen van de Moederdag cadeautjes. Toen dit klaar was kwamen de badminton rackets tevoorschijn en was het dolle pret, spontane zelf verzonnen spelletjes kwamen tot stand zoals lummelen met skelter, badminton en vier personen. Het zag er spectaculair uit. Voor de middag stond op het bord een middagje strand. Iedereen wilde al heel graag en eigenlijk zo snel mogelijk. Dus waren er lunchpakketjes gemaakt, tassen ingepakt en zo zaten we om twaalf uur op het strand. En alsof het zo mocht zijn, ging spontaan de zon nog harder schijnen en zaten wij lekker uit te de wind. Een hele middag lang hebben we ons prima kunnen vertoeven op strandje Ouwerkerk. Er werd gezwommen, met de bal gespeeld, grachten gegraven, kinderen ingegraven, gechilld in de duinen. Een lichte obsessie van de mannen was de zonnebrand, want ze willen allemaal erg snel en vooral erg bruin worden.

We zijn wat vroeger gaan eten wat iedereen had trek na het middagje strand. Op het menu stond Shoarma, de knoflook saus werd ruim gebruikt dus we hebben vanavond in ieder geval geen last meer van muggen! Na het eten zijn we met zijn allen naar de Stelle geweest. Paarden verzorgen, kippen knuffelen, stenensjouwen. Iedereen was bezig in de nog warme zon. Rond 20.30 waren we terug en hebben we wat gedronken, tegelijker tijd hebben we onze tas ingepakt voor morgen. Ons uitje gaat naar Duinrell. Na een zakje chips en nog even computeren is iedereen lekker gaan slapen zodat we morgen allemaal lekker fit zijn.

Woensdag

Iedereen was op tijd uit bed. Tijdens het ontbijt was het een gezellige drukte, tegelijker tijd kwamen er ook nog 4 kinderen bij. Talitha, Nicole, Dion en Janique voegde zich bij de groep.



Na het ontbijt en maken van de lunch pakketjes hebben we onze tassen verder ingepakt. Zwemboek, lange en korte broek, vest want ja je weet het nooit met het weer hier in Nederland. Danielle is met een aantal kinderen de paarden op de Stelle gaan verzorgen. Deze hadden vannacht binnen gestaan ivm



de opgeven onweer, die ons gelukkig voorbij is gegaan, dus die hadden wel zin om weer lekker naar buiten te gaan. Jacomijn kreeg de achterblijvers nog gemotiveerd om lekker te werken met hout en verf. Danielle verbaasde zich over de hoeveelheid werk deze kinderen in een klein uurtje verricht hadden. De mooiste creaties werden aan ons getoond. Daar gaan de moeders heel blij mee zijn! Om half 12 heeft iedereen zijn tas nog een keer gecontroleerd en om 12.00 waren we klaar om te vertrekken naar Duinrell. Marjan in de witte bus en Simone in de zwarte bus, beide met Tomtom. Je zou toch zeggen dat het dan niet mis kan gaan... Oh jawel hoor, Simone nam een verkeerde afslag en reed dus anders dan Marjan. Eigenlijk een geluk bij een ongeluk (letterlijk), want Marjan kon aanschuiven in de file, omdat er een FLINK ongeluk gebeurd was. De kinderen in de witte bus hebben



zich echter wel smakelijk vermaakt hoor, de trauma helikopter die midden op de snelweg landde en mensen die kippenpoten zaten te eten in de auto maakte dat de lachspieren en adrenaline flink werd opgevoerd. Een uur later dan gepland kwamen we in het park Duinrell aan. Simone, Brandon, Gerjan en Nick waren er al wat eerder, maar hebben gezellig gewacht tot we compleet waren.

In het park werden groepjes verdeeld, maar uiteindelijk gingen alleen Brandon, Nick, Talitha en Gerjan alleen door het park en bleef de rest bij elkaar.

Al snel werd het 'snelle' gedeelte opgezocht en Dion en Nicole stapten uit de rij van de

waterbootjes om de achtbanen en misselijk-makende-attracties op te zoeken.

Wesley heeft ons vandaag allemaal verbaasd, want voor Wesley kon het vandaag niet hard genoeg, niet vaak genoeg over de kop en niet nat genoeg. OVERAL ging hij in en hij kon niet wachten tot hij aan de beurt was! Een man naar ons hart.



Om 17.30 zochten we een plekje op in La Place en werd er een hamburger, broodje, frietje of soepje gegeten.

Ook werd er wat gedronken en om half 7 liepen we het zwembad binnen. Een zwembad, zo groot, met zoveel glijbanen, kan alleen maar heel veel plezier betekenen! Ook hier werden de snelste glijbanen al snel ontdekt en natuurlijk was ook de fotocamera weer helemaal in, want de onderwaterfoto's zijn weer volop aanwezig.

Om half 9 stapten we uit het zwembad op weg naar de bussen. Hopende op dit keer geen files, ongelukken en bussen die uitvallen, reden we inderdaad in één keer goed en zonder problemen terug naar de Malversweie. Hier werd nog wat gedronken, tanden gepoetst en lekker onder de wol gekropen. Een hoop rode, vermoeide ogen sloten zich al aardig snel.





Donderdag

Rise and shine everybody! Om half9 zat iedereen lekker aan het ontbijt. Rond half10 ging er een groep al op pad naar de Stelle op de fiets, de rest ging een kwartiertje later. We hebben gezellig met zijn allen de dieren gevoerd en de paarden verzorgd. De manier waarop er weer zo hard gewerkt werd door Brandon en Nick om de stallen spik en span achter te laten is een applaus

waard. Ook hebben we nog even aan de bak gewerkt. Na een lekker boterhammetje gingen we verder aan de Moederdag cadeautjes en Joyce heeft een potje gevoetbald. Om half3 was het tijd voor weer een uitje, ijsjes maken bij strandtent Zuid Zuid West. Een groep bleef bij Marjan op de Malversweie maar zaten absoluut niet stil. Gerjan nam het initiatief om de schuur op te ruimen en alle jongens hielpen mee, wat een teamwork. Het resultaat mag er zijn! Gerjan, dat soort ideeën zijn altijd welkom.

Na deze actieve middag was het tijd om weer te gaan eten, vanavond stond er Pasta op het menu. Ondanks dat er meerdere kinderen hun neus ophaalde bij het idee, waren er toch twee pannen helemaal leeg! Het smaakte dus beter dan ze hadden verwacht.

Na het eten ons klaar gemaakt om naar de Stelle te gaan. Een paar kinderen hebben de paarden gepoetst en gereden, de andere kinderen zijn oud hout gaan verzamelen omdat vervolgens naar de skelterbaan te brengen. Dit werd onder luid gezang gedaan, we leken de zeven dwergen wel! Daar hebben we met hulp van Rob een flink kampvuur van gemaakt. Toen het vuur goed warm was kwam er nog een zak marshmallows te voorschijn. Wat een verrassing!



De zoektocht naar goede takken was gestart want deze marshmallows zijn natuurlijk het lekkerste als ze warm zijn. Terwijl de ene helft van de groep nog druk bezig was hun marshmallows op te warmen, was de andere helft druk met het verplaatsen van het oude hout! Door de gezelligheid bij het kampvuur waren we wat later op de Malversweie, iedereen is netjes achter elkaar gaan douchen en na wat drinken en een bakje vla was het al weer tijd om te gaan slapen. Met rode wangen kroop iedereen in bed.

Vrijdag

Vanmorgen om half 8 lag iedereen nog lekker te slapen wat een verschil met begin van de week toen de eerste al om 6 uur wakker waren. Om 8 uur a half 9 druppelde iedereen uit bed. De bedden werden afgehaald en de tassen ingepakt. Niet iedereen gaat naar huis dus de overblijvers hebben hun bed netjes recht getrokken. Aan het ontbijt was er keuze uit warme broodjes of vla met cornflakes, iedereen heeft heerlijk ontbeten. Daarna was het tijd voor vrij spelen, het was nog niet heel warm buiten en het waaide flink dus we hebben ons nog even binnen vermaakt. Om 10.00 is Linda met een groepje naar de Stelle gegaan om de paarden te verzorgen. Voeren, stallen schoonmaken, poetsen en rijden de kinderen draaien en hun hand niet meer voor om! Op de Malversweie zijn we verder gegaan met de Moederdag kado'tjes en wat zijn ze mooi geworden. Daarna nog even lekker buiten gespeeld en toen was het alweer lunch tijd.

Na de lunch was er nog tijd voor een leuk spel en toen kwamen de eerste ouders al weer om hun kinderen op te halen na een bere gezellige week!

Tot snel,

Groetjes

Linda, Marieke, Naomi, Danielle, Jacomijn, Marjan, Simone, Astrid en Joyce

[Klik hier voor de vele foto's!](#)

