

Weekverslag 25-02-2013/01-03-2013. Voorjaarsvakantie

Maandag 25-02-2013

Ja, ja. Het is weer tijd voor een o zo gezellige vakantie week op de Malversweie. Om half twaalf was de hele groep compleet. Er werd wat verkend maar al snel had ieder zijn of haar maatje al gevonden. Rond twaalf uur gingen we richting de Stelle waar er een aantal dingen moesten gebeuren. Uiteraard moesten de dieren gevoerd worden. Brandon, Nick en Boaz deden het droogvoer en Marjan kreeg hulp van Noam, Wesley en Jorn om de groenten te snijden. Het andere project was een bak maken en ook een stal.....ra ra ra voor wat? Vrijdag mag de Stelle 2 pony's verwelkomen en tja, daarvoor zijn er wel voorbereidingen nodig. Wat een teamwork hebben wij daar gezien. Gerjan, Brandon en Boaz maakten gaten met een grondboor en plaatsten zo grote palen voor de wei. De anderen sjouwden met deze palen om ze op de juiste plek te krijgen. Ook moest er hout verzameld worden voor het stalletje en ook dit werd gewoon met de hand versjouwd! Tussendoor aten we gezellig in de Stellekeet en konden degene die willen gebruik maken van het tosti apparaat. Daarna zijn we nog even verder gegaan maar om half vier waren de meeste handen echt wel te koud om nog wat te doen. Gerjan en Anrik bleven bij Henk en Rob om verder te helpen en de rest ging naar de Malversweie. Daar werd er lekker opgewarmd en vrijgespeeld.

Om 17.00 gingen Jacomijn en Marjan naar huis en kwamen Simone en Linda daarvoor in de plaats. Linda nam het eten koken over van Marjan en de tafel werd gedekt. Al snel konden we met zijn alle aan tafel, twee tafels eigenlijk. Met zo een grote groep moeten we de tafel altijd splitsen om genoeg plaatsen te hebben. Niet erg hoor, want met een kleiner clubje aan tafel kun je ook veel meer vertellen, véél méér..... Op het menu vanaf rijst of mie met zoetzure of saté saus. De sauzen waren zo op, smullen maar!

Na het eten was het nog even tijd voor de computer. Na zo een drukke dag werken op de Stelle was een momentje rust wel gewenst. Om 20.00 gingen de computers weer uit en werd er Toy Story gekeken of geknutseld aan de keukentafel. We gaan deze week iets bijzonders maken met hout, spijkers en wol.... Iedereen was weer dolenthousiast over Wesley zijn ontwerp, de beroemde tekening van Super Mario Bros die niet perfect genoeg kan zijn. (Wesley heeft wel 5 plankjes gebruikt om toch uiteindelijk de perfecte Mario getekend te hebben haha).



De film Toy Story werd nog even afgekeken en er werd hier en daar wat gechillt. Om 21.00 gingen de eersten naar bed en om 22.00 was het al aardig rustig aan het worden op de Malversweie. Morgen weer een dag.

Dinsdag

Zo iedereen heeft lekker tot 8uur op zijn bed gelegen en Anrik zelfs tot half 10, heerlijk uitgerust! Na een lekker ontbijtje met cornflakes gingen we met zijn alle naar de Stelle. De dieren kregen droogvoer en hooi en hierna werd er aan het weekproject begonnen; de stallen, de wei en de bak afmaken. Wat een onwijs goed klusteam hebben we zeg! Gaten werden gemaakt voor de palen, de palen werden erin gezet en Gerjan ging met Anrik de bak omploegen, echt teamwork. Ook moesten natuurlijk alle schrikdraden, oude paaltjes en oude schrikdraadhouders verwijderd worden. Dit was een mooi klusje voor Jorn, Noam, Anrik en Wesley. Talitha en Maartje maakten zich even kwaad op de stal van Walter en schepten die tot op de stenen toe leeg, een mooi ondergrondje voor een schoon bed.

De lunch was ook op de Stelle en daarna was het tijd voor een uitstapje. We zijn met zijn allen de nieuwe bunkerroute in Ouddorp gaan lopen. Na even zoeken en een telefoontje met het VVV in Ouddorp hebben we het toch gevonden. Al voordat Simone en Daniëlle goed en wel de bus uit waren, waren we de echte rekruten al kwijt natuurlijk. 15 bunkers konden we bezichtigen en bij elke bunker hing een interessant informatiebord, al vraag ik me af of de kinderen deze ook gezien hebben haha. De hele kleine gaten waren afgeschermd met tralies of een mysterieuze deur met een hangslot erop.



Gelukkig hadden we drinken en lekkers bij ons en terwijl er een groepje stond te genieten van de versnapering kwam Brandon ineens van de berg afrollen. Erg stoer en fijn, maar nu zaten wel Simone d'r laarzen vol met zand haha.

Op de terugweg lieten Gerjan, Brandon en Noam nog even zien hoe je als echte helden van de berg af rolt. Terug op de boerderij aangekomen ging een ieder lekker even zijn eigen ding doen. Even geen werkjes, klusjes, zand en bunkers meer....

Op het menu stond ovenschotel maar voor 12 personen ovenschotel maken vergt nogal wat voorbereiding. Gelukkig hadden we veel kinderen die wilde helpen dus stonden de schotels om 17.00 in de oven. Sommige kinderen riepen van te voren dat ze het niet zouden eten omdat het er toch wel apart uit zag, maar toen het eenmaal op tafel stond waren de schalen zeer snel leeg. De complimenten vlogen de koks om de oren!

Na het eten hebben we ons vermaakt op de computers. Om 19.00 gingen deze uit en was het tijd voor iets anders.. maarja wat.. er is tenslotte zoveel te kiezen dat we eigenlijk niet wisten wat we wilde doen. Marjan en Danielle hebben wat ideeën opgenoemd en binnen no time stond het spel levensweg op tafel. Een groepje heeft cakepops gebakken en het versieren wilde eigenlijk iedereen wel doen. Voor de liefhebbers stond de film `Dagobert Duck` op en zo hebben we de avond toch goed weten te vullen.

Woensdag

Iedereen werd op het gemakje wakker en er werden gebakken eieren gemaakt. Rond 10uur moesten er nog een paar boodschapjes gehaald worden en hier hebben Jorn, Stefan, Noam en Brandon goed bij geholpen. De groente werd op de Stelle gebracht en de wei is helemaal klaar! Iedereen heeft echt keihard gewerkt. Aan de stal moet de laatste hand nog gelegd worden. Eenmaal terug op de boerderij lekker geluncht en daarna was er even computertijd. Om twee uur begonnen we een houtbewerking activiteit. Iedereen had gister een tekening gemaakt en vandaag moesten ze hier spijkers in doen en dan wol spannen in patronen. De meiden hebben dit uitgebreid met kraaltjes en verf en zo een sleutelplankje gemaakt, lekker crea! Gerjan, Brandon en Talitha zijn met Joyce nog naar de Kreken geweest om hutten te bouwen. Op de Malversweie is poging 2 gedaan tot cakepops maken. Toen iedereen weer lekker binnen was, mocht iedereen zijn zelfgemaakte pizza beleggen. Dit is altijd een hele traditie. Het leuke hiervan is dat we een keer niet met zijn allen aan tafel zitten (voor sommigen ook weleens lekker) en kan er op eigen tempo gegeten worden. Om beurten worden er namen genoemd, pizza's mogen belegd worden naar eigen invulling. Dan gaan er ongeveer 2 pizza's per oven in en dan wordt er ook in duo's gegeten. Het was weer een succes moet gezegd worden! Er gonsde al een verhaal in de boerderij rond....gaan we nou droppen vanavond? Is er serieus een dropping? Ja zeker, ook deze klassieker wordt er weer bijgehaald.



Om half acht werd Joyce met haar groepje (Stefan, Jorn, Wesley, Anrik en Noam) afgezet langs de dijk bij het krekengebied. Heel toevallig was het vanavond PIKKEDONKER en was er geen maan te bekennen. De route terug van deze groep ging dan ook door het bos.....

Maar wat een helden, ze hebben het super gedaan. Binnen anderhalf uur was deze groep terug, werd er nog wat gedronken en gingen daarna moe en voldaan naar bed. De andere groep werden zonder begeleider bij Kerkwerve gedropt, mét zaklamp. Marjan reed daar rondjes om de groep in de gaten te houden. Eind punt voor hun was het busstation in Zierikzee. Sneller dan verwacht stonden ze daar dan ook en mochten ze verder lopen naar de Malversweie. Deze uitvoering is niet geheel gegaan zoals verwacht, laten we het maar zo zeggen. Dus werden ze even later opgehaald maar wel met een moe en voldaan gevoel ook want een flinke wandeling was het sowieso. Half elf heerste er volledige rust op de boerderij....

Donderdag

Op het gemakje werd deze vierde dag gestart. Velen kozen er voor iets langer te blijven liggen, voorruit, dat mag in zo'n vakantie week. Na een lekker ontbijtje zijn we om 10uur vertrokken naar het zwembad in Goes, de foto's spreken voor zich! Wat een pret hebben we gehad met zijn allen. We hebben de nieuwe camera's meegenomen die ook onderwater kunnen, we hebben heel de middag in een deuk gelegen. Nick nam zelfs de camera mee in de glijbaan. Jorn is een ster in bommetjes maken, maar af en toe wel een clown in het water. Tussen de middag werden er frietjes besteld met een snackje erbij en dat werd lekker opgepeuzeld. Ook de grote opgeblazen octopus kwam weer te water in het grote (koude) wedstrijdbad en ook die was weer favoriet! In gescheiden groepen werd het zwembad verlaten en rond kwart over vier waren we weer allemaal terug. Daar was het nog even tijd om met (rode oogjes van de chloor) te computeren totdat het eten klaar was.

Het eten bestond uit soep, broodjes en zelfgemaakte sate. Nou dat ging er wel in, ondanks de frietjes die ze s'middags hadden gegeten ging de pan sate leeg. Na het eten mocht iedereen nog tot 20.00 op de computer. Om 20.00 hebben we boven de flim "Mees Kees" opgezet. Om lekker te kunnen "chillen" waren de matrassen van de bedden gehaald, kwamen de dekbedden uit de kamers en ging iedereen er bij liggen. Met zoet en zoute popcorn er bij hadden de jongens een prima plekje. De meiden hebben beneden een flim gekeken en de oudere jongens hebben hun missie op de xbox afgemaakt. Nadat iedereen zijn buik vol had van de popcorn hebben we onze tanden gepoetst en zijn we gaan slapen, want dat zwemmen, is nog best vermoeiend!



Vrijdag

De laatste dag van deze leuk week alweer. Maar uitslapen zat er niet voor iedereen in want vandaag komen de pony's naar de Stelle! Spannend!!! Om 10.00 moest een deel van de kinderen op de Stelle zijn om Walter in de trailer te laden. Walter gaat naar een nieuw baasje op de Manege, eentje waar hij vriendjes van zijn eigen maatje heeft. (Walter is maar 80 cm groot)

Eerst hebben we Donnie gehaald. Donnie is een 4 jarige pony die onwijs van knuffelen houd, nou dat gaat helemaal goed komen met alle kinderen hier. Nadat we Donnie in de nieuwe wei hebben gezet, kon hij de stallen bewonderen. O,O,O wat is er deze week had gewerkt. Een bak, een wei en ook nog twee stallen, nou deze paarden zijn heel blij met jullie hulp, geloof ons maar.

Terwijl Donnie zijn nieuwe thuis aan het verkennen was zijn wij nog een keer naar Renesse gereden om Ego op te halen. Ego is een 5 jarige pony die alles reuze spannend vind, dus die hebben we ook lekker in de wei bij Donnie gezet zodat hij op zijn gemakje kan wennen aan zijn nieuwe thuis. De eerst week laten we de pony's rustig wennen, daarna gaan we ze pas rijden.

Terwijl de ene helft van de kinderen de pony's verwelkomde, heeft de andere helft ook niet stil gezeten. De knutselwerkjes van deze week werden afgemaakt of aan verder gegaan en er werd nog eventjes gekeken hoever iedereen was met het computer spel. Toen was het alweer tijd voor de lunch, er was nog soep en daarbij hebben we tosti's gemaakt! Smullen maar..

En toen.. kwamen de eerste ouders het erf af oprijden, snel nog even je spulletjes opruimen en/of afsluiten..

We willen jullie bedanken voor de ontzettend gezellige week waarin we hard gewerkt hebben maar ook heel veel leuke dingen hebben gedaan. Super fijn en tot snel!



Marjan, Simone, Danielle, Jacomijn, Nicole, Marieke, Joyce en Linda
[Klik hier voor de foto's!](#)