

Ouderenweekend 1-3 november 2013

File, kapotte fietsen, regen. Dit alles zorgde ervoor dat vanavond niet iedereen om 17.00 uur binnen was. Brandon kwam later, nadat hij met Rob gezellig in de file had gestaan en Gerjan was toch wel erg blij om Simone met de bus te zien, nadat hij een eindje had moeten lopen naast een kapotte fiets. Om 18.00 had dan ook iedereen erge honger en verslonden ze de aardappelen, broccoli, witte bonen in tomatensaus en schnitzels. Na het avondeten ging Gerjan met Simone mee. De paarden moesten naar binnen. Aardedonker natuurlijk op de Stelle, dus de auto van Simone werd strategisch neergezet. Op het moment dat Gerjan en Simone al turend in de paddock geen paarden zien, briest Donny of Ego en blijkt dat ze allang netjes op stal staan haha. Ach, hebben Simone en Gerjan toch gezellig weer een rondje gereden. Op de Malversweie werd er tv gekeken, dat Tattoo Stories is toch wel een erg interessant programma en vooral nu twee van onze mannen ook een tatoeage hebben laten zetten. Mooie verhalen komen er dan naar boven als ze hun tatoeages weer mogen showen. Brandon en Gerjan bedachten plots een erg leuke activiteit. Met restjes eten van vanavond en vlees uit de diepvries gingen zij individueel een diner maken. Simone en Claudia moesten dan proeven en als echter juryleden van Mastercheff beoordelen wie het lekkerste diner gemaakt had. De aardappeltjes van Gerjan vielen erg in de smaak, en bij Brandon waren het vooral de groenten die erg lekker waren. Nadat hiervan ook de vaat weer was opgeruimd werd er nog een potje poker gespeeld of een potje FIFA op de Xbox van Gerjan. Om middernacht kropen de mannen rustig aan hun bedje in en tegen 01.00uur was er volledige stilte...

Zaterdag

En ondanks de jongens allemaal snel diep in slaap, werd er gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot uitslapen. Beetje jammer voor Martin, die toch echt om 09.00 uur zijn bed uit moest om een potje te gaan voetballen. Hierdoor waren de kamergenoten van Martin ook tegen 09.30u wakker, maar we zaten in ieder geval wel samen aan de ontbijttafel. Tegen 10.30 was iedereen beneden en wakker, had iedereen ontbeten en werd er, ondanks de corveelijst, gezamenlijk afgeruimd.

De middag brachten we door op de Malversweie, een spelletje op de Xbox tegen Simone was toch wel het toppunt. Er werd vooral veel gelachen, of ze nou toe lachten of uitlachten, daar is Simone nog niet helemaal achter. Om kwart over 3 kwam Opa Henk en reden we naar Aqua Delta om een potje te bowlen. Team 1 bestond uit Claudia, Gerjan, Jordi en Brandon en Simone, Remy, Martin en Kevin vertegenwoordigden het tweede team. Prachtig om erachter te komen dat de dames toch wel de grote winnaressen waren vanmiddag.



Terug op de boerderij pakte Simone alle, al gesneden groenten en vlees, uit de koelkast en dekte de tafel. Het zag er allemaal lekker uit en daarom kropen we snel aan tafel. Een heerlijke gourmet, jacomijn was inmiddels aangeschoven om Simone af te lossen.

Nadat iedereen lekker had gegeten hebben we samen opgeruimd., en konden we gezellig achter de tv om grappige home videos te kijken op Comedy Central. Iedereen was behoorlijk moe en om 23:30 zijn we allemaal naar ons bed gegaan.

Zondag

Om 9:30 kwamen Kevin en Remy al naar beneden, lekker ontbijten, daarna een spelletje gedaan op de p.s.p. Ongeveer een half uurtje later kwam de rest ook naar beneden en heeft iedereen gegeten. De dieren hoeven niet gevoerd te worden dus dat was makkelijk. Astrid kwam nog even op bezoek en verder een lekker relaxte dag van gemaakt met spelletjes en lekker eten.



Bedankt voor het gezellige weekend! Jacomijn, Marjan, Simone, Claudia en Danny.

[Klik hier voor de foto's](#)