

Weekendverslag 24-26 augustus 2012

Vrijdag

Na een hele week, bijna anderhalve week zelfs, van goed weer, was deze dag toch wat minder. Hij begon met een zonnetje, eindigde in een kleine regenbui. Gelukkig liepen er vanaf 5 uur op de Malversweie 9 zonnetjes binnen om een gezellig weekend te komen logeren.

Onze nieuwe stagiaire Marieke had vanavond een aardappelgratin gekookt die helemaal op ging tijdens het avondeten. Na het avondeten was het tijd om net voor de bui nog even een lekkere ronde door het bos te doen. Gerjan en Brandon liepen zelfs naar het strand. Net in de bui waren we terug bij de bus en wachtte ons terug op de boerderij een lekker toetje. Al snel ging de TV aan voor de eerste aflevering van "The Voice of Holland, Blind Auditions". Er kwamen weer een hoop sterren voorbij. Boven keken Gerjan, Nicole en Fleur een andere film en om 22.00 lagen onze sterren heerlijk op hun bedje voor een goede nacht rust.



Zaterdag

Goedemorgen allemaal. Wij hebben dit weekend te maken met een heuse vliegenplaag. Dit betekende dat zowel de kinderen als de leiding meerdere malen waren gestoord in hun nachtrust. Sommigen sliepen daarom ook wat langer door, de anderen kozen voor 'wraak'. Na het ontbijt (waar we werden bestookt door deze kleine beestjes) besloten er een paar met Jakkoo de groenten te halen, maar ook flink wat vliegenmeppers in te slaan. Slimme mug die deze gehaaide snelle jongens nog kan ontkomen. Toen iedereen wakker was zijn we naar de Stelle gegaan. Jakkoo en Bram waren verantwoordelijk voor de voeding van de dieren. Gerjan zorgde er voor dat zowel de ezel en geiten als het paardje weer vers water hadden in hun bak in de wei. De anderen

doken de fruitboomgaard om even 10 (!! kilo bramen te plukken voor de jamproductie. Daarna mocht er ook nog wat geplukt worden voor thuis of op de boerderij. Nadat er ook nog even flink geknuffeld was met de baardagamen gingen we weer terug naar de Malversweie.

Marieke en Jakkoo zorgden voor een goed gedekte lunchtafel mét knakworsten. Na de corvee en even vrij spelen vertrok Jakkoo met Bram, Brandon, Cordell en Quintus naar de Stelle. Daar werden de mooiste stokken uitgezocht en kruisbogen en pijl en boog gemaakt. Op de Malversweie speelde Esperanza een potje monopoly met





Simone en Marieke, keken Gerjan, Fleur en Nicole een film en speelde Pascal vliegenmeppertje. Hij heeft wel 100 doodgemaakt, zo veel dat Simone boven moest stofzuigen om het weer netjes te maken. Gelukkig kunnen we nu vanavond zoem-vrij slapen. Dolenthousiast kwamen de Stelle mannen terug en doken direct, allemaal in boxershort, het zwembad in voor "verkoeling". Toen iedereen weer afgedroogd was konden we aan tafel. Aardappelen, bonen, erwten en worsten stonden vanavond op het menu

en

ALLE PANNEN GINGEN LEEG!

Na het eten werd er om beurten gedoucht en werden er nog wat filmpjes gekeken, pc spelletjes gedaan of iets lekker gebakken. Quintus speelde met Simone ene spelletje kwartet met zoveel kaarten dat hij ze niet vast kon houden! Brandon maakte namelijk een heerlijke chocoladecake en een "boerencake à la Brandon" met vruchtenhagel en bosvruchtenhagel. Helaas moeten we tot morgen wachten om hem op te eten, want de cake was pas na bedtijd klaar. Op zich niet erg, want zo ging iedereen met de cakegeur in hun neus lekker slapen.

Zondag

Met bakken kwam de regen vanmorgen uit de lucht zetten, waardoor sommigen ook wakker werden. Het water stroomde letterlijk langs de ramen. Toch zaten we maar met 6 kinderen aan het ontbijt, want Gerjan, Brandon en Pascal sliepen uit. Na het ontbijt hebben Bram en Cordell snel hun visspullen gepakt en die zijn lekker gaan vissen bij de karpervijver in Nieuwerkerk.



Toen ook Brandon om 10 uur uit bed was en ontbeten had vertrok de rest van de groep naar de Stelle. Daar werden snel de dieren gevoerd en de vlinders die Gerjan, Fleur en Nicole gisteren gevangen hadden vrij gelaten in een speciale bak. Hopelijk blijven ze leven....

Op de terugweg maakten we er een feestje van in de rode bus, Jakkoo hield het ritme van de muziek aan en zo swingden we terug naar de Malversweie. Daar werd de lunchtafel gedekt en werd er lekker gegeten. Fleur begon ineens over olijven en Simone wist toevallig dat die nog in de koelkast stonden. Gerjan had ze nog nooit op, maar at uiteindelijk twee boterhammen met olijven op! NA de corvee werd er even naar buiten gekeken en werd er samen besloten welk spelletje er vanmiddag nog gedaan werd. Gaan we toch geblinddoekt proeven, of wordt het toch een balspel?

Groetjes Simone, Marjan, Ramona, Marieke, Nicole en Jakkoo



[Klik hier voor de foto's](#)