

Ouderenweekend 7 t/m 9 september 2012

Het is weer tijd voor een ouderenweekend! Rond 5uur kwamen Gerjan, Kevin, Tycho en Brandon. Zij wilden eerst nog even een rondje fietsen en daarna was het tijd voor de Kip Tandori van Marjan, dat ging er wel in bij iedereen. Na het eten gingen ze nog naar de C1000, onderweg vonden ze €10! Dit hebben ze netjes verdeeld in de C1000 en hiervan natuurlijk lekkere dingen gehaald. Het teamgevoel zat dus wel goed! Na het eten kwamen ook Talitha en Lester.

Brandon, Tycho en Kevin hadden het gezellig gemaakt op de kamer en gingen daar lekker tv kijken. Marjan kreeg ineens het briljante idee om de ramen te gaan zemen en Talitha en Lester vonden het nog leuk om te helpen ook! Dus hebben we met ze allen even snel de ramen gezeemd. Om 21:00 had Marjan Martin opgehaald van zijn werk en toen was de groep helemaal compleet. Ondertussen hadden Lester en Gerjan een super goed en warm kampvuur gemaakt. Om de beurt kwam de rest er ook gezellig bij zitten om even kampvuurpraat te houden. Het was zo gezellig dat het tot laat in de nacht door ging. Er is ook nog even gegamed door Lester en Gerjan en de jongens hebben lekker lang boven tv en films gekeken. Talitha heeft ook lekker bij het kampvuur gekletst en beneden een film gekeken. Kortom een onwijs gezellige avond!



Nicole en Linda verwachtten dat iedereen wel lekker uit zou slapen zaterdagochtend, maar iedereen was eigenlijk alweer redelijk vroeg wakker. Linda is met Talitha de dieren gaan voeren op de Stelle en de rest is heel rustig allemaal op het gemakje opgestaan en gaan ontbijten. Brandon, Kevin en Tycho zijn daarna nog lekker gaan fietsen naar bos, de zon scheen namelijk volop! Talitha heeft 'wie ben ik' gedaan met Nicole en Gerjan en Lester hebben hun spel op de xbox afgemaakt. Om

13.00 was het wisseling van de wacht. Nicole en

Linda maakten plaats voor Marjan en Simone. Linda had alles al klaar gezet en dus konden we om 14.00 uur direct vertrekken naar... Zoetermeer. Een uurtje en tien minuten rijden, dus dit was gelukkig wel te doen. Zoetermeer was voor Simone en Marjan ook nieuw, dus gingen we allemaal blanco de skihal binnen. We waanden ons een beetje in Oostenrijk, want er waren Oostenrijkse huisjes en er liepen zelfs Tioolse meisjes rond. Dat laatste was vooral voor onze boys natuurlijk heel interessant. Toen Marjan betaald had werd er goed overlegd en geluisterd naar het hoe en wat. Er zat een aardig goed systeem in het halen en aan doen van de ski/snowboard spullen, waardoor iedereen al binnen 20



minuten op de baan stond. Het was eerst even kijken, observeren, beslissen waar iedereen ging beginnen. In deze skihal hebben ze vier banen. Een heel kleintje, de beginnerspiste die al wat hoger is, een



waar hij

wat meer gedurfde piste met jumps en grinds en de piste voor de kunnens waar ook alleen maar gevorderde skiërs en snowboarders op mogen. ADHD of niet, de jongens gingen gewoon. Brandon, die nog nooit op ski's gestaan had, ging voor het eten al van de piste voor gevorderden. En HARD, HARD, HARD dat die ging. Simone kreeg niet eens de kans om de knop van het fototoestel in te drukken, want dan was hij alweer bij de lift en ging hij alweer omhoog. Talitha, die netjes met haar ski's in V-vorm naar beneden kwam en dan Kevin, tjah, die ging gewoon rechtdoor en keek wel uitkwam.

Martin, die toch maar besloot om een helm te halen en al salto makend van de schans af ging. Tycho, hij die nog nooit op een snowboard heeft gestaan, maar het wel presteert om in een kleine 4 uurtjes tijd van de piste af te gaan en beneden aan rechtop te blijven staan. Gerjan, vorige keer met snowboarden brak hij beide botten in zijn onderarm, nu was hij degene die beheerst, kundig en (niet geheel onbelangrijk) zonder iets te breken ook zelfs de hoogste piste nam.

En Lester..... Lester ging vol enthousiasme, viel de eerste keer uit de lift en besloot toen om verder te gaan als sfeermaker in plaats van stoere snowboarder. Het is gelukt hoor. Hij heeft ons met zijn uitspraken weer buikpijn van het lachen bezorgd.

- “ Eens waren we allemaal de snelste. “

Maar ook Martin liet ons weer smakelijk lachen. Die heel droog, terwijl Lester met een mop bezig was waar Marjan hem moest napraten, zei: “Ik ben Marjan en ik houd van Martin”.

Om half 6 gingen Marjan en Simone alvast polshoogte nemen of het avondeten goed geregeld was. Afsproken met de mannen en Talitha dat ze om 6 uur in het restaurant moesten staan. Het gevoel van trots was dan bij Marjan en Simone ook groot, toen alles kids inderdaad netjes om 5 voor 6 binnen stapten. De tafel werd uitgekozen en onze ober Fabian heeft alles keurig uitgelegd. We kregen namelijk fondue. Kaas, vlees en vis. Gerjan koos (natuurlijk) voor vis, Brandon en Kevin voor kaas en de rest voor



vlees. Er kwam een overvloed aan eten op tafel en niet alles ging op. Gerjan, Brandon en Kevin kregen het na een uurtje op de zenuwen en gingen alvast weer naar de baan. Ook Talitha vertrok al snel weer de piste op. Lester, Martin, Tycho, Marjan en Simone tafelden gezellig nog even na. Toen Simone en Marjan ook terug naar de piste liepen, kwam Gerjan ineens aangestormd: " Er zijn zwarte banden op de baan, mogen wij daar ook mee naar beneden glijden? " Omdat Simone en Marjan het ook niet wisten, ging Gerjan, mans als hij is, het zelf wel even vragen. Het mocht en dus werden bij velen de ski's snel aan de kant gezet en ingewisseld voor de banden. Dit leverde hilarische spektakels op, want ten eerste moest je jezelf aan een touw naar boven trekken en ten tweede moest je dan met het naar beneden gaan ook nog zorgen dat je niemand raakte. Dat laatste mislukte helaas een paar keer 😊.

Moe, maar voldaan, leverden we om half 10 onze spullen weer in. Nadat het enorm enthousiaste personeel nog een groepsfoto gemaakt had, vertrokken we weer naar huis. Al snel was het stil in de bus, maar een McFlurry/hamburger of milkshake deed de ogen weer spreiden en het water in de mond weer lopen. Helaas hadden we op de terugweg nog een flinke omleiding, we moesten namelijk helemaal door Rotterdam. De jongens en Talitha hebben daar vrij weinig van gemerkt, want het was in de bus al snel doodstil. Helaas had de fondue zijn werk gedaan en werden er (hopelijk onbewust 😊) heel wat stinkende luchtjes gedeeld haha. De enige die niet sliep was Lester, die blèrde samen met Simone en Marjan lekker mee met de hits van Skyradio.

Zondagochtend was een andere ochtend dan zaterdag. Om half 10 kwamen de eerste pas hun bedje uitrollen en Gerjan en Brandon hebben het ontbijt maar helemaal overgeslagen, want die hebben we voor half 12 niet gezien. Deze ochtend is voor de ze jongens en meiden altijd het minst fijn, want dan moeten de kamers opgeruimd worden, bedden afgehaald en spullen ingepakt. Zo gebeurt zou je zeggen, want ze zijn maar twee dagen geweest. Fout, wat een spullen nemen ze steeds weer mee, maar vooral is het knap dat ze er in twee dagen tijd een flinke bende van kunnen maken op de slaapkamers.

De hitte dreef ons, na het opruimen, al snel richting zwembad en er werd nog lekker even gebruik van gemaakt voordat deze luie zondag weer over was.

Met veel plezier kijken wij terug op dit weekend, hopelijk jullie ook. Groetjes Marjan, Simone, Linda, Nicole en Marieke ([Klik hier voor de foto's](#))

