



Vrijdag

Ja, het is weer vrijdag en dus staat er op de Malversweie weer een gezellig weekend, uhhh groepje kinderen natuurlijk, voor de deur. Dit weekend weer een nieuw gezicht, Dion, hij komt dit weekend voor het eerst logeren samen met zijn broertje Janique, die al 1 keer eerder geweest is. Bij binnenkomst werden de kamers opgezocht en de spulletjes geïnstalleerd. In de keuken was Nicole al druk bezig met het avondeten en bij het horen van het menu ging bij menig kind het water al lopen, pannenkoeken! Nicole nam bij iedereen op wat voor een pannenkoek ze wilden en er werd lekker gesmuld van pannenkoeken naturel, met kaas, spek, of zelfs allebei! Natuurlijk vloeide de stroop rijkelijk en werd er met de poedersuiker ook flink gestrooid, smakelijk!

Na het eten en de corvee genoten we met zijn allen nog even van het heerlijke weer. Nicole, Ramona en Simone gingen in de tuin aan de slag en kregen daarbij zelfs nog hulp van Janique! De andere mannen hielden een race op de skelters tegen de "politie". Spannend hoor! Toen het donker werd gingen we met zijn allen naar binnen voor een toetje en wat ontspanning. De tv ging nog even aan, de strategieën die we bij het avondeten besproken, werden nu toegepast op de laptop van Bram. Om 22.00 lag iedereen op bed en keerde de stilte terug in het gebouw, slaap lekker.

Zaterdag

Na de regen van vannacht hielden we voor vandaag de twijfel erin. Zou het nog opknappen en de zon het gevecht met de wolken winnen? Ja hoor, na een ontbijt met warme broodjes trok de hemel open en lachte de zon naar ons. Janique, Dion en A. lieten dit geen twee keer zeggen en vertrokken snel naar buiten! Binnen werd er door Pascal en Wesley samen lekker afgedroogd en toen deze taak volbracht was ging Wesley op vliegenjacht. Helaas, de vliegen zijn hem steeds te snel af, dan ook maar even buiten spelen. Om half 10 kwam ook Julian aan, hij kon pas vanmorgen komen en liet daarbij gelijk zijn nieuwe aanwinst zien. Een PSP voor zijn verjaardag, WOW! Voor ons bracht hij lekkere cakejes en chipjes mee die we vanavond lekker op gaan peuzelen. Snel trokken we onze laarzen aan en namen we onze jassen voor de zekerheid mee naar de Stelle. Linda ging eerst met een groepje de groenten halen, terwijl Simone alvast doorreed. Al snel werd het jonge duifje gespot en vol bewondering bekeken.

Brandon en Pascal vormden op de Stelle weer het "super-droogvoer-team" en voorzagen de dieren weer van de brokjes. Binnen werden de baardagamen ook niet vergeten en zo had iedereen, dus ook de dieren, weer een lekkere volle buik.

Teruggekeerd op de Malversweie ging Linda de tafel dekken en doken er weer drie jongens direct op de skelters.

Anderen zochten even hun rust op, door een spelletje te spelen op de DS, PSP of PC.

Na de lunch was het tijd om iedereen om te toveren tot officier van het leger, compleet met pakken en schmink, want we gingen naar het bunkerbos in Burg-Haamstede. Gelukkig was het lekker droog met een zonnetje. Zo wat iedereen heeft lekker zich uitgeleefd! Alle bunkers en bomen zijn weer onderzocht en Bram, Brandon en Wesley hebben een aantal keer de vlag verstoep, zodat de rest 'op missie'



kon. Ook heeft iedereen meegeholpen om materiaal voor de herfsttafel te verzamelen. Toen terug naar de boerderij, het was zulk lekker weer dat de jongens nog even een duik genomen hebben in het zwembad. Na lekker gedoucht te hebben, aan tafel, er stond pasta op het menu. Dit was niet voor iedereen een even groot succes, maar toch hebben ze allemaal met smaak gegeten. Na de maaltijd opgeruimd en mocht iedereen vrij spelen. Buiten was het nog steeds goed vertoeven en hebben de meesten zich nog even uitgeleefd op de skelters. Toen was het tijd om het kampvuur aan te steken en kwamen we erachter dat er geen marshmallows waren. Wat leven we toch in een fijne wereld want de winkels zijn tegenwoordig veel langer open, dus nog even marshmallows halen bij de supermarkt in de buurt. De jongens hadden met elkaar het kampvuur opgebouwd en niet te klein want dat is niet leuk. Samen met Jakkoo erbij werd het aangestoken.



Bram en Julian waren degene die onder begeleiding het vuur mochten aansteken en de rest keek toe. Het was al snel een flink vuurtje, want de jongens hadden behoorlijk veel hout verzameld. Nadat het vuur brandde werden er in de tuin verse stokken verzameld om de marshmallows mee boven het vuur te houden. Iedereen had zijn eigen stok en moest ook zorgen dat deze vrij van bladeren en takjes gemaakt werd. Nou, toen begon het feest, 2 zakken marshmallows en 8 hongerige buikjes, want zoetheid gaat er altijd wel in. Toen de eerste zak leeg was zijn ze weer gaan spelen en er moesten nog een paar kinderen douchen. Hierna hebben we nog allemaal 2 marshmallows boven het vuur geroosterd. We zijn, vluchtend voor de koude wind, naar binnen gegaan en "Alice in Wonderland" gaan kijken. Niemand kon de film af zien, maar we gaan kijken of we hem kunnen huren op DVD om hem de volgende keer helemaal te kunnen zien. Tijd om naar bed te gaan, vrij snel lag iedereen te slapen.

Zondag

Goedemorgen deze laatste dag op de Malversweie allemaal!! Rond 08.00 uur werden de eerste kinderen wakker en gingen naar beneden toe om nog even vrij te spelen voordat we gingen ontbijten. Op zondag hoort een gekookt eitje er natuurlijk bij en zo ging er een pan op het vuur om de eitjes te koken. Naast de gekookte eitjes en brood nog chocoschelpjes en vla erbij, wat een gesmul op de zondagochtend mmmmm. Na het ontbijt ging er een groepje mee met Jakkoo naar De Stelle toe om de dieren te voeren. Janick en Dion hebben hier erg genoten. Het andere groepje bleef bij Ramona en Nicole op de Malversweie en hebben zich vermaakt met de skelters of op de pc. Toen Jakkoo terug kwam hebben we nog even met zijn allen wat gedronken met iets lekkers erbij en gingen we hierna onderweg naar de Brouwersdam om zeehonden te spotten!! Op de Brouwersdam aangekomen konden we vanuit de bus al 1 zeehond zien en toen we de bus uitliepen waren er inmiddels al 2 - 3 zeehonden aan het ronddobberen!! Dit was natuurlijk erg leuk om te zien en zeker voor herhaling vatbaar. De foto's die we gemaakt hebben zijn helaas niet erg duidelijk. Terug op de



Malversweie ging Marieke soep maken en Ramona bakte de laatste eieren voor bij de lunch. Er is weer lekker gegeten. Na de lunch heeft Janick Marieke nog geholpen om een cake te maken en ook Simone nog met de herfsttafel. Ook werden de verfspullen nog even tevoorschijn gehaald en maakten Dion en Janique nog een mooi schilderij. De cake die Janique gebakken had werd rijkelijk versierd met spekjes, m&M's en spikkeltjes en daarna heerlijk opgesmuld.

Inmiddels was het vrijspelen en het wachten totdat de ouders weer kwamen.. Tot de volgende keer allemaal en bedankt voor het gezellige weekend! Jakkoo, Simone, Linda, Ramona, Daniëlle, Marieke, & Nicole.

[Klik hier voor foto's](#)