

Vrijdag.

Hallo allemaal!!!! Wat gezellig dat jullie weer een weekendje komen logeren!!!

Kevin was er de midweek al geweest en bleef het weekend ook gezellig nog even. Toen iedereen binnen was zijn we lekker gaan eten. Hamburgers met alles dr op en dr an en aardappelschijfjes. Nou dat ging er goed in!!! Joep wou graag proberen of hij vegetariër kon zijn dus Mardoe had iets speciaals voor hem gemaakt (wat er ook goed in ging!)

Na het eten en de corvee is er nog even buiten gespeeld, gebiljart en daarna was het chilllllll tijd. Kimberly, Nicole, Marco en Gerjan zijn boven lekker met hun dekentje een film gaan kijken. Kevin en zijn gaan computeren en Joep is met Ramona lekker op de bank gekruld.

De avond was zo voorbij en ging iedereen zich opladen voor de volgende dag

**Zaterdag.**

Goede morgen!!!! Toen alle slaapkopjes zich naar beneden hadden begeven zijn we gaan ontbijten. Na het ontbijt en de corvee is Jakkoo met een aantal kinderen naar de C1000 gegaan en daarna naar de Stelle om daar de dieren te voeren. Mardoe bleef op de Malversweie met de rest van de groep. Toen de groep weer compleet was zijn we wat gaan drinken met wat lekkers. Na nog even vrij spelen was het tijd om naar Ellemeet te vertrekken. Daar was Stroa!! Een dorpsfeest dat over heel Schouwen word gehouden, elk weekend een ander dorp. Hierbij worden de voeten van de paarden in de zee 'gewassen' na een winter lang op stal te hebben gestaan.. Tijdens dit evenement rijden er rijkelijk versierde paarden voor het eerste maal in het jaar het strand op en de zee in. Eerst gaan ze een rondje door het dorp. De hele straat stond vol met paarden en belangstellenden. Er waren veel verschillende paarden, maar vooral veel echte Zeeuwse knollen. Er was ook een oud beslaghuisje



waar men vroeger de paarden in vastzette om ze te beslaan met hoefijzers. Gerjan wilde het met alle plezier wel even demonstreren. Op de terugweg kon je alle buikjes al horen rommelen en hebben we een tussenstop in Zierikzee gemaakt. Een lekker frietje met een bakje kibbeling ging er wel in en voor onze vegetariër Joep een lekkere kaassoufflé. We zaten buiten op een terras aan de haven heerlijk in het zonnetje. Daarna gingen de jongens nog even het bos in en de rest heeft zich op de boerderij lekker rustig vermaakt. Verder hebben,Marco en Joep nog heel hard gewerkt op



de boerderij. Ze hebben de hele houtstapel netjes opgeruimd met een muziekje van Marco's GSM. De foto's spreken voor zich. We hebben voor vanavond een kok in dienst genomen {Kevin vd Bok}, ben benieuwd wat hij voor ons zal maken? Eigenlijk stonden er vanavond gekookte aardappelen op het menu, maar onze kok was het daar niet meer eens. Professioneel geblancheerde en gebakken aardappelen kwamen uiteindelijk op tafel. Samen met een kippenpoot, boontjes en een hamburger voor de liefhebber werden de magen snel gevuld en zelfs het toetje lieten ze niet staan.

Toen ook iedereen gedoucht was, was het helaas voor alweer tijd om naar bed te gaan. Nicole en Joep deden met Simone nog een potje 'Mens erger je niet' en Gerjan

speelde met Daniel een spel op de xbox. In de grote hal werd nog een film opgezet die languit achterover liggen op de bank bekeken werd. Om 22.00 lag iedereen lekker op bed.

Zondag.

Zondagochtend.....velen hadden het plan om lekker lang op bed te blijven liggen. Langzaam, 1 voor 1, kwam er af en toe iemand beneden kijken, en schoof aan de gedekte ontbijttafel. Lekker rustig begin van de dag kunnen we wel zeggen! Daarna werden de tassen ingepakt en de kamers opgeruimd. Om 10 uur werd Nicole opgehaald door haar vader. Vandaag kwam Zoë (een vrijwilliger) weer kijkje nemen op de boerderij en stapte op de fiets met Gerjan en Joep om naar de Stelle te gaan. Marjan nam met de anderen de bus. Daar aangekomen werden de dieren gevoerd. Uiteraard waren de duiven weer de grote attractie. De kleine man van dit weekend liep met en zwaar beladen kruiwagen rond om de varkens eten te geven. Nadat de buikjes weer vol waren gingen we nog even naar het bos, om een rondje te lopen of te fietsen. Die frisse neus hebben we vandaag weer gehaald hoor! Daarna weer terug naar de Malversweie waar we wat dronken met zijn allen. Het was nog even tijd om vrij te spelen, toen de lunch tafel weer klaar stond. Iedereen mocht zijn of haar eigen tosti klaarmaken met vleeswaren en ui en tomaat, lekker! Na het eten werd de corvee gedaan zodat alles weer aan kant was. De middag werd afgesloten met een spel. Daarna was het einde al weer in zicht en kwamen de ouders om iedereen weer op te halen.



Iedereen bedankt voor en gezellig weekend!

Groetjes Simone, Mardoe, Denise, Jakkoo, Ramona, Astrid, Marjan

[Klik hier voor de foto's](#)