

20-22 juli

Vrijdag



Er zijn 3 kinderen weggegaan en er 1 bijgekomen, dat betekent dat we dit weekend met 5 kinderen zijn. Een klein maar gezellig groepje.

Vanmiddag hebben Ramona, Jim en Nicole nog een potje gepokerd en Anrik in zijn boek gelezen. Hierna zijn we met zijn allen naar buiten gegaan voor een watergevecht, het was inmiddels al weer goed weer aan het worden. Dit was natuurlijk extra leuk omdat Ramona meedeed en géén zwemkleding aanhad. Zij werd dan ook het mikpunt van Jim en kon na het watergevecht haar

kleding dan ook helemáál uitwringen. Toen Jakkoo aankwam is hij het gras gaan maaien en kreeg hierbij assistentie van Stefan en Anrik die dit natuurlijk geweldig vonden.

Voordat we aan tafel konden zijn we allemaal nog wat voor onszelf gaan doen waarop Ramona aan de gang ging in de keuken om de burrito's klaar te maken. Dit zijn mexicaanse wraps gevuld met kipfilet, courgette, paprika en kidneybonen. Hierbij een heeeerlijke zelfgemaakte saus (met natuurlijk knoflook erdoor) en dat ging er goed in bij iedereen.

Na het eten weer verder met grasmaaien en opruimen buiten. Gerjan en Nicole hebben samen bij de vijver gemaaid en hadden het zichtbaar naar hun zin. Anrik en Jim hebben de voorbereidingen voor een groot kampvuur getroffen en hierna het ook mogen aansteken. Het was leuk om te zien hoe ze samen werkten om het vuurtje aan te krijgen en het lukte prima. { wat een overlevers!!!! } Brandon zat op de kleine motormaaier en deed alle randjes die we met de grote machine niet konden doen, hij genoot hier zichtbaar van. Na het werken kwam iedereen bij het kampvuur om marshmallows te verwarmen en drinken in te schenken, dat ging er wel in. Alleen bij Jim niet, want die mocht dit niet!!!!!! Nou hij had al snel verzonnen: we gaan popcorn op het vuur maken. Gerjan ging hem helpen en zo maakten ze boven het vuur een rooster en pan om de maïs op te zetten. Wat een mooie overlevingsstrategie!! Al snel begon de maïs te ploffen wat we niet helemaal verwacht hadden, maar het plannetje lukte geweldig en we hebben heerlijk zitten smullen van de popcorn. Na het eten hiervan nog even tv gekeken, gelachen om Brittain's got talent!!! Hierna naar bed en iedereen was stil. De survivors waren moe maar tevreden.



Zaterdag

Vandaag hebben er een paar lekker uitgeslapen. De anderen waren er wat eerder uit en hebben zich nog eerst vermaakt met een spel. Na het ontbijt zijn we om de groenten bij de C1000 gegaan en op naar De Stelle om de dieren te gaan voeren. Brandon en Gerjan mochten mee naar Astrid toe om te helpen met wat sloopwerk. Anrik, Nicole en Jim gingen na de middag mee om te gaan krabvissen met Ramona. We kwamen eerst op een plek aan waar heel veel stroming was en waar helaas geen krab



te bekennen was totdat Anrik hard riep dat hij beet had en warempel de eerste krab was een feit. Na een half uur niets meer gevangen te hebben zijn we verhuisd naar een andere plaats bij het strandje. Hier hadden de krabben helemaal geen honger vandaag en zijn we na een uurtje maar weer terug naar de boerderij gegaan. Hier ging Nicole lekker verder in haar boek op de trampoline (zodat ze ook nog een beetje bruin kon worden) Jim ging achter de pc en Anrik speelde met zijn lego. Simone was ondertussen druk bezig in de keuken om de aardappeltjes te bakken, de salade klaar te maken en het vlees te braden. Dit rook allemaal erg lekker en dus kregen de kinderen al snel aardige trek. Om kwart over 6 waren ook de frietjes van Jim gaar en konden we aan tafel. Er werd niet alleen gegeten, maar ook gezellig gekletst en grapjes gemaakt. De corvee diensten waren vanavond voor Gerjan en Brandon en Simone heeft ze geholpen.

Zo waren we in een mum van tijd klaar. Nicole en Gerjan kropen weer achter hun filmpje, terwijl Jim en Brandon een potje speelde op de X-box. Anrik vond dit laatste hartstikke spannend en heeft een tijdje meegekeken. Tussendoor deelde Anrik nog een keertje uit, uit zijn snoeppot en kwam "gelukkig" weer als eerste naar Simone, zodat zij de laatste twee kersjes eruit kon pikken.

Om een uur of 8 werd er door iedereen nog wat gedronken en een chipje gegeten. Langzaamaan ging iedereen even onder de douche en de avond werd afgesloten met een hevig potje "Pesten", door Nicole, Gerjan, Jim en Simone. En het mag toch wel een keer genoemd worden, dat Simone wel 5 keer gewonnen heeft 😊.

Zondag.

Yes! Goedemorgen. Eindelijk worden we wakker met de zon in ons gezicht. Dus, nadat we lekker lang ontbeten hadden en de corvee gedaan hadden, werd er door de kinderen lekker buiten gespeeld.

Groetjes Simone, Marjan, Astrid, Jakkoo, Ramona, Mardoe en Denise

[Voor de foto's klik je hier](#)

