

## Pinksterweekend 25-28 Mei 2012

### Vrijdag



Een heerlijk zonnetje verwelkomde de kinderen op de Malversweie. Wat treffen we het met het weer zeg! Toen alle kinderen binnen waren, was het tijd om te gaan eten. Gebakken aardappeltjes, kip cordon blue en salade of groenten. Er werd flink gegeten, maar dat was maar goed ook.



Na de corvee trok Simone met Boaz, Gerjan, Nicole en Yorick alle strandspullen uit de schuur en werd de rode bus ingeladen. We vertrokken om 7 uur naar het strand en daar werd gelijk gebruik gemaakt van het jeu de boules. Hoe stoer Simone ook zei dat ze zou gaan winnen, Gerjan, Nicole en Boaz waren toch echt te sterk voor haar. Wesley ging de pier op om krabben te vangen en al snel gingen alle kinderen daar even een kijkje nemen. Toen ze dat wel weer gezien hadden werden er hele kunstwerken van het zand gemaakt, met de kinderen ERIN! Dit was natuurlijk lachen, gieren, brullen! Want natuúrlijk werden er bij de jongens borsten gemaakt ☺....

Gerjan maakte van Yorick nog een heuse autocoureur in het zand. Om 9 uur maakten we alle kuilen dicht, vertrokken we terug naar de boerderij en dronken we nog wat, voordat iedereen om beurten naar bed ging..... Slaap lekker allemaal!

### Zaterdag

Door dat het nu al erg vroeg licht was in de kamers, waren er al veel kinderen wakker. Boaz en Yorick niet, die bleven liggen tot half 10! Gerjan ging al vroeg opstap vandaag, want hij had een wedstrijd met zijn mini auto! Met de anderen zijn we lekker gaan ontbijten. Jakkoo hebben we geleerd hoe nu een goed ei te koken, want zijn eerste poging was finaal mislukt. Maar het zorgde wel voor een lachwekkend ontbijt en een goede start qua sfeer voor deze dag! Na de corvee werd er vrij gespeeld. Marco ging het grasveld bespeuren voor obstakels, want daarna ging hij grasmaaien.



Wesley leerde Yorick dammen en al snel sloten ook Boaz en Nicole aan. De anderen vonden zo hun eigen ding om zich te vermaken. Maar niet voor lang, want met Jakkoo gingen ze naar de C1000 om de groenten te halen, en daarna naar de Stelle. Alle dieren werden gevoerd en er werd goed naar het water gekeken, wel belangrijk met dit weer! Op den duur werden er 2 kippen ontdekt die op eieren zaten, maar die eieren waren niet meer goed. Dus moesten die kippen eraf, dit was makkelijker gezegd dan gedaan. Alles werd uit de kast gehaald, er werd muziek gedraaid want ze dachten dat de kippen misschien wel zin hadden in een disco. Maar helaas.... Morgen weer een poging?

Na terugkomst was de tafel al gedekt en konden we zo eten! Na het eten hadden we weer niet veel ruimte om nog te keutelen, want de Rode bus werd ingeladen en we vertrokken naar het strand. Een hoop gesjouw met spullen, maar we hebben toch een plekje gevonden om ons lekker te settelen. Al snel hadden Marco, Wesley en Noam het weer uitgevonden hoor. Er werd hier en daar weer een kind ingegraven. Boaz en Yorick gingen eens kijken of ze met een visje een krab konden vangen, maar helaas.



Marco had de smaak van het graven te pakken en daar maakte Simone heerlijk gebruik van. Ze liet Marco een stoeltje graven voor haar in het zand, maar hij mocht er zelf ook nog wel even in zitten hoor 😊. De vangst van Boaz en Yorick viel tegen, maar Wesley had meer geluk. Die vond een hele bodem met kukels. Hij smikkelde al bij het idee dat hij ze op mocht eten terwijl bij andere kinderen de rillingen over de rug liepen bij het idee haha!

Terug op de boerderij ging de tijd nog steeds heel snel. Mardoe en Simone hadden in no time de BBQ aangestoken en de tafel gedekt met van alles lekkers. Er werd flink gegeten en de kinderen gingen tussen de hamburgers en de spekfakkels lekker even spelen. Heerlijk zo een onbehouden diner!



Toen de corvee, wat vanavond niet heel veel was ondanks de BBQ, gedaan was, werd eerst de zwarte bus eens stevig onderhouden genomen. Simone haar auto was toen aan de beurt en toen die gedaan was ging Simone ook de rode bus nog even halen op de Stelle. De voorruit van de rode bus was zo vies en we konden er niet goed bij, dus klom Marco even op de bus en ging als een echte ruitenwischer tekeer!

Van al dat harde poetsen en schrobben hadden Nicole, Yorick en Marco het warm gekregen en daarom namen ze nog even een duik in het zwembad ( wat ze tijdens het

zwemmen ook nog wel even moesten poetsen haha ).

De avond sloop voorbij, het bleef lekker lang licht, waardoor we wat later gingen douchen. Dit is niet erg, want we hadden weer tempo douchers en dus lag iedereen toch netjes om 22.00 uur in bed.

### Zondag

Goede morgen allemaal!!! Het is weer een heeeerlijke zonnige dag vandaag! Toen iedereen uit zijn bed gerold was zijn we gaan ontbijten. Na het ontbijt en de corvee heeft iedereen lekker even wat voor zich zelf gedaan voordat we naar de Stelle gingen. Iedereen ging mee naar de Stelle, dus we waren snel klaar. Marco en Gerjan zijn op de fiets gegaan! Terug op de boerderij was het een uurtje vrijspelen. Noam en Wesley zijn op de trampoline gegaan. Met 2 voetballen hadden ze een leuk spelletje bedacht. Marco en Gerjan zijn naar het zwembad



gegaan om die schoon te gaan maken en Boaz en Yorick hebben geskelterd en hadden daarna nergens meer de puf voor omdat het zo warm was!! Marco en Nicole hadden de lunch gemaakt, tomaten soep en eiersalade!!! Lekkerrrr

Om 1 uur kwam Simone aan en toen vertrok de groep naar Heinkenszand om naar de Oldtimer dag te gaan!

Het was even zoeken, ok Simone was gewoon verkeerd gereden, maar met de hulp van Gerjan kwamen we er uiteindelijk toch. Een hoop oude auto's en brommers waren bij binnenkomst uitgestald, maar het allermooist waren toch wel de trikes die nog even voorbij kwamen, de grote trucks en de oude legerwagens. Heel groot was het niet, maar er was nog een stand van de ZLM. Hier kon je in een auto gaan zitten, die



vervolgens ondersteboven werd gedraaid en zo kon je oefenen hoe je moet handelen als je een ongeluk krijgt. Marco, Gerjan en Denise durfden dit wel aan. Wesley wilde ook wel, maar hij was helaas te klein. Op de terugweg zijn we nog even gestopt bij de McDonalds en mochten de kinderen iets uitkiezen, McFlurry, softijs of een milkshake. Dit alles ging er prima en zonder moeite in!

Toen we weer op de Malversweie waren, zijn Marco, Nicole en Gerjan het zwembad ingedoken. Onder het mom van "we gaan schoonmaken", namen ze eerst zelf een lekkere frisse duik! Denise ging in de keuken aan de slag om de shaorma alvast te bakken. Binnen hielden de andere jongens zich even rustig door een boek te lezen, een spelletje te doen of de kijken bij de baardagamen.

We hadden nog wat vlees over van gisteren en het was nog heerlijk weer dus er werd opnieuw lekker buiten gegeten. Marco zorgde dat het overgebleven vlees nog werd gebakken op de barbecue en zo samen met een broodje shaorma en salade konden we prima onze buiken vullen. Opnieuw waren er liefhebbers voor het zwembad. Daarnaast werd ook de trampoline druk bezocht. Marco en Yorick begonnen met een kampvuur, dit hadden ze redelijk snel voor elkaar! Het was



behoorlijk warm dus het vuurtje werd uitgeblust. De mannen zagen er niet uit, dus besloot Simone ze op het grasveld een douche te geven met sop en al. Lekker fris mannen! Ondertussen werd er binnen een film opgezet boven en beneden werd de finale van Peking Express gekeken. En toen was het alweer tijd om naar bed te gaan, wel vreemd omdat het buiten nog zo licht is! Maar iedereen ging zich toch klaar maken voor een laatste nachtje, om zo nog een zonnig dagje tegemoet te gaan!

### **Maandag**

Maandagmorgen was eigenlijk een zondagmorgen. Wakker worden ( of uitslapen ), je bed afhaken, tas inpakken en je kamer opruimen. Er werd op verschillende tijden ontbeten en vooral Boaz had zichtbaar moeite om er vroeg uit te komen haha.

Na het ontbijt en even vrij spelen is Jakkoo met Nicole, Gerjan, Marco en NOam naar de Stelle gegaan om de dieren te voeren. Ook namen ze gelijk het plastic afval mee, want we hadden heel veel!



Simone bleef met Wesley, Boaz en Yorick op de boerderij en zij hebben liedjes gespeeld op de keyboard, gelezen en met de lego gespeeld.

Met de lunch werd er lekker gesnackt. Frikandelletje, kroketje of snackjes. Na de lunch werd Jakkoo even bestookt met ijsblokjes. Er werd gerend over het HELE terrein en er werd flink gelachen!

Helaas was het na dit geintje alweer snel tijd om naar huis te gaan en iedereen te bedanken voor een onwijs gezellig, warm en enthousiast weekend.

Groetjes Marjan, Mardoe, Jakkoo, Denise en Simone

[Klik hier voor de foto's](#)