

Ouderenweekend 18-20 mei 2012

Een klein groepje jongeren stroomde binnen deze toch niet zo zonnige vrijdag. Vijf stuks om precies te zijn. Gelijk werd weer even laten zien wie ze ook alweer waren en welke spannende acties ze afgelopen 4 weken weer uitgehaald hadden. Brandon en Kevin sprongen direct bij binnenkomst op de fiets naar de C1000. Er was wat zakgeld meegekomen van thuis, dus konden ze lekker even shoppen... (Meestal komt daar niet veel goeds van terug, geen sla en komkommer zeg maar ☺).



Toen Brandon en Kevin terug waren was het wachten nog op Martin. Het eten was klaar, Simone had zelfgemaakte gyros met rijst en zelfgemaakte tzatzikisaus gemaakt. De telefoon ging, Marjan en Simone keken elkaar eens aan, ja hoor het was de moeder van Martin. Martin was nog niet thuis en zou rond half 8 gebracht worden. Ok, prima, dan eten wij alvast. Na het eten en de corvee ging echter weer de telefoon.... Ojee, wat nu?! Wederom de moeder van Martin, Martin was kwijt... Gelukkig belde ze al snel dat hij thuis was en zo stond hij ook al snel voor de deur.. Gezellig, nu is de groep compleet.

De avond duurde deze keer niet zo heel lang, want na een potje monopoly, een gebakken eitje, tosti, chipjes en het nodige vocht, ging om 11 uur iedereen naar boven. Bij de gedachten dat ze morgen om 7 uur wakker gemaakt zouden worden door Simone gingen de innerlijke tijdklokken toch wel tikken.



Echter... Niet iedereen dacht er zo over. Op de Junglekamer is er tot diep in de nacht tv gekeken... Zo diep dat Simone er wakker van werd en ze om 5 uur vriendelijk, toch lichtelijk dwingend verzocht heeft om allemaal apart te gaan liggen en nog even 2 uur te slapen... Dit is ook wel gebeurd, maar het resultaat van de korte nacht was pijnlijk zichtbaar haha!

Zaterdagmorgen, iets later dan 7 uur, maakte Simone de jongens wakker. De tassen waren al ingepakt, dus konden we iets langer blijven liggen. Er werd aangekleed, ontbeten en om 8 uur kwam Marjan met Jordi van de Berge. Die ging vandaag ook mee naar Bobbejaanland. Tjah, woont lekker in de buurt, dus dat is handig!

Het plan was om half 9 aan te houden te vertrekken, want het park gaat om 10.00 open en we willen er optimaal gebruik van maken. We kregen het zelfs voor elkaar om vijf VOOR half 9 al te vertrekken. Maar na tien minuten moesten er al een paar naar de wc en moesten we al

stoppen, dus die voorsprong raakten we al erg snel kwijt. Anderhalf uur rijden was het, maar met een gezellig muzikje en sfeer was dit te doen. Zodra we de wegen veranderden en zo ook de rij stijl van sommige verkeersdeelnemers, wisten we dat we in België waren. Niet snel daarna waren we op de bestemming. De kaartjes hadden we al, dus stonden we heel snel in het park. Al vlug werden de groepen gesplitst, zo groot was het park niet (nou ja, beetje dan). Martin en Remy besloten samen de attracties onveilig te gaan maken. Brandon en Jordi hielden de attracties nog heel even voor gezien, zij gingen eerst het park verkennen. Kevin en Ivar gingen met Simone en Marjan op stap. Al snel sloten toch ook Jordi en Brandon aan. Vele angsten werden deze dag overwonnen. En trots dat we waren!

Met het weer hadden we het getroffen, heel de dag scheen het zonnetje. Dat was maar gelukkig ook want het park telde 3 waterattracties die we allemaal hebben uitgeprobeerd. Bij eentje was Simone kletsnat van top tot teen! Hier hebben we stiekem wel even hard om gelachen uiteraard.

Aan het einde van de dag kwam de groep bij een, aten en dronken we nog wat en genoten we van het lekkere weertje. Iedereen was moe van alle indrukken (en te weinig slaap soms?) dus gingen we richting de bus. Toen we voor de slagbomen stonden bedachten we ons dat we nog geen parkeerkaartje hadden gekocht. Na een sprintje te hebben getrokken hadden Marjan en Martin deze nog even gehaald. Uiteraard hadden de stoerste mannen onder ons het **VERSCHRIKKELIJK** warm, dus shirts werden uitgetrokken, en na een half uur sliep de helft. Dit was een rustige terugtocht haha 😊



Doodversleten kwamen we aan waar Jakkoo en Mardoe de groep opvingen. Terwijl Mardoe aan het koken was zijn de meesten even op bed gaan liggen voordat we gingen eten. Mardoe had Nasi gemaakt met sate, dit ging er wel goed in! Na het eten zijn we nog even naar het strand gegaan. Even uitwaaien en er waren een aantal stoere jongens die wouden gaan zwemmen.... Nou mooi niet!!! Na een poos gezelligheid op het strand ging iedereen weer (droog en wel) terug de bus in om even bij Mardoe thuis de vis tas voor morgen te pakken. Terug op de boerderij zijn Kevin en Brandon films gaan kijken. Remy, Martin, Ivar en Jakkoo zijn voetbal gaan kijken want dat was een erg spannende wedstrijd!!! Maar na zo'n intensieve dag was iedereen doodversleten en daarom zijn de meeste ook lekker op tijd naar bed gegaan.... Welterusten!!



Zondag

Totaal verwacht werd er uitgeslapen tot 10 uur. Na dat iedereen een beetje wakker was, is er uitgebreid ontbeten. Dit is een ritueel waar de jongens altijd erg goed in zijn, het vullen van de maag! Nadat er een flinke bodem was gelegd, werd er een heuse rummikub competitie gehouden. Remy heeft zijn eigen kamer helemaal netjes aan kant gemaakt, zag er weer picobello uit. Toen kwam Jakkoo en tja.....een keer raden wat hij ging doen met de mannen?

Gelijk na de middag gaan vissen met de jongens in Nieuwerkerk in de karpervijver! Wat een beleving was dat, ze begonnen gelijk vis te vangen. Ivar en Remy waren de kanjers. Het ging achter elkaar en stopte de hele middag niet tot we naar huis gingen. Remy 7, Ivar 4, Brandon 1 hele grote en Kevin 2, wat een beleving in 2 uur tijd. Foto's spreken voor zich!!!!!!!

Toen kwam er toch echt weer een einde aan een gezellig intensief weekend! Tot de volgende keer mannen!

Groetjes Simone, Jakkoo, Marjan en Mardoe [klik hier voor de foto's](#)

