

Themaweek Piraten, Cowboys en Indianen 23-27 Juli 2012

Maandag

Zo, hier zijn we weer. De zon schijnt, 12 kinderen druppelen 1 voor 1 binnen op de Malversweie en we zijn weer klaar voor een nieuwe week vol gezelligheid.

Toen iedereen binnen was, was er de tijd om even aan elkaar te wennen. Een paar sterke mannen hielpen Simone met het uitladen van de boodschappen en binnen en buiten klonk het gelach van de kinderen.

Om 12 uur gingen we de tafel dekken om te lunchen. Lunch is deze week aan 2 tafels, omdat we een hele grote groep hebben.

Na de lunch werden er zwembroeken aan getrokken, een grote tas



dekens van de zolder gehaald en volgeladen vertrokken we naar de Stelle. Daar hadden Jakkoo en Jordi Stoutjesdijk voor ons alle benodigdheden weggelegd en al snel werden de eerste wigwams zichtbaar. Bram zijn wigwam stond als eerste overleind, maar ook Wesley en Esperanza maakten een prachtige wigwam. Brandon, Yorick, Marco en Gerjan bouwden met z'n vieren de grootste, zelfs met heuse ingang! Tussendoor maakte Mardoe met een aantal jongens een wasmand vol met waterballonnen. Deze werden door de meeste kinderen hartelijk in ontvangst genomen! Toen de wigwams klaar waren werd er nog even een duik in zee genomen op het strandje van Ouwkerk en toen was de middag al weer om. Samen gingen we terug naar de Malversweie, waar Marjan en Ramona op ons wachtten.

Vandaag hebben we lekker spaghetti op het menu staan, natuurlijk met verse geraspte kaas erbij mmmm. Na het eten én de afwas (wat een hele berg was met 12 kinderen en 2 leiding) is een groepje naar De Stelle toe gegaan met Marjan en een ander groepje met Ramona naar het strand toe om nog even lekker te gaan zwemmen. Helaas kreeg Marjan pech met onze zwarte bus, maar dit is uiteindelijk toch allemaal nog goed gekomen maar hierdoor kwam zij wel iets later als gepland aan op De Stelle. De jongens die mee gingen zwemmen hebben zich vermaakt in het water, het was natuurlijk nog heerlijk 's avonds na zo'n warme zonnige dag!

Ook werd er nog krab gevist, maar de meesten kozen er toch voor om lekker af te koelen in het water.

Nadat het groepje van het strand en het groepje dat naar De Stelle geweest was weer samenkwam op de Malversweie zijn we een kampvuurtje gaan maken. Hier konden de kinderen gezellig rondom komen zitten. Hierna nog lekker een toetje gegeten en toen was de avond al weer bijna om en gingen de eersten hun tanden poetsen en naar bed toe.

Als we het weerbericht moeten geloven wordt het deze week veelal zomerse temperaturen ☺

Eindelijk zomer in Zeeland !!



Dinsdag



Goedemorgen deze zonnige morgen!! Zomer in Zeeland? Hier moet natuurlijk van geprofiteerd worden zo dicht bij de Oosterschelde, Noordzee en Grevelingenmeer. Rond 08.00 uur kwamen de eerste kinderen uit hun bed en de rest volgde vrij snel hier achteraan zodat we rond 08.30 met zijn allen aan tafel zaten. Nadat we met zijn allen hebben ontbeten heeft iedereen zijn tas ingepakt met een handdoek, wat te drinken en wat lekkers en gingen we onderweg naar het strandje van Bruinisse. De visnetjes en krabhengels gingen natuurlijk ook mee en niet te vergeten: ZONNEBRANDCREME, want oef.. wat scheen de zon al fel deze ochtend zeg.

Heeeeeerlijk natuurlijk, maar ook o zo verraderlijk. Zeker als je veel in het water bezig bent zoals de meesten. Nadat we aangekomen waren op het strand is iedereen dus eerst goed ingesmeerd voordat ze het water in konden.

Zo ging een groepje krabvissen, weer een ander groepje ging

zandkastelen bouwen eh sorry, krab-zandkastelen ☺ en weer een ander groepje ging een strandspelletje spelen.

Er werd, heus waar, van zand een echt krabbefort gebouwd door Wesley en Gerjan, zodat hier in de gevangen krabben neergezet konden worden.

Er waren er hier nogal een hoop te vinden, want Bram kwam om de haverklap met een netje vol krabben terug! Rond 12.00 uur zijn de krabben weer terug in zee gezet en ging iedereen zijn spullen pakken zodat we weer terug konden rijden naar de Malversweie voor de lunch.

Na de lunch is een groepje kinderen op de fiets naar De Stelle gegaan, de anderen gingen met de bus.

De ramen werden wijd opengezet want het was inmiddels 14.00 uur en de temperatuur was flink opgelopen!

Op De Stelle werd er weer druk verder gegaan met de tenten bouwen en totempalen maken.

Van hout werden er stukken gesneden met de kettingzaag door Jakkoo, waarop de kinderen deze stukken handmatig konden bewerken en/of later door Jakkoo nog iets in konden laten graveren mét de kettingzaag zoals een gezicht. Aan het einde van de middag werd er door de kinderen heerlijk van het goed weer genoten en ging een ieder even zijn eigen weg. Om 5 uur hielpen Marco en Gerjan om het vuur aan te maken en het spit klaar te zetten. Want zoals het thema al verklapt, eten we deze week een beetje op de manier zoals de piraten, cowboys en/of indianen dat ook deden/doen. Dus,



gingen er drie kippen aan het spit en werd het vlees boven het kampvuur gebraden. Natuurlijk hadden we ook nog wat anders achter de hand en zo kwamen de broodjes bockworst als geroepen, terwijl we keken naar de kippies die langzaam verder gaarden. Na een dik half uur zag de kip er mooi bruin uit en werd deze van het spit gehaald, en met een schaar vakkundig in stukken geknipt. (Dat is niet helemaal in de route van het thema,

maar soms moet je een béétje inventief zijn toch?). Het maakte de kinderen absoluut niet uit of de kip nou geknipt, gesneden of gescheurd was, want hij smaakte voortreffelijk. ZO lekker, dat we de andere drie kippen voor morgen bewaard hebben, voor bij de BBQ.

Om 20.00 zijn we terug gegaan naar de Malversweie waar er om beurten gedoucht werd. Dit duurde wel even want er moesten natuurlijk 12 zwarte lijven schoongespoeld worden. Om half 10 vertrok de laatste vanavond uit zichzelf naar boven en zo was het op het schip "De Malversweie" al vroeg stil. Slaap lekker piraatjes, indiaantjes en cowboy mannen/vrouwen.

Woensdag

Wat hebben we gisterenavond allemaal voor inspanningen gedaan? Niet heel veel volgens ons. De eerste kinderen kwamen om 8 uur pas uit bed, en uiteindelijk zaten we om half 9 maar met de helft van de groep aan tafel. Brandon besloot zelfs om tot kwart over 11 op bed te blijven liggen.

Toen alle ontbijters klaar waren, werden de knipklaren tevoorschijn gehaald. Esperanza, Cordell, Quintus en Bram werden helemaal omgetoverd. Zo liepen er ineens 4 echte wildwestfiguren rond op de Malversweie.

Natuurlijk hebben wildwestfiguren ook wel eens trek, en dus maakte Ramona voor de lunch lekkere warme broodjes, die er goed in gingen.

Na deze heerlijke lunch zijn we vertrokken naar de Stelle. Het was erg warm, maar dat stopte ons niet om de speurtocht met veel plezier te lopen. Tijdens deze *Piraten/Cowboys/Indianen* speurtocht moesten de kinderen 8 vragen beantwoorden die elk 10 punten waard waren. Sommigen makkelijk, anderen een stuk moeilijker. Ook was er een vlag, geknutseld door Jakkoo, die 20 punten waard was! Al snel was deze vlag gevonden door Jorn en moest er flink gerekend worden wie nu de uiteindelijke winnaar zou worden.



NA al deze speurtochten inspanning vertrokken we naar het strand om even af te koelen. Er werd een heus zeeuiergevecht gehouden in het zoute water. We hielden het daar met zijn allen wel 2 uur vol en zijn na die twee uur weer terug gegaan naar de Stelle.

Op de Stelle aangekomen werd het vuur weer opgestookt, werd de soep opgewarmd en het stokbrood gesneden. Ook waren er vanavond worsten en hamburgers op de BBQ. Er werd flink gegeten, maarja wat wil je na zo een dag!

Als afsluiten hadden we niet één, maar TWEE watergevechten. Eerst een op de Stelle, waarvan we al druipend in de bus (en er weer uit) op de Malversweie vrolijk verder gingen. Stefan werd zelfs tot IN zijn onderbroek nat gegooid.

Het was de perfecte afsluiter van een warme, gezellige dag. Toen iedereen moe was, maar nog net een beetje energie over had, werden er nog wat spelletjes gedaan. Iedereen is op tijd naar bed gegaan, want morgen moeten we er allemaal vroeg uit!





Donderdag

En ja hoor, ook op deze uitjesdag schijnt de zon vanmorgen om half 8 al weer heerlijk door de raampjes naar binnen. Iedereen wakker (gemaakt), schoven we met zijn allen aan de ontbijttafel om onze magen alvast te vullen en dus energie op te doen. Ook werden er lunchpakketjes gesmeerd voor alle kinderen en begeleiders en ook voor Simone, die vanuit huis ook naar Port Zélande zou komen. Om half 10 vertrok Marjan met een paar jongens alvast naar de Stelle, want deze week gaan alle

mensen van de dagbesteding ook mee en ook Jacomijn (die bij de ouderen en in de jamkeuken werkt) kwam vanmiddag nog.

Toen iedereen ingeladen was, vertrokken we naar de Brouwersdam. Daar aangekomen had Simone alle entree al geregeld en konden we eigenlijk zo doorrijden en lopen. Het was helemaal niet druk in het zwembad en Marco, Gerjan en Yorick hadden al snel een mooi plaatsje buiten gevonden met genoeg stoelen.

De zonnebrand crème kwam uit de tas en werden er 20 mensen ingesmeerd, jup zo groot was de groep! De laatste druppels zonnebrand crème was nog niet opgedroogd of de kinderen lagen al in het water. Natuurlijk werd ook vandaag als eerste de wildwaterbaan getest, helaas moesten we daarvoor nog even 5 minuten wachten, want die ging pas om 11 uur open! Eenmaal open, stormden we met zijn allen naar boven!



Onder elkaar, over elkaar, door elkaar, het was een ravage haha, maar natuurlijk was het ontzettend gezellig! De hele dag werd er ingesmeerd, gedronken, gegeten, gezwommen, ingesmeerd, gedronken, gegeten, gezwommen. Dit was vandaag vaste routine. Simone, Marjan, Denise en Jakkoo moesten ook natuurlijk weer door de bandenglijbaan. Marjan zat vandaag zelfs een keertje vast! Alle kinderen hebben tussendoor hun keuze opgegeven voor het avondeten en ja hoor, om 5 uur stond ons eten netjes klaar en hebben we lekker buiten gegeten. Na al dit lekkers had iedereen nog wel een gaatje vrij voor een ijsje of een slush puppy gegeten en langzaam aan ging iedereen douchen en aankleden. Marco en Simone moesten bij het wegrijden nog even voor Jacomijn zorgen, want haar Kevertje liet haar even in de



steek. Met de spierkracht van Marco en Simone was hij echter weer zo op gang en om half 8 kwamen we weer op de Malversweie aan, waar Mardoe aan ons had gedacht door after sun en drinken klaar te zetten.

Alsof vandaag nog niet actief genoeg was, mochten Gerjan en Marco vanavond nog met Denise mee naar haar bootcamptraining. Afgepeigerd, maar voldaan kwamen zij terug en vertrokken, net als alle andere kinderen, ook naar hun bedje.

Vrijdag

Vandaag alweer de laatste dag van deze gezellige, warme week. Met bruine toetjes, weer heel wat ervaring als piraat of cowboy gingen de kinderen vandaag eerst hun tassen inpakken, bedden afhalen en eens lekker ontbijten. Na het ontbijt en het vrij spelen, kwamen de kinderen deze dag nog 1 keer aan tafel om vervolgens opgehaald te worden en weer lekker naar huis te gaan. Zien we jullie snel weer?

Groetjes van ons allemaal

[Klik hier voor de foto's](#)