

Dagverslag 8-10 juni 2012

Vrijdag

Hallo!!! Iedereen kwam lekker tegelijk binnen. Toen iedereen er was en de vispullen waren opgeborgen konden we lekker gaan eten. Stokbrood en lasagne stond er op het menu!

En dat ging er goed in want alle 5 de schalen waren leeg.

Na het eten had Ramona spelletjes voorbereid. We hadden een "eierloop race" hier moest je met een lepel in je hand een ei veilig van de ene deur naar de andere deur brengen en dit was buiten een flinke opgave met die wind!!! Ook had ze alles klaar gezet



voor "spijkerpoepen". Een touwtje rond je middel met een grote spijker eraan en dan zo snel mogelijk in het flesje laten zakken, klinkt makkelijk.....maar het koste een hoop concentratie!!

Hierna hebben we lekker vla gegeten en is er nog buiten gespeeld.

Bram had zijn bestuurbare auto mee en is flink aan het stunts geweest!!! hij had een dijk voor publiek!!

Ook is er binnen nog gebiljart en gecomputerd. Voetbal is er uiteraard ook gekeken!!! En na zo'n gezellige middag/avond was het snel weer tijd om lekker naar bed te gaan. Welterusten iedereen!!!

Zaterdag

Vanmorgen was iedereen op tijd uit bed en de meeste hadden zin om te gaan vissen vandaag. Het weer werkte niet echt mee, veel wind, maar gelukkig wel droog.

Tijdens het ontbijt werden, voor de vissers, de lunchpakketjes gesmeerd. Een paar kinderen gingen met Jakkoo naar de Stelle om de dieren te voeren. Tijdens het dieren voeren werd Jakkoo al bestookt met vragen over het vissen. In eerste instantie wilden we op zee gaan vissen, maar waar we nu ook aan de dijk zouden gaan staan, zouden we uit ons vispak waaien.

We hebben dus een beschut plekje opgezocht achter een woonwijk in Zierikzee. Om 10.00 vertrok Jakkoo met 7 kinderen die de storm wilden trotseren. Ook Jeff was er weer bij, die zijn viskennis weer met ons wilde delen. Een bus vol vishengels, schepnetten, aas en enthousiaste kinderen. Binnen een kwartiertje waren we er en werd er gekeken naar de beste plek om te zitten. Iedereen hielp mee met uitpakken en al snel lagen de eerste hengels in het water of met hun dobbertje in het riet. We moesten allemaal wennen aan de situatie en toch wel de harde wind. Na een half uur had nog niemand een beet gehad behalve Marco. Helaas viel die vis er weer af. We bleven vol houden en net toen we het eten uitdeelden had Jeff beet en haalde hij een Paling boven. We hebben hem stiekem mee genomen om te roken op de open dag over 2 weken! Iedereen blij en tevreden, helaas niet veel vis. We besloten een ander plekje op te zoeken en dat was een goede keus, want er werd een Brasem en een Voorn gevangen. Julian dacht toen heel slim; Ik zal eens bij Jeff





gaan zitten en ja hoor, onze kleine man ving de grootste vis!
Goede zet Juul!

Om 15.00 uur waren we terug op de boerderij die ineens van binnen en buiten helemaal oranje was. Esperanza, Bram en Simone hebben flink hun best gedaan. Esperanza heeft mooie verftekeningen op de ramen gemaakt en met Bram zijn goede inzicht hingen de vlaggetjes in no-time!
Er werd vanavond wat eerder gegeten dan normaal, want om 18.00 wilden we allemaal voetbal zien. Om 4 minuten voor

6 begonnen de zenuwen toch echt ondraaglijk te worden en hebben Astrid en Simone besloten om de corvee te doen voor de kinderen. Dit viel in goede aarde! Oranje outfits werden aangetrokken, toeters kwamen tevoorschijn en het grote scherm werd aangesloten op de tv. Het was heel lang spannend, maar met de 0-1 tegen dook de sfeer toch wel in een kuiltje. Jammer hoor, dat we er uiteindelijk niet meer bovenop gekomen zijn. Gelukkig hebben we nog 2 wedstrijden die we kunnen gebruiken om het goed te maken, maar of we dat ook kunnen.....
Na deze Oranje avond ging iedereen toch tevreden naar bed.



Zondag

Goede morgen iedereen!!!! De zon scheen heerlijk toen we wakker werden!!! Toen iedereen uit z'n diepe slaap wakker was geworden zijn we gaan ontbijten. Na het ontbijt is Simone de dieren gaan voeren met een klein groepje. Toen de groep weer compleet was, waren Mardoe en Jeff er, dus er kon gevist worden!!! De spullen werden in de bus gezet en we vertrokken naar Nieuwerkerk om daar bij de Karpervijver te gaan vissen. Vandaag ging iedereen

gezellig mee! Vandaag was het geen afzien met die zon maar de karpers wouden niet heel erg bijten..... misschien lagen ze ook lekker van het zonnetje te genieten??? Toch zijn er iets meer dan 10 vissen gevangen!! Dus zeker geen slechte vangst ☺

Toen de groep weer op de Malversweie terug was hebben we samen wat gedronken met iets lekkers. Jeff had een doos vol spulletjes bij en iedereen kreeg iets. Er waren dobbertjes, boekjes, een visblad en onthakers.



Wij hebben een top weekend gehad en we hopen jullie ook!!
Groetjes, Mardoe, Simone, Ramona, Jakkoo, Jeff en Astrid
[Klik hier voor de foto's](#)