

Weekend verslag 11 tot 13 mei 2011

Vrijdag

Hallo allemaal!!! We gaan er weer een super weekend van maken!!! Brandon had net een midweek bij ons geloged en bleef ook gezellig het weekend nog. Toen Gerjan aan kwam zijn ze gezellig naar de Stelle gelopen om daar fietsen op te halen. De rest van de groep druppelde langzaam binnen en toen de kids zagen wat we gingen eten, gingen de mondhoekjes heel snel in lachstand. Vanavond aten we zelfgemaakte pizza. Dit is niet de normale gang van zaken op vrijdag, maar omdat het groepje zo klein was, kon dit gewoon een keertje wel op vrijdag!

Toen alle pizza's, soms zelfs twee pizza's, op waren en Tycho ook zijn stokbroodjes op had vertrokken we met zijn allen naar het bos. Gerjan ging nog even op visite bij Alice. In het bos werd de hut weer opgezocht en toen Mardoe heel hard floot kwam iedereen weer netjes terug naar het bos.

Toen de groep weer terug op de Malversweie was gingen Brandon en Tycho aan het

modelbouwvliegtuig van Tycho werken. De dames kletsten even aan tafel en speelden nog even een spelletje op de pc. Julian moest helaas al naar bed. Om half 10 was ook Gerjan weer netjes terug en werd de avond gezellig afgesloten.



Zaterdag

Uitslapen zat er vandaag niet in, behalve voor Brandon die pas om half 11 uit bed kwam. Niet heel gek als je al twee weken vertoeft op de boerderij en heel veel leuke dingen hebt gedaan.

Na het ontbijt vertrokken Talitha, Romy, Gerjan en Simone naar de C1000 en de Stelle voor de dieren. Een beetje spannend was dit wel, want de diesel van de zwarte bus was bijna op hihi!

Mardoe speelde ondertussen een potje Rummikub met Julian, die dit onwijs goed kan!

Toen Simone terug was vertrokken we naar Nieuwerkerk voor de rommelmarkt. Iedereen kreeg twee euro en daar mochten ze iets voor kopen. Julian maakte er weer een echte speurtocht van naar de grootste knuffel voor het minste geld en ja hoor, hij vond de schildpad uit "Finding Nemo". Heel blij was hij ermee. Marjan heeft hem even genaaid en daarna uitgewassen, zodat hij schoon zijn bed in kan.

Talitha en Romy kochten een patatje en nog wat te drinken en de rest van de jongens haalde lekkere koeken... Gerjan echter, had binnen ook iets leuks gezien. Hij heeft van zijn twee euro een mooi glas gegraveerd met de tekst: "Malversweie 5 jaar", waarna hij hem aan Astrid heeft gegeven. Terug gekomen op de Malversweie had niemand echt nog honger, gek hè? ☺





Na de lunch werd er samen overlegd welke spelletjes er nu leuk waren om vanmiddag te doen. Iedereen mocht iets opschrijven op het bord en er werden leuke ideetjes opgedaan.

Talitha en Romy maakten samen met Simone custardpudding voor het toetje en ook maakten zij daarna nog een lekkere chocoladetaart.

Gerjan had voor zijn verjaardag vanillepuddingpoeder gekregen, waarvan hij puddingbroodjes maakte. De pudding belandde, niet

geheel onverwacht natuurlijk, niet alleen in de broodjes. De puddingbroodjes gingen er als "zoete broodjes" in vanmiddag. Marjan hielp ondertussen Tycho met het bestickeren van zijn modelbouwvliegtuig, wat een heel precies werkje was. Ondertussen maakte Tycho nog even wat mooie dansmoves op de muziek die gezelligheid bracht in de grote hal van de Malversweie.

Toen kwam ineens het zonnetje. Iedereen ging lekker naar buiten, Gerjan zag een boer en mocht mee het land op, dus die zagen we pas met het avondeten. De anderen vertoefden op de trampoline, met Marjan, wat wel even heel gezellig was.

Toen werd het ook nog het moppenuurtje, de één nog beter als de ander. Toen was het tijd om de aardappelen te gaan schillen. Iedereen mocht nog heel even achter de computer zodat het eten kon worden klaargemaakt. Gekookte aardappelen, slavink, spinazie a la crème en nog wat andere gekookte groenten. Na deze heerlijke Hollandse kost was het snel opruimen want: we gingen vissen! Hup de bus in, hengels ophalen bij Jakkoo thuis, even Dave ophalen op de Stelle en zo naar de karpervijver in Nieuwerkerk. Zodra iedereen geïnstalleerd was, was t wachten. Maar niet lang, want Brandon had al snel beet. Zo ook de hengel van Julian, daarna



Tycho. Brandon eindigde de avond als topscoorder, 4 prachtige karpers gevangen! Het liep tegen het eind van de avond dus werden alle spullen weer ingepakt. Alles werd weer teruggebracht, inclusief Dave. Terug op de boerderij gekomen, ging gelijk het douche schema van start. Dit ging verrassend snel, maar Marjan en Jakkoo wisten al heel snel waarom. Na het douchen deelde Talitha namelijk de chocoladetaart uit. Ook de custardpudding werd uitgedeeld waar vooral Jakkoo fan van was. De jongens tegen de meisjes, op dit moment het favoriete zaterdagavond programma op de televisie, werd opgezet. Ook naar het programma daarna mocht nog heel even gekeken worden en uiteindelijk gingen we allemaal richting boven. Schaapjes werden er niet veel geteld, want binnen tien minuten heerste er volledige stilte op de boerderij.



Zondag

Op de vroege zondagmorgen was dat wel anders, met de stilte. Een jongen die waarschijnlijk iets te diep in het glaasje had gekeken, was voor de boerderij in slaap gevallen vannacht. Wandelaars hadden hem gevonden, dus maakten ons om 7 uur wakker. Beetje jammer dat AL onze lieve

kinderen gewoon wel in bed lagen. Dus de ochtend begon vroeg, alleen Gerjan en Brandon hadden niets van dit alles meegekregen. Jakkoo dekte met behulp van Tycho de tafel, en zo hadden we een heerlijk ontbijtje, met een gekookt eitje. Na de corvee was het tijd om lekker wat voor jezelf te gaan doen. Al snel was het 10 uur en gingen we naar de Stelle. Gerjan ging sportief op de fiets en Brandon en Tycho dropten we in het bos. Met de anderen gingen we de dieren voeren. Dit ging in turbo snelheid. Romy (de dochter van Jakkoo) hadden we ook opgehaald en zij ging samen met Taltiha en Romy op Walter rijden, wei poep vrij maken en borstelen. De mannen kwamen ondertussen ook bij elkaar en ging met ladder naar een bunker verder op. Jakkoo was er ook bij natuurlijk, maar was niet zo heldhaftig als de andere mannen. Na nog heerlijk wat te hebben gedronken in het zonnetje zijn we terug gegaan naar de Malversweie. Ondertussen werden er al weer nieuwe plannen gemaakt dus aten we lekker snel. Jakkoo ging opnieuw, nu alleen met de mannen, naar de karpervijver om lekker te vissen en van het zonnetje te genieten. Mardoe bleef met de dames op de boerderij. En tja, toen kwamen ook de ouders even genieten van het Ouwerkerkse zonnetje en was het al weer tijd om afscheid van elkaar te nemen.

Dit weekend zijn er heel wat leuke foto's gemaakt, die niet allemaal in het weekendverslag paste. Uiteraard komen deze op de site (www.ojeeadhd.nl), dus houdt deze in de gaten!

Groetjes Mardoe, Simone, Jakkoo en Marjan

[Klik hier voor de foto's](#)

