

## Dagverslag meivakantie

### Maandag

Hallo allemaal!!!! De ochtend begon al goed met een heerlijk zonnetje toen de kids binnen kwamen.

Toen iedereen binnen was zijn we gaan lunchen. Na de lunch heeft Jakkoo nog even snel de dieren gevoerd met Marco, Romy en Talitha om daarna te vertrekken naar Zierikzee!

In Zierikzee was een grote rommelmarkt en alle kids mochten iets leuks/kleins (max 2 euro) uitzoeken. Gerjan had meteen iets geweldigs gevonden! Hij heeft 20 eitjes van wandelende takken!!

Jim had een kleine nerfgun en de rest had lekker drinken en eten ervan gekocht. Rond half 3 zijn we naar Ouwkerk vertrokken om daar aan het zeskamp mee te doen en om te kijken. Gerjan en Romy deden heel erg dapper mee!! Eerst was het spijker poepen, daarna met een helm op en een kan met water rennen, daarna zaklopen, daarna snoephappen in een grote bak met water en toen was het glijden over een zeil. Het laatste deel was zo leuk dat ze het daarbij hebben gelaten 😊



Tevreden, moe en nat gingen we terug naar de boerderij waar C. en D. op ons stonden te wachten samen met Simone en Marjan. De kids kleedden zich snel om en vertrokken direct weer naar het bruggetje waar ze met de boot gingen varen. Marjan en Simone doken de keuken in en zo konden we om kwart over 6 aan tafel om te smullen van de heerlijke lasagne.

Na het eten was er al snel bepaald wat de planning was.

Zwembroeken aan en hop naar het strand. Romy, Talitha, C. , Gerjan en Marco vertrokken met Simone op de skeelers richting het

strandje van Ouwkerk. Onderweg moesten Romy, Talitha en C. helaas opgeven, want het viel toch vies tegen. Gerjan en Simone zetten door. Bijna op het einde was Gerjan zo moe maar hij zei dapper: "Nee, nu maak ik het af ook." Toen ook Simone en Gerjan op het strand aangekomen waren, was er wat te drinken met wat lekkers voor iedereen. Allen doken het water in, koud!!! Langzaam dropen de natte kindjes weer het strand op. Ineens stond D. in een pose, nam Kimberly een modellen look aan en al gauw was daar de fotoshoot. Zelfs ook Brandon was ineens de hunk van de dag, met zijn stoere pose!

Terug op de Malversweie was het voor sommigen heel snel douchen, een toetje naar binnen werken en hop naar buiten met zijn allen, want onze houthakker Wesley had het kampvuur al klaargezet. Even het vuurtje wat helpen met spiritus en de avond sloten we met een hoop gezelligheid af.



## Dinsdag.

Vandaag was het geen vroege morgen, veel kinderen sliepen uit. Dit betekende dat de laatste pas om half 10 klaar waren met ontbijten. Toen was het even een momentje om vrij te spelen en al snel daarna sprongen we op de fiets richting de Stelle. Daar werden de taken verdeeld, zo heeft iedereen goed geholpen met het voeren van de dieren. Op de terugweg was het ineens wel heel lekker weer,



de meeste kinderen wisten niet hoe snel ze hun jas uit moesten doen. Terug op de boerderij hebben we met z'n allen gezellig aan tafel gezeten en hadden we een chill-moment met een leuk en interessant gesprek. Alle kinderen zaten al aan tafel, dus iedereen kon blijven zitten en we konden zo gaan eten. Lekker hoor zo'n boterhammetje met knakworstjes! Na het middageten kwam de zon nog even net wat feller door, dus gingen de zwembroeken aan en was het aan voor de strijd. Jim en Brandon waren al snel doorweekt, maar er is zoveel gelachen. Halverwege de middag kregen Romy en Gerjan bericht van Jakkoo, dat ze gisteren met de zeskamp TWEEDE geworden waren en een beker kregen, geweldig!

Aansluitend aan dit bericht liet Gerjan samen met Jim nog even zien hoe ze snoepjes uit een emmer met water moest vissen, met de mond en zonder handen! Ook dit leverde weer schitterende foto's op natuurlijk!

Rond 5 uur kwam Mardoe binnen en al snel stonden de preischotels in de oven. Dit keer alleen prei, want normaal gesproken zijn die altijd zo snel op en eten de kinderen eigenlijk alleen maar bloemkool, omdat ze nog honger hebben haha. Dit keer was het geen jongen, maar een heuse dame die het meeste gegeten heeft, C., ja hoor! De preischotel viel dus weer goed in de smaak.

Na de corvee, die snel gedaan was door veel hulp, stapten we wederom op de fiets om naar het strand te gaan. Gerjan en Simone trokken de skeelers weer aan en zo waren we met zijn allen met 20 minuutjes op het strand.

Op het strand aangekomen werd er gekletst, kuilen gegraven en even met de voetjes het water in gelopen. Vooral Gerjan vond dit lekker, want hij had nu toch wel een flinke blaar opgelopen van het skeelers.

Daarom hebben Gerjan en Brandon geruild op de terugweg, waardoor Brandon op de skeelers terecht kwam. Hij zette flink door, want hij wilde het tot het "bittere eind" halen, zoals hij het zelf noemde. We zijn heel trots op hem, want hij heeft het gehaald!!!



Teruggekomen op de boerderij werd er een rondje gedoucht, haren werden weer lekker gewassen. We aten allemaal nog een toetje, keken nog even wat tv en toen ging bij velen vanzelf het lichtje toch wel uit.

Tot morgen allemaal!

## Woensdag



Vandaag werd de 1<sup>e</sup> wakker rond 07.30 Hierna volgden een kwartiertje later nog een paar kinderen en zij zijn toen alvast even naar beneden gegaan om naar de baardagamen te kijken. Eentje voelde zich niet zo lekker gisteren maar was al weer een beetje bijgetrokken. Toen iedereen een beetje wakker geworden en aangekleed was zijn we met zijn allen gezellig gaan ontbijten. Het was de bedoeling om de dieren te gaan voeren op De Stelle, maar iedereen was zo lekker met elkaar aan het spelen dat we besloten om maar op de Malversweie te blijven. 1 groepje was bijvoorbeeld met de guns aan het spelen en een ander groepje aan het “chillen” op de junglekamer. Ramona ging ondertussen naar het bos toe om de speurtocht uit te zetten. Het was weer eens een ander soort speurtocht en de kaartjes bevatten diverse moeilijkheidsgraden.

Tussen de middag hebben we met zijn allen lekker knakworstjes met bolletjes gegeten. We zijn na het eten én corvee naar het bos toe gegaan op de fiets om de speurtocht te gaan doen. Na een best frisse fietstocht aangekomen en groepjes gemaakt te hebben zijn we het bos ingegaan. De tocht was dus al uitgezet en ze moesten op zoek naar kaartjes met allerlei vragen erop. Het waren makkelijke en moeilijke vragen. De drie groepjes waren heel fanatiek bezig en iedereen vond het leuk om te doen. Het was jammer dat het begon te regenen dus zijn we maar snel terug gefietst naar de boerderij. Hier aangekomen wat gedronken en gingen we chocolade smelten om in pasvormpjes te gieten en even in de vriezer te laten stollen. Deze waren van 3 soorten chocolade, zelfs met crisps en hazelnoot er doorheen mmm.

Voordat Ramona naar huis ging had ze nog wel een Hollandse pot op tafel gezet (nou een beetje op zijn Indonesisch dan ☺, een bloemkool in zijn geheel koken, daar moest iedereen erg hard om lachen)Maar met aardappelen, jus en heerlijke verse worst smaakte dit prima. En uiteindelijk blijkt dus dat je een bloemkool ook in zijn geheel kunt koken want hij was lekker gaar ☺



Na een flinke afwas had iedereen behoefte om even lekker te niksen, zo'n week is soms best vermoeiend natuurlijk. Tussendoor hadden we een lekker toetje. Daarna werd er Bingo gespeeld door de liefhebbers en was daar uiteraard een prijsje aan verbonden. Na met zijn allen wat te hebben gedronken met zelfgemaakte popcorn van Jim werd er een film op het grote scherm gedraaid. Daarna vertrok iedereen richting boven, want morgen hebben we weer drukke dag voor de boeg!

## Donderdag:

Goedemorgen wereld. Tjah, de wereld was al wel wakker, maar de meeste kinderen op de Malversweie hadden hun ogen nog dicht. Aan de ontbijttafel verschenen alleen Wesley, Nick, Marco, Gerjan en later ook Jim. Heel langzaam begon er boven wat rumoer te komen en al giebelend kwamen ook de meiden naar beneden en later ook D. en Brandon. Jakkoo was ondertussen al naar de Stelle met Wesley en Gerjan om de dieren te voeren. Ook moest er nog een nieuw draadje gehaald worden voor de bosmaaier.

Nadat iedereen zijn spulletjes ingepakt had en nog even rustig aan had gedaan, waren de bussen al snel ingeladen en vertrokken we naar het zwembad. Na veel overleg,

discussie en stemmen werd er toch besloten om naar Port Zélande te gaan.

Daar aangekomen wist Gerjan een mooi plekje om onder het parkeergeld uit te komen en waren er ineens een aantal kinderen nog geen 12. Haha, de kinderen maken hier zelf altijd weer een sport van.



Enma!al binnen waren we snel klaar, want bijna iedereen had zijn of haar zwemkleding al aan. Dus de spullen in het kluisje en gaan met die banaan. Een plekje was gelukkig ook snel gevonden en zo lag iedereen met 5 minuten, NATUURLIJK in de wildwaterbaan. Deze moest helaas even dicht voor het programma "the cool factor" waarbij kinderen/volwassenen een stoere opdracht moeten uitvoeren. Deze keer moesten ze tegen de wildwaterbaan op klimmen en attributen zoeken. Erg gaaf om naar te kijken. Tussendoor vlogen de kinderen



even door de bandenglijbaan, het bubbelbad en de stroomversnelling, maar toen de wildwaterbaan weer open ging, wisten Jakkoo en Simone al snel weer waar ze te zoeken.

In de pauzemomenten, die bij velen zéér kort waren, werd er een boterham en drinken naar binnen gewerkt, want na de opmerking van Simone; " je krijgt pas snoep of chips als je brood op is ", waren die boterhammen ineens toch zo vies niet meer. ;) De kinderen vermaakten zich prima en de dag vloog voorbij, want het was ( helaas pindakaas ) veel te snel half 4. Beetje bij beetje vertrokken de kinderen onder de douche, lekker even haren wassen om vervolgens schoon de bus in te stappen en de dag met elkaar nog even kort te bespreken. Of er wel leuke meiden en jongens rondliepen, wie het hardst van de glijbaan af kon of welke make-up er nog het beste opzat! Terug aangekomen op de Malversweie, was Ramona al druk bezig met het klaarmaken van de shoarma en dus had iedereen gelijk honger, omdat het zo lekker rook...

Ene het eten ging er goed in!! Broodje shoarma met frietjes!!! Heeeeerlijk!!!

De avond was lekker rustig. Er is nog gedoucht en verder was het een chilllll avond. Er is boven gezellig gekletst op de kamers en toen de eerste naar was is er nog tv gekeken en is de film



“onderworld” afgekeken. En toen was het tijd voor iedereen om lekker hun bed op te zoeken... welterusten iedereen!!! Tot morgen!!

### Vrijdag

Goede morgen allemaal!!!! Alle bedjes waren afgehaald en toen konden we aan tafel. tijdens het ontbijt werd duidelijk dat bijna alle kids het zo gezellig vonden deze week dat ze het weekend wouden blijven!! Dus.... Alle bedden weer opgemaakt ☺

Na het ontbijt en de corvee is Jakkoo met een aantal kids vertrokken naar de C1000 en daarna naar de stellen op daar de dieren te voeren. Romy werd gevraagd door Romy (dochter van Jakkoo) of ze misschien gezellig met haar met de paarden wou lopen, daar zei (onze) Romy natuurlijk geen nee tegen!! Gerjan en Brandon waren op de Stelle gebleven om daar Rob (vader van Dave) te helpen met spullen om die naar de stort te brengen.

Op de Malversweie is er lekker op geruimd en verder gepoold en de meiden gingen weer in de “Chill”houding. Marco ging lekker met de bosmaaier aan de slag om de slootkanten weer mooi kort te maken. Rond 12 uur hebben we geluncht en Mardoe had voor iedereen een eitje gekookt, gebakken of geroerbakt... smullen!!!

En zo was de midweek weer voorbij!!!

Groetjes, Mardoe, Simone, Marjan, Ramona, Jakkoo, Denise en Astrid!

[Klik hier voor de foto's](#)

