

### Maandag



De eerste week van de vakantie is een feit en we startten met een groepje van vijf kinderen. We dronken gelijk wat, want de zon zorgde voor een heerlijke broeierige temperatuur. Al snel gingen we onze spulletjes klaar leggen om s'middags te gaan zwemmen en krabvissen. Denise en Talitha hadden heerlijk stokbrood gemaakt met veel ui en kaas voor de lunch. We hebben heerlijk gesmikkeld en na de corvee de tassen verder ingepakt en toen zijn we lekker naar het strand gegaan. De hitte zorgde ervoor dat bijna iedereen eerst het water inging. Gerjan had zijn hengels bij en deed een poging tot vis vangen, met het water tot aan zijn knieën, samen met Boaz hebben zij zich prima vermaakt op de pier. Ze ving ook nog een Makreel maar die was al dood met het schepnet, helaas.

De anderen gingen krabvissen en Jakkoo zette met N. een veld uit op het zand om daarna te tennissen. De

kleine tegen de grote, waar de grote toch echt kei hard verloor!! Jakkoo was zwaar bezweet en nog zonder punten ook. Wesley was scheidsrechter en deed dat heel erg goed. De middag was zo om, iedereen had het erg naar zijn zin gehad! Eenmaal terug op de boerderij was het eten al in voorbereiding en rook het erg lekker.

We konden dan ook zo aanschuiven. Heerlijke pasta, na zo'n zon, zee en strand middag ging dat er met gemak in. Alle borden leeg! Al snel werden er plannen gemaakt voor de avond. Na de corvee gingen we gelijk naar de Stelle. Iedereen kon daar heerlijk zijn of haar ding doen. Gerjan en Boaz doken de loods in om verder te klussen aan de fruitkar. Talitha en N. gingen met Walther rijden. Wesley had zijn zinnen gezet op de fruitboomgaard, en dan vooral op de frambozen. Al snel stonden we daar met zijn allen tussen. En echt waar, er gingen er meer in de monden dan in de bakken! Na wat te hebben gedronken (het was nog steeds warm) werd het fruit gewogen. Één bak had net wat gram te weinig, die namen we lekker mee. Dus bij terugkomst hadden we vla met framblijtjes (Wesley: framboosjes klinkt zo negatief, dus noemen we ze framblijtjes). Doordat de tijd op de Stelle zo snel voorbij was gevlogen was het na het gezonde toetje dan ook al snel tijd om naar bed te gaan. Het was een geslaagde eerste dag!



## Dinsdag

Lekker geslapen? Nou en of, Wesley en N. waren al vroeg wakker, maar de rest heeft lekker lang uitgeslapen. We zijn begonnen met een ontbijtje en daarna heeft iedereen voor zichzelf een heerlijk lunchpakketje gemaakt, want we gingen uiteraard lekker een dagje vissen. We stapten om half elf met z'n allen in de bus om bij Neeltje Jans te gaan vissen op geep en makreel. De stokken van het krabvissen gingen ook mee zodat we ook dat nog een keer konden proberen. De eerste krab was al snel gevangen door



Wesley, Dave volgde al snel en die had het goed te pakken en heeft er 4 gevangen. Er was opeens een hoop rumoer aan de andere kant, want Boaz had als eerst een geep te pakken. Iedereen kwam kijken naar deze toch wel wat vreemde vis. De eerste buit was binnen en toen hebben we eerst eens pauze genomen en ons lunchpakketje open gemaakt. Voor een beetje afwisseling hebben we een andere plek uitgezocht om nog wat meer krabben te vangen en eventueel te gaan zwemmen. We hadden een mooi plekje uitgezocht waar niemand was en zo hadden we ons eigen privé-strandje, heerlijk! De hengels waren nog geen vijf minuten in het water en jahoor daar was de eerste makreel. Voordat de jongens klaar stonden om krabben te gaan vangen was de tweede makreel al gevangen, wat een prachtige vissen zeg. Daarna hebben ze achter elkaar krabben gevangen en daar moest natuurlijk wel een wedstrijdje mee gedaan worden. Er werd een beetje vals gespeeld en sommige krabben waren een beetje beperkt en konden niet zo snel. Wesley had veel geduld en had eerlijk gewonnen. De krabben waren weer terug in het water en toen moesten er ook nog wat krukels gezocht worden. Rond een uur hadden we de beste vangst al binnen en zijn we nog even lekker gaan zwemmen bij het strandje van Ouwerkerk. We zijn nog even langs de Stelle gegaan en toen was het weer tijd om de Malversweie op te zoeken om even lekker te douchen, chillen en bijkomen. Voor het avond eten had Mardoe gehaktballen gemaakt met bloemkool en aardappels, dit ging er allemaal goed in. Na het avond eten en de corvee zijn Stefan en Gerjan Johan (de vader van Kevin)

gaan helpen met het snoeien van de tuin. De rest van de kids hebben gezellig spelletjes gedaan. Ramona en Wesley hebben een potje gepest (het spelletje natuurlijk ☺) en die duurde wel 40 minuten!!! Na de spelletjes hebben we een toetje gedaan. vla met frambozen!! Smullen!!!!

Ook waren er vanmiddag krukels geraapt en die zijn ook gekookt. Hier hebben Talitha, Gerjan en Wesley heerlijk van gesnoept!! En toen was de avond alweer voorbij.... Lekker op tijd naar bed want morgen staat er een gezellige dag in het zwembad op de planning!!

## Woensdag





Vanmorgen op tijd opgestaan en aangekleed voor het zwembad. Iedereen had er zin in en dan zijn ze er zo uit valt ons op, heeeeeeel vreemd, waar kennen we dat van!!!!!!

Het ontbijt ging ook heel snel en de kinderen op de Malversweie stonden al te popelen. Was de leiding niet klaar? Nou dat werd ons wel even verteld. Om half 10 zijn we naar de Stelle gereden om de mensen van de dagbesteding te halen, want die gingen ook mee. De groep bestond ineens uit 13 personen van jong tot wat ouder, heel leuk, want er werd gelijk kennis gemaakt. Dit verliep prima en iedereen zocht een plekje in de 2 bussen en we waren klaar voor vertrek. Onderweg nog Astrid gebeld; die was met eigen auto al aqanwezig en had al kaartjes gekocht bij het zwembad. Daar aangekomen ging de poort zo open en konden we zo doorrijden naar de parkeerplaats. Iedereen uit de bussen en snel Astrid opzoeken voor de kaartjes. Dit hoefden we geen twee keer

te vertellen, de kinderen liepen ver vooruit en we konden ze niet meer stoppen. In het zwembad ging iedereen zich snel verkleden en waren we zo in het water. We besloten met het lekkere weer om buiten te gaan zitten onder een parasol van riet waar iedereen die lang genoeg was zijn hoofd heeft gestoten!!!

Gezellig bij elkaar iedereen door elkaar heen wat een mooie ongedwongen sfeer. Iedereen ging een andere kant uit in het zwembad en vermaakte zich prima. Tussen de middag hebben we frietjes met iets erbij gegeten. We hadden zelfs een verliefd stelletje van de dagbesteding, dit was voor iedereen leuk om te zien. Na nog een rondje door de wildwaterbaan of het golflslagbad kwam Astrid met het idee nog een lekker ijsje te doen. Iedereen was binnen drie tellen het water uit haha! Iedereen was zo rond Astrid verzameld om zijn bestelling door te geven. Om 16.00u zijn we rustig aan het water uit gegaan en om 16.30u kwamen we weer terug op de boerderij.

Daar waren Simone en Ramona. Ramona druk in de week in de keuken. Rijst met kip in zoetzure saus. Een krop sla erbij en Wesley bedacht ineens dat hij nog krukels had. Jamm, een naald er bij en smullen maar.. Absoluut geen combinatie, maar ach haha! Na het eten werden er plannen gemaakt voor een wildwatergevecht buiten. Op zoek naar de waterballonnen, maar al snel kwamen we tot de conclusie dat de weergoden ons verkeerd verstaan hadden. We wilden geen water uit de lucht, maar uit de ballonnen. De regen kwam met bakken uit de lucht en al snel ging dit gepaard met onweer.

Talitha en Simone doken de spelletjes kast in, en Talitha heeft even laten zien hoe je moet winnen. Alle spelletjes heeft ze gewonnen, maar gelukkig kan Simone goed tegen haar verlies en werd de avond gezellig afgesloten met lekkers. Boaz, N. en Wesley hebben nog een film gekeken van Najib Amhali, waar weer smakelijk om gelachen werden. Toen iedereen op bed lag, deden we allemaal een schietgebedje voor mooi weer voor morgen, we hopen het!







### Donderdag

Goedemorgen allemaal. Vanmorgen zijn we allemaal rustig opgestart. Talitha en Boaz sliepen uit, Wesley en N. waren al wel wakker, maar zijn lekker nog even in bed blijven liggen. Na het ontbijt is Talitha met Simone mee gegaan naar de Stelle, zij werd daar opgehaald door oud-collega Daniëlle om mee te gaan naar de paarden. Een uurtje later kwam ook Mardoe met de kinderen op de fiets naar de Stelle. Er werd enthousiast gestart met dieren voeren, fruit plukken enzovoorts. Helaas begon het ineens te regenen

en moesten we allemaal even kijken naar binnen. Daar werd de tafel gedekt, voor 15 mensen vandaag, en konden we tussen de middag allemaal genieten van Leon zijn heerlijke eitjes. Gevuld met tomaat, champignon, spek en kaas. Wesley is er achter gekomen dat een eitje met spek toch wel erg goed smaakte en heeft hier Leon uitgebreid voor bedankt haha.

Na de lunch en de corvee vertrokken de kinderen, dit keer met Yorick en Dave nog extra, naar de Malversweie. Eerst visspullen ophalen, bij de C1000 nog even aas halen en toen heeft Simone de groep afgezet bij de karpervijver. Talitha ging Simone helpen met boodschappen en later zou de groep weer opgehaald worden. Bij de karpervijver was het heel gezellig. Er zaten nog meer jongens te vissen en die herkenden ons meteen. Ze hadden ons al eens eerder gezien. Leuk, want zo hadden we weer wat extra vishanden die ons konden helpen. Dave had vandaag de eerste vis en er volgden nog meer. Het weer zat mee, dus hadden we onze jassen en paraplu's lekker niet nodig.

Om half 5 werd de groep door Marjan opgehaald en bij terugkomst gingen de voorbereidingen voor de BBQ van start.

Talitha was een superhulp voor Marjan, en in een mum van tijd was de tafel gedekt, brood gebakken en lekkere pindasaus gemaakt. Jakkoo had ondertussen de barbecue aan en wat hamburgers klaarliggen dus konden we zo buiten aan tafel schuiven. De lucht begon wat te betrekken, in de verte hoorden we al onweer maar we hadden nog een heerlijk temperatuurtje.

Toen we eenmaal binnen waren en de afwas al bijna klaar was begon het te stort regenen buiten met behoorlijke klappen en flitsen. Gelukkig zaten we veilig en droog binnen. Eerst werd er wat ontspanning gezocht bij een computerspel. Maar snel werd er om beurten gedoucht en kwam het spel Monopoly op tafel. En dit met z'n allen, wat een teamwork! Al snel moesten de kleineren onder ons naar bed, maar de groteren gingen verder.

Maar aan alles komt een einde, zo ook deze dag en lag iedereen onder de wol (uhh dunne lakens)!



### Vrijdag

De meesten kinderen hebben lekker uitgeslapen en bij het ontbijt cornflakes en een gekookt ei gegeten. Het weer zat niet mee vanmorgen. Veel regen en we besloten pas einde van de ochtend te gaan vissen. Er werden door 4 kinderen nog fietsen gehaald van de Stelle, want die waren blijven staan en er werden spelletjes gespeeld. Om half twaalf vertrokken we naar de karpervijver, want dat was gisteren goed bevallen. Visspulletjes klaar gemaakt en bij Jakkoo thuis opgehaald zodat we heel

snel konden gaan vissen. Nou de eerste karpers dienden zich al snel aan en iedereen ving vis vandaag!!! om 4 uur waren we terug op de boerderij en iedereen heeft zichzelf vermaakt tot aan het avond eten.

We hebben een gezellige, visrijke week gehad met iedereen. Jakkoo wil graag alle kinderen bedanken voor het goede gedrag en de vooruitgang die is geboekt met het vissen en elkaar helpen!!!!

Groetjes Simone, Marjan, Mardoe, Denise, Ramona, Jakkoo en Astrid.

[Klik hier voor de foto's](#)

