



Weekverslag 07 t/m11 mei 2012

Maandag

Maandagmorgen vroeg was er nog niet veel leven. Brandon heeft vannacht bij Dave gelogeed op de Stelle en samen besloten ze het er eens lekker van te nemen. Uitslapen tot ze een ons wogen om daarna aan te schuiven aan de goed gevulde ontbijttafel van Alice.

Om half 11 kwamen de mannen voor het eerst naar buiten en al gelijk gingen ze goed aan de slag. Op het planbord van de Stelle stond namelijk dat ze Dick mochten helpen met het voeren van de dieren en het opruimen en schoonmaken van het voerhok. Dit hoefden we niet meer uit te leggen, want gelijk gingen ze als echte werkers aan de slag. Er werden HEEL wat eieren gevonden en met een uurtje was het voerhok helemaal aan kant. Om 12 uur stond er binnen in de Stellekeet voor de werklui een lunchtafel opgedekt en werden er lekkere tosti's met "prutje" gegeten, zoals Brandon het noemt. Het "prutje" is een eigengemaakt sausje van Leon, waar iedereen heel erg gek op is.

Na de lunch werd er geholpen met de corvee en deze keer vrijwillig! Super goed gedaan mannen!

Ook werden de slangen van Leon nog even bekeken, en er werd besproken hoe ze nou het best aan Leon konden vragen of ze die slangen wel eens vast mochten houden haha!

Op de Malversweie aangekomen gingen de jongens even hun gang, met 10 minuten computeren, maar toen ze de zon zagen komen, vertrokken ze al snel naar buiten. Om 14.00 uur gingen we even om boodschappen. Natuurlijk werd er goed geholpen, helemaal toen ze te horen kregen dat ze iets lekkers te drinken en te snoepen uit mochten zoeken voor zichzelf 😊.

Zeker Brandon heeft vandaag zijn inpakcapaciteiten laten zien, want de boodschappen waren in no time ingeladen en ook weer uitgeladen op de MW. Bedankt voor de hulp!

En toen er een glaasje lekkere cola en een stukje chocola door de slokdarmpjes verdwenen was, kregen de jongens het op de heupen. Legerkleding ging aan, Simone moest snel, snel schinken en huppa, daar vertrokken onze army-boys naar het bos.

Netjes op tijd waren ze weer terug op de Malversweie, waar het ondertussen al heerlijk rook naar gebakken vlees.

Net iets eerder dan normaal gingen we vandaag aan tafel voor het avondeten, want vanavond hebben de heren ook nog grootse plannen.

De gebakken aardappeltjes, rode kool en slavinken gingen er goed in. Toen ook de corvee gedaan was sprongen Jakkoo, Brandon en Dave de bus in om nog even echte legeroefeningen te gaan doen in Haamstede, bij de bunkers. Geweldig was het, de jongens en ik {Jakkoo} hebben ons prima vermaakt kruipen en tijgeren door de bunkers en rennen door het losse zand we waren na 2 uur allemaal versleten maar heel gezellig!! De jongens zijn nog naar een bunker geweest in verboden gebied, wat heel spannend was! Jakkoo op de uitkijk voor de boze boswachter. Uiteindelijk lag iedereen (inclusief Jakkoo) uitgeteld op bed, benieuwd wat de volgende dag zou brengen.

Dinsdag

Iedereen werd heerlijk rustig wakker. Er was geen haast, er heerste een heerlijke vakantiesfeer. Er werd ontbeten en daarna alles opgeruimd. Toen gingen de mannen richting de Stelle. Ze gingen zowaar hard aan het werk! Samen met Dick (vrijwilliger) hielpen ze de hokken schoon te maken. Om 12 uur was het tijd voor een boterham, samen met alle andere harde werkers op de Stelle, gezellig! Daarna was het harde werken nog lang niet over! Zowel Brandon als Dave kregen ieder een duwmaaier, en werden verantwoordelijk gesteld voor de camping. Samen in overleg hadden ze een heel goed plan, om zo de camping prachtig achter te laten! Dit was wel even zweeten, maar wat



hadden ze dit prachtig gedaan! Ondertussen ging Leon zijn slangen voeren (met een dode rat) wat ook zeker wel interessant was om naar te kijken. Maar de mannen hunkerden naar nog meer werk en toen werden de gaten in het erf (die zich iedere keer vullen met water als het zo hard regent) gevuld met zand. Toen was het tijd om terug te gaan naar de Malversweie. Daar voegden ook Gerjan, Marco en Kevin zich aan de groep. Gerjan was in maart al jarig, maar wilde nog steeds erg graag zijn feestje houden met een leuk uitje. Dit werd lasergamen, dus hop in de bus richting Kamperland. Het moest met minimaal 6 personen, dus dit betekende dat ook Marjan er aan moest geloven en ook mee moest doen. We kregen allemaal een harnas om. We werden in teams ingedeeld. Gerjan en Brandon waren blauw, Kevin en Marco groen, en Dave en Marjan rood. Daarnaast had iedereen ook nog eens een (stoere) naam, zoals 007, Tyrex, Gladiator of Batman. Na een duidelijke uitleg vertrokken we richting de ruimte. Het was er behoorlijk donker, er was zelfs een boven, en allemaal verschillende verstoppelplekken waar je jezelf schuil kon houden. Met het pistool wat vast zat aan ons pak, konden we onze tegenstander 'afschieten' door te richten op het pak of pistool. De eerste ronde duurde 20 minuten, de jongens hadden gelijk door hoe het werkte (Marjan iets minder) en ieder was behoorlijk fanatiek! Met flink veel enthousiasme kwamen we na de eerste ronde terug bij die meneer, die score kaarten uitdeelde aan ons. Team blauw had gewonnen (met Brandon als topscoorder). Na wat lekker te hebben gedronken (het was behoorlijk vermoeiend!) begon de tweede sessie die ook 20 minuten duurde. Nu had iedereen het goed door, wist de betere plekken en ook het teamwork werd steeds beter! Ook de tweede ronde is gewonnen door het blauwe team, goed gedaan mannen! Met grote verhalen reden we terug naar de boerderij. Daar wachtte Alice ons op die heerlijke bami klaar had staan, met een gebakken eitje, pindasaus, gebakken uitjes en kroepoek. Dat smaakte goed! Na de flinke afwas werd er nog even vrijgespeeld. Gerjan had zijn nieuwe xbox meegekregen, daar werd nog een spelletje op gedaan. Na dit alles vertrokken we naar boven, om heerlijk te dromen over deze dag!

Woensdag

Na zo'n intensieve dag als gister was het dan ook niet vreemd dat Brandon en Dave pas om 9 uur uit bed waren. De andere mannen waren allang weer naar school. Op het gemakje werd er ontbeten. Er werd kort wat vrij gespeeld maar al snel sprongen ze op de fiets richting het bos, waar ze met een zeil de hut verder gingen afmaken. Tussendoor een lekker tomatensoepje gegeten op de boerderij, waar ook Lorenzo gezelschap kwam brengen. Na de corvee werd opnieuw een bezoekje aan het bos gebracht. Ondertussen werden er lekkere mini cupcakes gebakken en kwam er ook een jongen kijken die vanaf vandaag ook naar de naschoolse opvang komt! Na dat de cakejes waren versierd moesten ze natuurlijk ook uitgeprobeerd worden! Aan het einde van de middag trok een ieder even zijn eigen plan. Lorenzo werd opgehaald en dus bleven Brandon en Dave weer achter op de boerderij. Simone was ondertussen aan het avondeten begonnen en het rook heerlijk. Aangezien de jongens nog grootse plannen voor vanavond hadden, werd er al om half 6 gegeten. Brandon had nog even snel een douche genomen en kwam met zijn haar in de plooi aan tafel. Aardappelen, spinazie en een gehaktbal verdwenen snel in de keeltjes, zodat we om 6 uur konden vertrekken naar Goes. Ook al zijn Brandon en Dave deze week maar met zijn tweetjes, ze verdienen wel een "officieel uitje" en deze week kozen we voor de bioscoop. In de bus op de heenweg, werd Simone bijgepraat over het uitje van gisteren. Het was net of ze er zelf bij geweest was, want ze kan nu precies vertellen wat en hoe alles werkt 😊. Er draaide om half 7 een heel gave film: "The Avengers" en hij was nog 3D ook! Allerlei beroemde helden uit films of stripboeken kwamen naar boven in de film en moesten samenwerken om de "bad guys" te pakken te krijgen. In de filmzaal, waar wij als enige drie zaten, werd er gesmuld van de zoute popcorn en wat te drinken. De pauze bleef nogal lang uit en de jongens hadden al voor zichzelf besloten dat deze film zonder pauze was. Niets was minder waar, want de pauze kwam er wel degelijk. De film duurde gewoon zo lang! Haha... Om 9 uur liepen we de



zaal weer uit en vertrokken we met een goed gevoel terug naar de Malversweie. We hopen zelfs op een deel twee van deze film, zo goed was hij! Terug op de Malversweie werd er nog wat gedronken en een cakeje gegeten, die we vanmiddag zelf gebakken hebben, voordat de jongens om kwart voor 10 naar bed vertrokken en geen kik meer hebben gegeven, doodmoe! Welterusten!

Donderdag

De ochtend begon (wederom) rustig, daarna is Dave met Marjan mee naar de Stelle gegaan en Brandon later met Simone. Hier hebben we de hele ochtend gespeeld en zijn we heel druk bezig geweest. We hebben een dart bord opgehangen en in de tuin werd er druk gegraven om een mooie knikkerpot te maken, jaja dit is weer helemaal hip, het blijft maar terugkomen dat knikkeren. Hierna hebben we, samen met de mensen van de Dagbesteding heerlijk tosti's gegeten. Brandon was blij dat Leon er was, want Leons "prutje" was op en gelukkig kon hij snel nieuwe maken. Na de afwas zijn we vertrokken naar Haamstede. Op de weg daarheen brachten we eerst een bezoek aan de zeehonden op de Brouwersdam en reden we de toeristische route door Renesse. Daar hebben we een heerlijke grote ijsco gehaald, wat hadden we een plezier met het smeltende ijs. Toen we pijn in ons buik hadden (grapje) zijn we doorgereden naar Haamstede, naar het bunkerbos. Hier hebben we een spannende tijd gehad, we dachten steeds gevolgd te worden door de vijand en er zat overal 'bloed' (lees: verf)aan de muur echt luguber!!!!!!!!!!!! Tussendoor hebben we zelfs Marjan nog gebeld op de Dagbesteding om te vragen of zij ons misschien kon helpen, maar helaas, wij stoere mannen moesten het toch echt zelf oplossen, want Marjan vond de verhalen zelfs al te eng! We werden zo bang dat we maar terug gegaan zijn en Brandon heeft ons goed bewaakt en veilig terug gebracht. Dave die moest nog poepen, daar hebben we ook zo'n leuke foto van gemaakt. Op de terugweg naar de Stelle hebben we Gerjan en Kevin opgepikt en toen met zijn vieren zijn we naar de Malversweie gegaan. Daar nog even een spelletje op de X-box gedaan en wat gedronken.

Om 5 uur kwam Mardoe binnen en die begon met eten maken. Er was soep, stokbrood, kruidenboter en Mardoe had ook pizza broodjes gemaakt dus dat was smullen!! Na het eten en de corvee zijn Kevin en Dave achter de computer gedoken. Brandon en Gerjan zijn een stuk gaan fietsen. Dave is nog lekker een stukje gaan skelteren met z'n muziek op z'n oren, tot dat de hemel openbrak en het ineens keihard ging regenen!!! Zo snel heeft hij nog nooit gerend!! Ook de andere mannen maakten snel dat ze binnenkwamen met deze hoosbui, jammer hoor aangezien de temperatuur toch echt nog heerlijk was zo laat op de avond! De jongens hebben ook nog gedoucht en daarna was het tijd om te gaan slapen... Morgen weer een dag!!



Vrijdag

Vrijdagmorgen besloten Dave en Brandon om eens echt uit te slapen, vandaag geen taakjes op de Stelle, geen vroege vogels die ze wakker kwam maken. Om 10.00 was Brandon ook ontwaakt en werd er eens stevig ontbeten met een gebakken eitje. Aangezien er vanmiddag een wisseling van groep is, nou ja.... Dave gaat naar huis en er komen een aantal kinderen bij, moesten er natuurlijk wat boodschappen gehaald worden. Omdat ook de krekels van de baardagamen op waren, ging Marjan met de jongens eerst maar even naar Zierikzee. Bij de dierenwinkel " Bolle" werden de krekels gehaald en omdat we toch in Zierikzee waren, deden we gelijk maar even boodschappen bij de Aldi. Heel blij was Marjan met 4 van die grote spierballen, want grote flessen frisdrank moesten de bus in.

Brandon en Dave hadden voor tussen de middag een heerlijk broodje hamburger uitgekozen, weet je wel, die sappige happen haha!

Na de lunch kwam Daniël, de zoon van Astrid, een potje op de Xbox spelen. Helaas was het toen al snel tijd voor Dave om naar huis te gaan en maken wij ons op voor een nieuw weekend op de Malversweie. Tot snel!

Groetjes Simone, Marjan, Mardoe, Jakkoo en Astrid

[Klik hier voor de foto's](#)

