

Weekverslag 27 t/m 29 april

Vrijdag

Hallo allemaal! Dave en Yorick waren al op de boerderij, waar rond 5 uur ook Gerjan, Kevin en Brandon bij kwamen. Lekker gezellig klein mannengroepje dus! We aten vanavond pasta, wat er bij iedereen heel goed in ging. Nadat er door iedereen buikje rond werd gegeten werd er opgeruimd. Omdat het aanstaande maandag Koninginnedag zijn we de boerderij gaan versieren. Iedereen hielp, wat wel handig was, want iedereen heeft zo zijn specialiteiten. Brandon had geen angst



op het keukentrapje, en hielp ons de vlaggen hijsen, Dave versierde de balustrade heel mooi en de andere mannen hielden zich bezig met de verschillende technieken hoe we nu het best een vlag konden vastbinden. Nou mannen, het resultaat mag er zijn! Na deze inspanningen was het tijd voor een toetje. We hadden vla, maar ook ijs waarbij Brandon het leuke idee had om milkshakes te maken. Het laatste uurtje van de avond werd besteed aan het maken van een autobaan boven. Toen zijn we met zijn allen lekker richting bed gegaan!

Zaterdag

Na een zeer stormachtige nacht en flink veel regen, zou je denken dat iedereen hier wakker van was geworden. Nou niet dus, iedereen sliep nog om 8 uur. Vandaar dat we ook om 9 uur pas aan het ontbijt zaten. Na het ontbijt en de corvee heeft iedereen even een momentje voor zich zelf gehad. Er is

gebiljart en gecomputerd. Rond half 11 zijn we met z'n allen naar de C1000 gegaan om groente te halen en daarna zijn we door gegaan naar de Stelle om daar de dieren te voeren.

Toen we terug kwam op de boerderij was het al tijd om te gaan eten. Mardoe had voor iedereen tosti's gemaakt en dat smaakte goed!!

Na de lunch en de corvee zijn we begonnen aan de 3D puzzels die Astrid had mee genomen. Na een half uurtje gingen Gerjan, Brandon, Dave en Yorick er scheel van kijken dus die hebben hun oorlogs kleding aan gedaan en zijn vertrokken naar het bruggetje. Kevin ging heel stoer door!! Toen ze weer terug kwam is er nog even lekker gespeeld tot dat we wat gingen drinken met iets lekkers.

Om 3 uur kwam Jim erbij en om 4 uur kwam ook Marco aan op de boerderij. Gerjan, Jim, Dave en Brandon zijn een nerfgun gevecht begonnen





boven op de galerij. Ze hadden een heel veld gemaakt met "schuilstukken" en eerst een paar oefen rondjes.

Op de witte ronde tafel speelden Gerjan en Dave nog een spelletje met plastic wijnglaasjes, de bovenste was rood en je moest zorgen dat die niet viel, spannend!

Om 6 uur was het tijd om te gaan eten en Jakkoo en Simone hadden weer hun best gedaan. Aardappelen, boontjes, doperwtjes met worteltjes en een Koninginneburger. Het smaakte bij iedereen prima. Na het eten dook Kevin direct weer achter zijn puzzels en de andere jongens pakten de legervoertuigen uit de lego bak en gingen daarmee aan de slag.

Er werd nog gedoucht, nog meer gepuzzeld, tv gekeken en toen was het voor de eersten alweer bedtijd. Helaas, maar waar. De wind waaide nog even flink over het dak, maar langzaam viel toch iedereen in slaap. Tot morgen allemaal!

Zondag

Goedemorgen allemaal! Helaas, de weergoden zijn ons niet gezind, het waait en regent nog steeds....

Maarr... De jongens vermaken zich prima. Na het ontbijt ging de pc even aan en het nieuwe spel Farming Simulator werd weer onderzocht. De jongens zijn er helemaal gek van!

Boven werd de strijd met de nerfguns nog even voortgezet en beneden werd er nog even gezwoegd om de laatste puzzel af te krijgen, maar hij is zo lastig! Dave, Marco en Brandon gingen met Jakkoo mee naar de Stelle om de dieren te voeren.

Bij de lunch, die we wat eerder hebben gedaan, was het gezellig. Er werd overlegd wat het middagprogramma zou zijn. Jakkoo heeft de rubberboot van de Stelle mee gebracht en deze werd voor de lunch nog even snel opgepompt.

Simone had, wel zo slim, nog even de afspraak gemaakt dat ALS ze nat terug zouden komen ze zich buiten uit moesten kleden haha.. Toen vlogen de mannen naar boven om toch maar even de zwembroek aan te doen, want ze hadden toch echt niet bedacht dat ze wel eens nat zouden kunnen worden haha.

Met boot en al vertrok de bende naar het bruggetje om te varen. De middag ging zo al snel voorbij en het was dan ook veel te snel tijd voor Dave, Yorick en Kevin om naar huis te gaan. Gerjan, Brandon, Marco en Jim blijven nog een weekje.

Zo was het weekend afgelopen.

Wij hebben een super leuk weekend gehad en we hopen jullie ook!!

Groetjes, Mardoe, Simone, Marjan, Jakkoo, Astrid

[Klik hier voor de foto's](#)



