

## Weekverslag 23-27 april 2012

### Maandag

Stil, heel stil was het vanmorgen in de boerderij, maar gelukkig was daar om 10.00 Wesley! Met een vrolijke lach stapte hij binnen en er werd gelijk even uitgelegd welke kindjes op welke dagen bij hem kwamen op de Malversweie. Wesley is namelijk deze week samen met Tycho, maar Tycho komt morgen pas. Toen Wesley even had gespeeld en mama naar huis was, ging hij met Simone mee om boodschappen. Eerst het papier en plastic wegbrengen, toen naar de C1000 om de winkelwagen eens flink vol te laden! Heel toevallig was het, want de C1000 in Nieuwerkerk lijkt volgens Wesley precies op de C1000 in Krabbendijke, hij wist precies te vertellen waar alles stond. Heel handig, zo een supermarktTomTom....

Toen we terug op de Malversweie waren en de boodschappen allemaal opgeruimd in de kast en koelkast lagen, maakte Simone knakworstjes warm en schoof ook Henk ( van kantoor ) aan om te lunchen.

Om 1 uur kwam Marjan binnen en was het ook tijd voor de baardagamen, huh de wat? Juist, onze nieuwe huisdieren. Een soort mini dinosaurussen. Ook zij moesten eten en dit gaat op een zeer bijzondere manier. Ze krijgen krekels, die eerst onder de witte vitamine poeder moeten zitten. Toen ze eindelijk (met dank aan onze held Wesley) in de bak van de baardagamen kon de film beginnen. Twee uur lang heeft Wesley dit met Marjan samen bestudeerd, hoe de krekels werden opgegeten.

Om 3 uur kwam Dave en had Wesley een maatje om mee te spelen. Samen met Marjan stapten ze in de bus om naar Bolle, de dierenwinkel in Zierikzee te gaan. We moesten om een nieuwe warmtelamp voor het terrarium. Na ook de vissen uitgebreid te hebben bekeken en ze zelfs de ruiten van de aquariums mochten schoonmaken gingen we weer terug naar de boerderij. Nog even tijd om vrij te spelen en toen gingen we aan tafel. Zigeuner schnitzel, gebakken aardappeltjes in de vorm van ruitjes en sperzieboontjes. Na dat alles was opgeruimd werd er een filmpje opgezet, maar wel naast de reptielenbak zodat ze ook de nieuwe vriendjes in de gaten konden houden. Na een lekker ijsje werd er gedoucht en was het tijd om naar bed te gaan.



## Dinsdag

Dinsdagochtend na het ontbijt ging Wesley met Dave mee om hem naar school te brengen, tjah heel raar, maar sommige kinderen moeten nog naar school. Samen met Alice kwam Wesley daarna aan op de Stelle om daar de ochtend door te brengen. Ook Simone was daar en samen met Simone bekeek Wesley de planning. Hij mocht eerst eventjes spelen op de DS van Dave. Na het gezellig



koffieleuten heeft Wesley met Kevin de dieren het droogvoer gegeven en Wesley heeft nog aandachtig gekeken naar de slangen van Leon, ze zaten helemaal verstopt in een hoekje. Om 12 uur was het tijd voor het middageten en de tafel zat behoorlijk vol. Wesley maakte een heerlijke tosti en versierde hem met een gezichtje. Hij speelde toen een heel toneelstukje op, dat de tosti ineens geen mond meer had en dus niet meer kon praten!

Terwijl de lunch nog bezig was kwamen Tycho en Mika aan. Zij hadden flinke tassen bij om ook deze week nog bij Wesley aan te sluiten, gezellig!!! Natuurlijk doken deze mannen gelijk de skelterbaan op!

Om 13.00 kwam Jakkoo en die heeft eerst twee racemonsters van de skelterbaan geplukt Tycho en Mika. Daarna heeft hij ook Wesley en Kevin meegenomen naar de Malversweie. Ook de hogedrukspuit, bosmaaier en nog meer gereedschap ging mee, want vanmiddag moet er gewerkt worden.

Jordi van de Berge, die ook bij ons logeert sloot vanmiddag ook nog aan, want hij komt een aantal keer maatschappelijke stage bij ons lopen. Er werd flink gewerkt op de Malversweie, terrassen werden met de hoge druk schoongemaakt en de kantjes werden eens flink aangepakt met de bosmaaier!

Om 4 uur kwam Mardoe aan. Omdat iedereen zo lekker bezig was in de tuin enzovoorts, pakte ze ook een schoffel en ging ook aan de slag! Kevin was zo goed als klaar met de bosmaaier en is na een koud glas water gezellig met Tycho en Mika naar het bruggetje gegaan. Toen Gerjan aan kwam op de boerderij is hij meteen op de grasmaaier gesprongen om een stuk van het grote veld te maaien. Om half 5 kwam Simone ook nog met Marco aan en was de groep van vanavond compleet. Vreemd hoor, steeds meer en minder kinderen, maarja, wel afwisselend en gezellig!

Rond half 6 is Jakkoo met Tycho, Mika en Marco even naar zijn huis geweest om de



visspullen te pakken. Toen ze terug kwamen op de boerderij was de tafel al gedekt en konden ze zo aan tafel!!! Mardoe had een culinair hoogte standje gemaakt!!! Hmmm..... Friet met frikandellen!!!!

Na het eten en de corvee zijn de jongens met Jakkoo gaan vissen. Wesley is gezellig bij Dave gaan spelen op de Stelle. Rond half 9 was iedereen weer terug op de Malversweie en was het tijd voor een toetje en douchen... en zo was de dag weer voorbij!!! Slaap lekker en tot morgen mannen!

### Woensdag

Goedemorgen! Wesley en Mika hadden heerlijk geslapen en zaten om half 9 aan het ontbijt met Jakkoo. Om 9 uur kwam Marjan en kon Jakkoo naar de Stelle.

Eindelijk kwam ook Tycho uit bed, die het er flink van genomen had! Nadat we met zijn allen alles hadden opgeruimd was het even tijd om ieder wat voor zichzelf te doen. Tycho en Mika speelden een potje pool, Wesley dook de keuken in samen met Marjan om wel een hele speciale cake te maken, met kokos! Een klein beetje vies vond Wesley het wel, heel zijn handen zaten er onder maar al snel wendde hij hier zich aan! De cake werd in de oven geschoven en wij stapten op de fiets richting de Stelle. Wat een wind dat er stond! Eenmaal aangekomen hadden we een picknick bij die op de picknicktafel werd genuttigd. Omdat ze nog niet moe genoeg waren deden ze ook nog eens een rondje

skelterbaan! Wesley voerde opnieuw een toneelstuk uit, zijn auto deed het niet meer midden op de viaduct dus er moest even getankt worden, olie worden ververs. Toen dit alles was gedaan kon hij weer verder. Toen was het weer tijd om op de fiets

te stappen en terug te gaan richting de Malversweie, we hadden meewind. Denise had ondertussen onze cake eruit gehaald, wat rook hij lekker!

Er werden broodjes gesmeerd en lekker gegeten. Marjan haalde ondertussen de kinderen van de naschoolse op. Zodra zij er ook waren stapten we in de bus richting het zwembad. We wisten niet hoe snel we ons moesten aankleden, en als gevolg lag iedereen ook snel in het water! De glijbanen werden getest, ook voor het grote koude bad had bijna niemand angst (behalve Denise en Marjan dan). Als extra activiteit in het zwembad konden de jongens snorkelen. Dave, Tycho en Mika hadden





hier wel oren naar. Aan zo'n gezellige middag komt toch altijd weer een einde, dus gingen we onze haren wassen en richting de kleedhokjes. Op de terugweg reed Denise weer, wat erg spannend was want ze heeft nog maar net haar rijbewijs. Maar gelukkig kwamen we zonder kleerscheuren aan op de boerderij.

Om 17.00, toen we terug waren op de Malversweie was Simone al druk in de keuken bezig. Aardappelen, spinazie, balletjes gehakt en spekjes stonden op het vuur. Heel raar, eens geen friet na een uitje, maar deze week is speciaal, iedereen mag iets kiezen wat ze echt lekker vinden en ja, Wesley vindt nou eenmaal spinazie met spekjes en aardappelen om te smullen! Nou, allemaal hebben de mannen goed gegeten hoor, maar vooral dat ijsje ging er na het avondeten goed in.

Natuurlijk moest er ook nog even gewerkt worden, en met zijn allen hebben we de baardagamen een schoon hok gegeven. Dit was nog een hele klus, want de krekels die nog niet opgegeten waren, sprongen flink door het hok heen en daar moesten we dus omheen werken! Lekker fris terug in hun hok, vielen de baardagamen gelijk aan en hebben we eindelijk gezien hoe ze een krekeltje vangen en opeten!

De cake die Wesley gebakken heeft, met een speciaal kokossmakje, kwam ook nog op tafel! Er werd flink, héél flink versierd, toch Tycho? Haha! Zie hiernaast het resultaat!

Door de vermoeiende middag plofte iedereen vanavond op de bank voor de TV of nog even achter de computer. De avond verliep rustig en iedereen ging lekker op tijd zijn bedje in!

### **Donderdag**

Goedemorgen jongens! Lekker geslapen?! Laten we maar gelijk beginnen met een stevig ontbijtje met een lekker kopje thee erbij. Dat ging er wel in! Na de corvee ging de tv aan om even lekker niks te doen en ons mentaal voor te bereiden om op de fiets naar de Stelle te gaan. Ja het is maar een klein stukje, maar wat een wind, we werden bijna van onze fiets geblazen.. Na onze beenspieren getraind te hebben en op de Stelle aangekomen te zijn, eerst maar even iets drinken. Dat hadden we wel verdiend! Al snel ging hun aandacht naar de slangen, deze waren net gevoerd! Nog een rondje crossen op de skelterbaan en toen zijn we weer richting de Malversweie gegaan, en Dave ging ook gezellig mee met ons. Als je op de heenweg tegenwind hebt, dan wil je wel terug fietsen, want toen hadden we lekker meewind! Dat ging ineens makkelijk! Weer terug op de boerderij hebben Tycho en Mika het pannenkoekenbeslag gemaakt en je raad het al om daarna lekker pannenkoeken te eten. Volgens mij was het erg lekker, want het was ineens wel heel stil aan tafel.



En vanaf 1 uur was het regen.....en regen...en stort regen... en regen..... gedsie.... Dus Jakkoo heeft iedereen in de bus geladen om even naar Zierikzee te gaan om bij Bolle dieren te kijken. De jongens hebben zich binnen lekker vermaakt samen met Jakkoo. Rond 4 uur kwamen Gerjan en Kevin er gezellig bij. Die zijn op pad gegaan naar het bruggetje en Tycho en Mika zijn ook gaan skelteren. Wesley heeft lekker boekjes gelezen en met Dave gespeeld. Om half 6 was het tijd om te gaan eten. Mardoe had wraps gemaakt en die gingen er goed in!! Na het eten en de corvee is Jakkoo met alle jongens vertrokken naar Nieuwerker om te gaan vissen. En het was de grote winst dag!! Gerjan had 6 karpers, Tycho 4, Wesley 3 en Mika 1!!!! De grote verliezer was Jakkoo.... Want die had er geen 1!!! En dat vonden de jongens toch erg voor hem..... niet echt dus!!! Toen iedereen weer terug was op de boerderij hebben we een toetje gedaan en nog even op de relax stand voor de tv en hop naar bed! Morgen weer een dag!

### **Vrijdag**

Het laatste dagje is aangebroken!! Toen Kevin en Gerjan al even weg waren ontwaakte de rest van de jongens ook. We hebben eerst even ontbeten en toen ging iedereen zijn tas inpakken en bed afhalen. Er is even gecomputerd en tv gekeken maar toen de zon door brak zijn Tycho en Mika gaan skelteren. Jorik had zich ook bij de groep gevoegd en heeft heerlijk met Wesley met de lego gespeeld. Na de lunchen was het midweekje op de boerderij weer voorbij!

Wij hebben een super week gehad en we hopen jullie ook!! [Klik hier voor de foto's](#)  
Groeten, Mardoe, Simone, Marjan, Jakkoo, Denise en Astrid

