

Weekendverslag 31 augustus t/m 2 september

Vrijdag

Het lekkere weer is toch echt voor bij.....Door de flinke stormen door kwamen er 4 jongens binnen gedruppeld. Een grote groep is het dus niet dit weekend! Het eten was op tijd klaar dus gingen we om half 6 aan tafel! Dit keer hadden we heerlijke wraps gevuld met kip en groenten en tomaat en komkommer. De hele pan leeg! Na het eten werd Brandon samen met Yorick afgezet aan de karpervijver, de mannen gingen vissen. De anderen gingen met Marjan en Marieke naar de Stelle. Gerjan maaide nog een stuk land en Dave en Wesley plukten wat bramen en speelden op de skelterbaan. Toen ineens kwam het met bakken uit de hemel zetten en wisten we niet hoe snel we moesten schuilen. Al snel volgde een telefoontje van de mannen, en deze verzopen katjes stonden ons aan de karpervijver op te wachten!



Terug op de boerderij smulden we van een toetje met de geplukte bramen. Daarna was het nog tijd om even te computeren of televisie te kijken. Dave had een tattoo boekje mee, en bijna iedereen moest er aan geloven. Ineens hadden we allemaal stoere getatoeëerde mannen rond lopen! Terwijl het regen flink tegen de ramen tikten was het toch uiteindelijk tijd om naar bed te gaan! Slaap lekker allemaal!

Zaterdag

Een goede nachtrust is niet alleen goed voor ons geweest, ook het zonnetje had weer zin om terug te komen! We begonnen de dag met een lekker ontbijt, met vla en cornflakes en boterhammen. Brandon besloot nog even uit te slapen. Marieke hield een lego wedstrijd. De uitdaging werd om zo goed mogelijk de Malversweie na te bouwen. Na dat ook Brandon beneden was zijn we de groenten gaan halen en de dieren gaan voeren op de Stelle. Nu zou je zeggen, weinig kids, dat duurt wel lang. Maar iedereen had er zin in, want binnen no-time waren er zo 7 kratten gesneden, goed werk mannen! Goed werk wordt beloond. We gingen gezellig de stad in, Zierikzee. Al heel lang had Wesley de wens dat wij het spel Levensweg gingen kopen, en vandaag was de dag! De Intertoys bezoeken is sowieso een uitje op zich, want oh oh wat zagen de mannen weer veel! Maar met alleen het spel stonden we buiten, toch wel erg tevreden. Daarna kochten we een heerlijk ijsje, Gerjan nam zelfs de smaak bolus! Wesley kwam er toch weer achter dat 2 bollen echt wel heel veel is, maar hij kreeg m toch op! Gerjan kocht ook nog een haring voor Brandon en zichzelf! Toen was het echt weer tijd om terug te gaan en Jakkoo op te gaan wachten. Ondertussen werden alle visspullen nog één



keer bekeken..... Natuurlijk moest alles mee en gingen we met Jakkoo nog even mee naar zijn huis



om nog meer op te halen, vooral stoelen want die vergeten of hebben de heren niet bij zich, tip voor de ouders om klapstoeltje mee te geven bij de vispullen! Wat een aankomst de hele karpervijver zat vol met kinderen en volwassenen die aan het vissen waren het was gewoon druk maar we konden er nog tussen. Deze middag karpers niet heel actief maar toch weer 4 gevangen en Marieke onze nieuwe stagiaire was onder de indruk van de grootte van de karpers. Gerjan spande de kroon hij legde zijn aas vlak voor zijn voeten en had regelmatig beet. Brandon had een hele middag niets totdat we naar huis gingen en hij de grootste van de middag ving wat was hij trots!!!!!!!!!!!!!! Zie je wel ik kan het nog mijn geduld wordt beloond. Wesley heeft samen met Marieke eerst op de boerderij spel gespeeld en is toen op de fiets naar Nieuwerkerk gekomen wat is hij enorm gegroeid met fietsen. Toen we terug gingen heeft hij samen met Gerjan de longen uit zijn lijf gefietst en was eerder thuis als ons met de bus!!!! Hij zweette en was trots dat het zo goed en snel gegaan was. Dave heeft hele middag achter kip aan gezeten bij de karpervijver dit lukte niet om hem in zijn hok terug te krijgen maar was wel een leuke bezigheid. Terug op de boerderij vispullen opruimen en aan tafel we aten gehaktbal met gekookte aardappelen en doperwtten/worteltjes het was allemaal op!!



Na het eten nog even gevist bij het bruggetje, zouden daar ook karpers zitten? Volgens Jakkoo wel!!!! Dit vroeg om een onderlinge strijd wie een karper kon vangen. Ze hadden er wel 1 gezien, dus er is hoop! Na het spel was het tijd voor een toetje en het nieuwe spel: Levensweg. Wesley hielp met het uitleggen van de regels en als snel waren we gezellig aan het spelen. Hierna was het alweer tijd om te gaan douchen (zonder de tattoos eraf te wassen natuurlijk) en lekker naar bed te gaan.

Zondag

Om half 9 hebben we met zijn allen lekker ontbeten met een gekookt eitje voor de liefhebbers en daarna mochten de mannen weer gaan vissen. Wesley is nog even binnen gebleven en heeft een spelletje met Linda en Nicole gedaan. Rond 11uur zijn we de dieren gaan voeren. Daarna hebben we kunnen genieten van lekkere wentelteefjes. De zon scheen niet hard, maar de temperatuur was er wel, dus klommen de mannen nog even in het zwembad.

Bedankt voor de gezelligheid weer!

Jakkoo, Marjan, Nicole, Marieke en Linda

[Klik hier voor de foto's](#)