



Weekendverslag 14 t/m 16 september 2012

Vrijdag

Nadat iedereen binnengedruppeld was, hebben we lekker zelfgemaakte lasagna van Simone gegeten. Daarna was het natuurlijk tijd voor de eerste visactiviteit, krabvissen bij het gemaal. Erg gezellig! Bram had alleen wel grote pech, ging met zijn voet langs oesters waardoor er twee dikke sneden in kwamen. Dit mocht de pret niet drukken, want toen het Gemaal uitgezet was ging iedereen fanatiek boven het rooster vissen! Rond half 9 zijn we terug gegaan naar de boerderij. Gerjan had zijn eigen hengel

meegenomen en is wat langer gebleven dan de rest. We hebben lekker een toetje op en een spelletje 'wie ben ik' gespeeld. Daarna was het alweer tijd om te gaan slapen.

Zaterdag

's ochtends werd eerst de junglekamer wakker (Wesley, Ivar en Marco). Zij hebben lekker ontbeten en zijn daarna de dieren gaan voeren.

Ondertussen werd ook de onderwaterkamer wakker (Gerjan, Jorn en Bram) en zij hebben een laat ontbijt gedaan. Toen iedereen klaar was zijn

we gaan vissen bij de vijver in Nieuwerkerk. Sommigen waren er nog niet zo bedreven in als anderen, maar gelukkig hielpen Bram, Gerjan en Marco graag. Er werden helaas niet zoveel vissen gevangen als anders, maar toch een paar mooie exemplaren. Tussen de middag werd er aan de vijver

een broodje genoten en wat gedronken. Na het vissen zijn er een paar jongens bij terugkomst nog het zwembad ingedoken, anderen gaan skelteren of een spelletje kaart gaan spelen. We moesten nog even genieten van het lekkere weer, voor je het weet zet de herfst echt door en is het niet meer lekker om buiten te zwemmen. Net voor het eten kwamen de jongens weer naar binnen. Op het menu stond vanavond natuurlijk: vis. En wel 3 verschillende soorten, zalmfilet, vissticks en viscuisine. Na het eten hebben we een kampvuur gemaakt. Dit was heerlijk, want het is nu natuurlijk 's avonds al flink aan het afkoelen. Gerjan, Marco en Bram zijn nog gaan vissen maar helaas niets gevangen. Toen iedereen weer terug was hebben we nog lekker een stukje zelfgemaakte "pizza" gegeten en toen was het al weer bijna bedtijd. Tot morgen!!



Zondag

Goedemorgen vissers. Ook vanmorgen werden de lunchpakketjes weer gesmeerd bij het ontbijt.

Voordat we vandaag naar de andere visplek vertrokken moesten eerst de dieren weer even gevoerd worden en die was ook vandaag weer zo gebeurd.

Om half 11 zaten we dan eindelijk, in Kats. Kats ligt net over de Zeelandbrug en op de dijk waar we zaten keken we uit over de Oosterschelde wat een prachtig zicht was. Natuurlijk kwamen we niet voor sightseeing, maar voor de vissen. De hengels werden klaar gemaakt, het aas bereid en al snel lagen de eerste hengels weer in het water. Het plekje was prima, maar mede omdat het vandaag niet zo hard waaide.

Er werden vandaag flinke graskarpers gevangen. Bij terugkomst op de boerderij waren al een paar moeders aan het wachten en heel benieuwd naar de verhalen.

Langzaam werd daarna iedereen opgehaald en was ook dit weekend al weer veel te snel voorbij.

Groetjes Simone, Linda, Marieke, Ramona, Jakkoo en Nicole

[Klik hier voor foto's](#)

