

## Weekendverslag 9 t/m 13 juli

Deze week begon eigenlijk niet op maandagochtend, maar op zondagavond! Gerjan en Brandon waren er het afgelopen weekend en al, en bleven. En Marco kwam ons 's avonds ook al vergezellen! Om half negen pakten we onze visspullen om zo nog even aan de karpervijver te zitten, tot een uur of tien. Het was erg gezellig, en omdat er bijna niemand was misschien wel extra leuk. Brandon ving deze avond 2 karpers, waarbij de andere mannen hem hielpen met de vis uit het water halen en de haak uit de mond te verwijderen. Het begin van de visweek is dus goed begonnen!

De mannen mochten opblijven vanavond, rond een uur of half twaalf was het rustig op de boerderij!

### Maandag

De mannen namen het er flink van, want om negen uur sliepen ze alle drie nog! Dat werd dus een laat ontbijtje. Stefan komt als vierde musketier deze groep vergezellen deze week, wat een gezelligheid! Nadat hij er was, was de groep dus compleet. Iedereen is laaiend enthousiast over de karpervijver, zelfs Brandon heeft het visvirus overgenomen van de anderen. Dus toen Marjan voor deze week boodschappen ging doen, zette ze de mannen aan de vijver in Nieuwerkerk, en nam Stefan gezellig mee om te gaan shoppen! Het karpervissen wilde aanvankelijk niet zo lukken totdat Jakkoo en Stefan 'smiddags er bij kwamen, zij hadden lunch bij zich en drinken. Stefan ving al snel zijn eerste karpers en hij bleef ze vangen de andere jongens werden stik jaloers en snapten er niets van dat hij ze bleef vangen. Ik ga jullie vertellen dat ik het ook wel heel apart vond maar wel heel leuk voor hem. Iedereen aan de karpervijver moest het weten en er was zelfs een meneer die kwam vragen met welk "geheim" aas hij viste!!!! Deze meneer wilde met de kampioen op de foto, prachtig wat hadden we een lol. De teller stopte bij 8 karpers wat een verhaal!!!!!!!!!!!!



Alleen Gerjan en Marco hadden er 1 gevangen. Brandon mocht op het laatst er nog 1 ophalen met de hengel van Stefan. De jongens hadden het zo naar hun zin dat Stefan en Jakkoo gingen koken. We maakten aardappels, bloemkool en slavinken. De pannen gingen achterin de bus, samen met een picknicktafel en bestek en zo gingen we terug naar de karpervijver. Wat een feestje werd dat aan het water!!!!!! Ze hadden bijna geen tijd om te eten maar waren verbaasd dat Jakkoo en Stefan zo lekker konden koken. Na het eten gelijk weer vissen en aas verversen. Al snel kwamen de eerste

karpers weer boven er volgden er nog velen!! Om 21.30u gestopt wat een lange visdag was dit maar vervelen deden ze zich geen moment, toch bijzonder voor onze ADHD'ers. Terug op de boerderij nog taart gegeten en sterke verhalen vertellen tegen Astrid, de ene karpers was nog groter als de ander!!!!!!!!!!!!

## Dinsdag

Marco en Gerjan vroeg wakker hadden al weer zin om te gaan vissen. Stefan kwam wat later uit zijn bed en had moeite om wakker te worden. Hij wilde wel gebakken eitje nou dat kon de kok wel maken een paar plakjes ham er onder en bakken maar!!! Wat heeft die gesmuld van zijn gebakken ei en de andere jongens hadden cornflakes. Een topontbijt om de dag mee te beginnen. Na het eten even op de computer om visstekjes te bekijken en spullen bij elkaar gezocht om te gaan vissen.



Alleen we misten Brandon want die lag nog lekker te maffen nou dat gunden we hem wel en lieten hem lekker liggen. Toen hij wakker was eerst Marco en Gerjan naar de karpervijver gebracht en Stefan op de dagbesteding, hij wilde graag Leen zien zijn trouwe vrijwilliger. Toen terug naar de Mal. En Brandon opgepikt om ook te gaan vissen. De heren hadden de lunch besteld en Jakkoo is toen brood gaan smeren met de slavinken van gisteren die nog over waren heerlijk met curry, ketchup en mayo wat een feest!!!! De eerste karpers waren alweer gevangen en Leon van de dagbesteding ging vanmiddag ook mee. Wat is dat toch een drukte schopper maar wel heel gezellig en altijd in voor een lolletje. Stefan was vandaag minder op dreef naar wat maakt dat uit het was gisteren toch goed!!!!!!

Iedereen baalde aan het eind van de middag dat we naar huis moesten maar ja aan alle leuks komt ook een einde!!!!!!

Voor het avond eten hebben we een lekker broodje shoarma op. Gelukkig had iedereen knoflooksaus op!! Lekker met zn alle stinken!!!! Na het avond eten en de corvee kwam Alice ons oppikken om aan de slag te gaan op de Stelle. Daar heeft Marco alle randje mooi gemaakt met de bosmaaier, Brandon is op de zitmaaier bezig geweest om het campingterrein mooi te maken, Stefan heeft alle losse stukken gras aan gepakt met zijn grasmaaier en Gerjan mocht op de trekker zijn ding doen. De 2 uur dat we daar waren zijn om gevlogen!!! Terug op de boerderij zijn Gerjan, Marco en Stefan nog even bij de boer gaan kijken, die was met de uien bezig.

Nadat iedereen weer schoon was na het douchen hebben we gezellig in de huiskamer gezeten en hebben de jongens om en om op de playstation met auto's geracet.



Toen was het weer tijd om naar bed te gaan, opladen voor morgen!!

## Woensdag

Ongelofelijk. Kwart over negen dit keer, en er heerste totale rust. Marco is zijn record aan het verbeteren qua uitslapen! Nadat hij wakker was, volgden ook snel Stefan en Brandon. Gerjan maakte het helemaal bont, en zag half 11 pas het licht, lekker hoor! Hij stapte na zijn ontbijt bij de boer op de trekker. De anderen gingen met Marjan mee naar de Stelle. Brandon wist niet hoe snel hij bij Jakkoo in de kreken moest komen om lekker te gaan vissen. Stefan en Marco voegden zich gezellig aan de dagbesteding toe. Er werden bessen geplukt, aardbeien schoongemaakt, gras gemaaid. In de middag kwamen ze ene flink

gat in de grond graven om een container te plaatsen. Dit was prachtig om te zien! Halverwege de middag was ook Gerjan weer bij het groepje, zo ook Brandon. Gerjan kwam op het idee de gierkar leeg te halen, we gaan proberen deze te verkopen volgende week. Zo kwam het ook dat Marco in (!!!) de gierkar terecht kwam, dit leverde erg grappige beelden op!!

Na zo'n drukke maar vruchtbare dag van hard werken maar ook zeer veel gezelligheid bracht Marjan de jongens weer terug naar de Malversweie waar Denise hen opwachtten!

De jongens kwamen terug van het vissen en hadden reuze honger.. De aardappeltjes werden onder het koken al uit de pan gevist. Nadat we lekker gegeten hadden was het tijd om te gaan vissen, maar gek genoeg hadden ze dat even genoeg gedaan en wilden ze graag iets anders gaan doen. We zijn met z'n allen naar de stelle gegaan en daar hebben ze zich goed vermaakt met bosmaaieren, de zitmaaier, traktor en helpen klussen met opa. Toen we op de boerderij terug waren hebben we een welverdiende beloning gekregen, door middel van wat lekkers te drinken en te snoepen. Er is nog even op de nieuwe skelters gereden buiten en toen wilde iedereen lekker vroeg hun bedje in duiken. Niet iedereen ging gelijk slapen, maarja je hoeft niet perse te slapen om uit te rusten! Slaap lekker allemaal..

### **Donderdag**

Deze ochtend stond niet in het teken van uitslapen, want ze vandaag stond er een visuitje gepland. Visuitje vandaag met de jongens dus op tijd uit bed, Stefan wil niet mee heeft zin om naar de stelle te gaan. {rara waarom zijn vriendinnetje Carola is er ook} Hij gaat helpen in de jamkeuken. De jongens aten heel weinig en wilde graag zo snel mogelijk vertrekken. Spullen verzamelen en nog langs Jakkoo's huis om nog meer spullen te halen. We besloten om naar Oude-Tonge te rijden en daar in een hele mooie vaart te gaan vissen. Het was nog een hele toer om er te geraken we reden klem op een industrie terrein maar na wat overleg kwamen we op de goede weg. Bij aankomst hebben we de bus langs de weg geparkeerd vlakbij de visplek en eerst eens even de plekjes tussen het riet verkend ieder had zijn eigen idee en koos zijn eigen plek. We visten op karper en met kunstaas op roofvis. Al heel snel had Jakkoo beet op een spinnertje en haalde een heel klein visje boven, iedereen kwam



kijken het leek op een roofbleitje, een visje die leek op een voorn. Nou de spanning steeg en iedereen wilde met kunstaas vissen en Gerjan ging een stuk verder op bij 2 grote buizen want hij had geleerd op visTV dat vissen zich graag ophouden in de buurt van buizen en bruggen. We visten tot 12.30u en we vingen niets meer, Marco deed een paar keer alsof en Brandon kreeg echt beet maar miste met de aanslag. We besloten te stoppen en een frietje gaan eten in friettent op weg naar Den Bommel, Marco raadde dit



aan. Verse friet waar zie je dat nog en veel!!!!!!!!!!!!!! We aten allemaal ons buikje rond en gingen snel op weg naar de volgende visstek. We wisten een plek waar je op roofvis kon vissen aan de monding van een haventje. We gingen allemaal met 1 hengel op weg met kunstaas eraan. We probeerden van alles en Jakkoo zijn vistas werd volledig leeg gehaald en van alles eraan gedaan. We hadden weinig succes maar iedereen vond het wel heel leuk om te doen alleen verspeelde we af en toe ook een stuk kunstaas en dat was niet



leuk!!!![vooral Brandon vond het vervelend]. Op een gegeven moment had Jakkoo beet een hele grote vis maar geen schepnet in de buurt, nou Marco rennen om een schepnet, zo snel als hij kon!!!!!!!!!!!!!! We waren gespannen en ik probeerde de vis in bedwang te houden maar al snel viel hij toch van de haak. Wat een pech en geen vis, jammer maarja dat hoort er ook bij. We gingen om 17uur terug nadat er eerst nog wat kleine visjes met het schepnet gevangen waren en die moesten mee. De snoeptrommel diende als aquarium en de vis ging mee!!!!!! Om 18.00u thuis en zo aan tafel wat een leuke ervaringen vandaag alleen geen vis om op te eten dus maar wat anders klaargemaakt.

Rond zessen kwamen de jongens aangewaaid en inmiddels was ook Stefan terug gebracht door Denise. Er stond pasta op het menu. Er waren eerst nog twijfels of ze wel honger hadden, maar toen ze zagen dat Marjan en Stefan flink opschepten, wilden ook zij er van mee genieten. Na zo'n heerlijke maaltijd zat de rust er nog niet in na zo'n dag. Johan was op de Stelle, en dat betekent dat er weer lekker gewerkt kan worden. Gerjan en Brandon gingen het erf opruimen met behulp van de trekker. Stefan sprong op de grasmaaier en Marco had zijn bosmaaier op maat om de camping eens netjes te maken. Na een hele kan en een doos met koekjes meester te hebben gemaakt, gingen we weer terug naar de Malversweie. Er werd nog wat lekkers gemaakt om sommige maagjes nog te vullen, er werd nog wat gegamed maar snel was het al weer tijd om naar bed te gaan!

### **Vrijdag**

Vrijdagochtend, voor Marco vandaag de laatste dag van deze midweek, de andere jongens blijven nog even. Vanmorgen is Stefan opgehaald door Jakkoo en die mocht vandaag Jakkoo helpen bij de dagbesteding voor de ouderen. Hij heeft daar koffie gezet, eten gekookt en gezellig gekletst. De andere mannen waren druk in de weer op het erf van de Stelle, met de bosmaaier, tractor en ander gereedschap. Er werd besloten daar ook maar te eten, want ja, harde werkers die eenmaal op dreef zijn moet je natuurlijk niet halverwege uit hun werkzaamheden halen.

's Middags gingen Gerjan en Brandon weer met Simone mee naar de Malversweie, Stefan maakte zijn werk bij de ouderen af en werd daarna door Ramona terug naar de MW gebracht. Zo ging een midweek hard werkend zijn einde in!

Tot volgende keer!

Groetjes Marjan, Jakkoo, Mardoe, Denise en Simone

[Klik hier voor de foto's](#)