

## **Vrijdag**

Door het slechte weer, vooral veel regen en harde wind, was het druk op de weg. Ouders deden er dan ook wat langer over dan normaal. Gelukkig stond er bij aankomst al een prutje op het fornuis en rook het goed. Vanavond op het menu: Burrito's met kip, paprika en geraspte kaas. Niet iedereen was fan van de aanblik, maar toch werd er goed gegeten. Ook de gebakken aardappelen die extra waren, vielen goed in de smaak.

Na het eten en het toetje heeft Nicole iedereen aan tafel geroepen en werd er met zijn allen een "glas-in-lood" tekening gemaakt. Geen echt glas in lood, maar met het trucje van Nicole leek dat wel zo!

Om half 9 werd er door een paar kinderen naar The Voice gekeken. We hebben allemaal goed opgelet, want vanavond zat onze andere stagiaire Marieke in het publiek. Helaas hebben we haar niet gezien, maar wel lekker gedanst en mee gezongen met de muziek.

Sneller dan verwacht was het 22.00uur en ging iedereen naar bed. Het was al snel stil in de boerderij.... Op de wind na dan.

## **Zaterdag**

Gelukkig heeft Linda voordat ze hierheen kwam een zonedansje gedaan, want zodra het lichter werd, kwam de zon ook op. Met de zonnestralen op ons gezicht zaten we aan het ontbijt, te genieten van een bakje cornflakes. Pascal en Stefan sliepen uit vandaag. Na het ontbijt werden Esperanza en Quintus opgehaald. Zij hebben vandaag Judo-examen, heel spannend! Marco en Julian gingen met Simone op pad. Allereerst gingen ze langs het melkveebedrijf een stukje verderop. Marco heeft vorig jaar deze boer al eens geholpen en wilde vragen of hij en Julian vandaag ook konden helpen. Tjah, ook boeren gaan wel eens op vakantie en deze boer was pas vanmorgen om 06.00 terug gekomen. Wel mochten we een rondje in de stallen lopen en heeft Julian vol verbazing staan kijken hoe de koeien automatisch gemolken werden.

Op de terugweg hebben Simone en de jongens de groenten opgehaald en daarna de andere kinderen op de Malversweie. Samen gingen we naar de Stelle. Cordell deed het droogvoer, Linda en Simone sneden de groenten, Julian en Marco brachten de groenten weg. Stefan en Bram waren in de loods met de veegmachine aan het werk en Pascal oefende op zijn keil kunsten. ( de steentjes zo in het water gooiden, dan ze meerdere keren stuiten ).

Terug aangekomen op de Malversweie was het al snel lunchtijd. Stefan bereidde voor ons tomatensoep met véél ballen! Marco en Julian deden nog even een klusje voor Simone. Aan tafel werd er stevig gegeten, zelfs door de kinderen die normaal niet zo heel veel eten.

Na de lunch was het tijd om even lekker vrij te spelen. Esperanza en Quintus waren ondertussen terug, met energie minder maar wel met een groene slip, knap gedaan! We hadden maar liefst 3 stofzuigers die het niet meer deden en daar werd aan geknutseld door Stefan, Marco, Bram en Cordell. Na wat flinke inspecties en conclusies (helaas, niet meer te maken) gingen ze naar het bruggetje om vanuit daar een bootje uit het water te halen en even een frisse neus te halen. Marjan benoemde de lunchtafel tot knutsel tafel en Stefan, Pascal, Cordell, Esperanza en Quintus gingen aan de knutsel. Terwijl we zo creatief bezig waren klonk er een gezellig kerstmuziekje uit de boxen. Er werd geschilderd en mooie kerstkaarten gemaakt. Na alles te hebben opgeruimd werd er nog geskelterd. Een uur voor het eten ging er een film aan met oa Peppi en Kokki. De lasagne en stokbrood werd in de oven geschoven en zo konden we om half zes aan tafel. Iets eerder als anders

want we hadden een vol avondprogramma. Na het eten en de corvee werd iedereen goed en warm aangekleed. We gingen naar de manege in Dreischor want daar was een kerstshow. Alle amazones waren prachtig verkleed in thema's, zo was er een kerstvrouw, Annie, lakeien en nog veel meer. In prachtige lijnen reden ze rondjes in de bak op muziek. Na de show werd er uiteraard nog even geknuffeld met de paarden in de stal en Bram had spontaan een nieuwe roeping gevonden en kon niet meer stoppen om te praten over paarden. Op de terugweg (nadat we de bus uit de modder hadden geduwd) hadden we een kleine verrassing voor de kinderen. We hadden namelijk gehoord dat er een vuurwerkshow in Ouwkerk was om het te promoten voor Oud&Nieuw. Eenmaal daar aangekomen was er een file (in Ouwkerk!!!) en werd ons vriendelijk verteld dat Carla Peijs tien minuten voor de show tóch had besloten het niet door te laten gaan in verband met de hertjes die daar in de buurt staan. Lichte teleurstelling maar eenmaal op de Malversweie was de sfeer snel terug toen de brownies werden aangesneden die Quintus die middag nog had gemaakt. Om beurten, in duo's, werd er gedoucht en daarna ging de film Narnia op tv nog even aan. Toen was het tien uur en lag iedereen, moe en voldaan, op bed.

### **Zondag**

Uitslapen zat er niet in deze ochtend! Al vroeg stond iedereen gezellig op de gang te kletsen. Om die gezelligheid dan maar voort te zetten besloten Danielle en Marjan eieren met ham de bakken die daarna met flinke goedkeuring in ontvangst werden genomen. Met óók nog een bakje vla en cornflakes waren de buikjes snel gevuld.

Na het eten en de corvee werden de kamers opgeruimd, bedden afgehaald en de tassen ingepakt. Er was nog ruimte om even vrij te spelen maar Quintus koos er bijvoorbeeld liever voor om de bovenverdieping te stofzuigen, bedankt hoor! Danielle ging met Bram, Marco en Stefan de paarden buiten zetten en Marjan en Marieke namen de andere kinderen mee naar de Stelle om daar de dieren te voeren. Rond half elf was de hele groep weer bij elkaar en gingen we vanaf de Stelle naar het strand op de Brouwersdam om even lekker uit te waaien. Dit was wat de kinderen dachten maar eenmaal op het strand stond hun een leuke verrassing te wachten. Blokarten en Powerkiten stond er op het programma. De kinderen waren meteen dol enthousiast en er was genoeg wind dus dat moest goed komen. Blokarten is een karretje op 3 wielen met een groot zeil (soort surf zeil) hier ga je inzitten en door middel van een touw op de voor as stuur je de kart in de richting die jij wilt maar de wind speelt een grote rol in welke kant jij op gaat en we hebben dan ook aardig wat kinderen richting het water zien gaan, gelukkig konden ze toch nog op tijd draaien. Powerkiten is een hele grote vlieger die je bestuurd door middel van een trapeze. De Kite vangt het minste wind als hij recht boven je hangt, zodra je een beetje naar links of naar rechts gaat komt er flinke kracht op de vlieger en moet je oppassen dat je niet over de brouwersdam waait. Gelukkig werden we geholpen door twee ervaren kitters en hielden die de kite vast als de wind te sterk werd. Na een heerlijk kop warme chocomel met slagroom, deze mochten we zelf maken met echte chocolade, en een stuk appeltaart zijn we terug naar de Malversweie gegaan. Daar hebben we nog brood met een frikandel of hamburger gegeten en daarna is iedereen op de bank of stoel geploft om lekker bij te komen van deze intensieve sport.

[Klik hier voor de foto's](#)