

**Vrijdag**

Het was weer lekker warm op de Malversweie en door weer en wind kwamen de broertjes Gerjan en Stefan binnen, even later kwamen ook Ivar en Dave binnen. Ivar heeft geholpen met het afmaken van de lasagne, ondertussen werd Marieke hard ingemaakt met pokeren door Gerjan en vermaakten de andere jongens zich op de computer. Iedereen had reuze honger en er zijn dan ook 2 (!) schalen lasagne opgegaan. Onder het eten werd wat gepraat over films en Dave kwam er mee dat hij de film Madagaskar 3 thuis heeft, die we allemaal erg graag wilden zien. Na het eten zijn we om suiker geweest bij de C1000, zodat er weer jam gemaakt kon worden op de Stelle en hebben we de film van Dave opgehaald. We waren allemaal erg benieuwd naar de film dus zin in een boswandeling hadden we niet echt. We zijn lekker op de bank gezetteld met een bak popcorn en wat te drinken en na een uurtje zijn we de Voice gaan kijken omdat iedereen dat toch ook wel erg leuk vindt! Morgen kijken we de film verder, nu kruipen we eerst lekker ons warme bedje in, terwijl de regen op het dak tikt, weltrusten!

**Zaterdag**

Gerjan was een echte uitslaper (12uur!), maar de rest heeft na het ontbijt nog even Madagaskar 3 afgekeken. Ivar en Stefan ging daarna met Linda mee de groenten halen en de dieren voeren. Dat het keihard regende, daar konden we gelukkig om lachen met z'n allen. Ook hebben we de slang en baardagamen eten gegeven, dit was wel even spannend. Eenmaal thuis was het bijna alweer lunch tijd. We hadden een lekkere tomatengroentesoep dit keer. Na het eten gingen we de boerderij alvast in Halloween sfeer brengen door allerlei versiersels op te hangen. Lampionnen, spoken en pompoenen vulden de muren en plafonds van de boerderij. Gerjan en Ivar zijn nog naar Nieuwerkerk gefietst. Gerjan bleef hierna bij zijn vriend in Nieuwerkerk en heeft daar gegeten en 'gechillt'. Stefan en Dave hebben met Marieke en Linda ook nog een rondje door Ouwerkerk gefietst. Hierna had iedereen trek in cake, dus de oven aangezet en een lekkere cake gebakken om vervolgens te versieren met slagroom, smarties en gekleurde hagelslag. Daarna hebben ze samen met Ivar een heel plan opgezet om Simone te laten schrikken als ze Linda af zou lossen, nou dat is gelukt! Ivar bij de deur, Stefan op de uitkijk en Dave in de kast, prachtig! Ook hadden de mannen nog een spook verstoppt achter de deur van de leidingkamer. Het was de bedoeling dat Simone dit bij het naar bed gaan zou ontdekken, maar ze waren zo enthousiast dat ze het niet konden laten. Gelukkig maar, want Simone was blij dat ze het eerder te zien kreeg, dat is ook niet zo een held.

De avond verliep verder rustig. Ivar en Dave hadden het geweldige idee om nog even een snackje te bakken voor bij de televisie. Jammer genoeg heeft onze frietpan het vanavond echt begeven, maar gelukkig wist Simone nog een trucje van haar vader. De wokpan, frietvet erin, goed heet laten worden en bakken maar. Gerjan kwam net op tijd terug van zijn vriend en schoof ook nog even aan. We keken Beat the Best, wat aan het einde nog best spannend werd en vervolgend Show me the money, waarbij we onze eigen kennis ook nog even konden testen. Om half 11 vonden ook Gerjan en Ivar het welletjes en kropen ook lekker onder hun dekbed. Goede nacht allemaal!



## Zondag

Vanmorgen hebben alle kinderen lekker uitgeslapen. De eerste was half 10 beneden! Omstebeurt hebben ze ontbeten. Na het ontbijt zijn ze lekker hun eigen gangetje gegaan. Ivar is lekker bezig geweest met de voorbereidingen voor de Halloween week. Dave is met Linda dieren gaan voeren en Gerjan heeft op de Stelle geholpen met bomen snoeien. Stefan heeft zich vermaakt achter de computer.

[klik hier](#) voor foto's

