

Weekendverslag 28 t/m 30 September

Door het herfstachtige weer kwamen de kinderen langzaam aan binnen stromen. Gerjan en Quintus hebben geholpen met het maken van de Chili Con Carne en de anderen hebben lekker vrij gespeeld. Dit weekend hadden we welgeteld 5 meiden die lekker gingen kletsen en 4 meiden hadden hun meidenfort gemaakt in de jungle kamer. Niet iedereen had zin in de Chili Con Carne, maar gelukkig had Marieke heerlijke tomatensoep gemaakt. Bijna iedereen heeft toch geproefd en vaak hoorden we: 'O, Ramona maakt de Chili Con Carne heel anders dan thuis'. Na het eten hebben Talitha, Gerjan, Nicole en Fleur nog een rondje gefietst en zijn de rest begonnen met het spelen van Bingo. Stefan was erg fanatiek en heeft dan ook 2 keer gewonnen. Hij nam vandaag afscheid op zijn werk dus had heel veel lekkers meegenomen waar wij van konden snoepen tijdens de bingo. Het was wat vroeg voor pepernoten maar dat vonden onze buikjes niet erg! Na de bingo mocht iedereen een troostprijs uit gaan zoeken en is de ene helft 'The Voice' gaan kijken en de andere helft keek een film op de Jungle kamer. Aan alles komt een einde, zo ook aan deze herfstachtige vrijdagavond. En terwijl iedereen heerlijk in dromen viel plensde het water op de boerderij.



Zaterdagochtend met zijn allen de beesten op de Stelle gevoerd. Ook nog even bij de jonge duifjes gekeken die nu eindelijk een beetje op een duif gaan lijken in plaats van een bolletje wol.

Tussen de middag hebben we lekker soep met brood gegeten.

Nadat we klaar waren met afwassen en opruimen hebben we er weer een rommeltje van gemaakt maar nu met verf en bladeren. De mooiste herfst schilderijen zijn gemaakt door deze echte kunstenaars. De dames schilderde niet op papier, maar op hun nagels iedereen loopt er weer kleurig

bij. Tijdens het schilderen stond er een overheerlijke cake in de oven. Deze hebben we versierd met allerlei snoep en smeersels en daarna natuurlijk opgegeten.

We hebben ook nog een erg leuk spel gedaan, variërend van vla, zout/peper tot chilisaus.. ze hebben van alles blind geproefd maar vraag de kinderen maar is naar de laatste lepel die ze moesten proeven.. Wij hebben er erg om gelachen!!

Met avondeten genoten van de overheerlijke bami van Ramona.

Natuurlijk met bami en satesaus en satéstokjes. Na het eten zijn de meiden met Daniëlle meegegaan naar haar paarden. Hier hebben ze het erg naar hun zin gehad, de paarden zijn lekker geborsteld en verzorgd. Op de Malversweie werd er geskelterd, een spelletje monopoly gespeeld of een spelletje op de computer gespeeld. Nadat iedereen weer compleet was nog tv gekeken en toen was het al weer 22.00 uur. Tot morgen!!

Deze zondagmorgen scheen heerlijk de zon! Dit betekende ook dat we op tijd aan het ontbijt zaten en rond tienen ook al richting de Stelle gingen. We hebben twee schaapjes gekregen en die hadden uiteraard behoorlijk wat bekijks. Ze konden

zelfs uitgelaten worden! Nadat ieder dier gevoerd was, gingen we het bos in met Wendy (de ezel) en Walter (de shetlander). Met het zonnetje op ons bolletje was dit prima vertoeven. Om twaalf uur waren we terug en kwamen de zussen van Marjan even hun nieuwe puppy laten zien. Dit was een ware attractie en natuurlijk werden er genoeg foto's gemaakt en aan aandacht had het hondje geen gebrek. Ondertussen werden er heerlijke broodjes in de oven gezet. Daarna volgde de lunch en dit ging na onze boswandeling prima er in. In de middag werden de kamers opgeruimd, dit was vooral bij de meiden erg nodig. Toen alles er weer netjes uitzag werd er nog van de cakejes geproefd die er gister zijn gemaakt. Toen kwamen de eerste ouders al weer en was het einde al weer ten einde.

Iedereen bedankt voor een gezellig weekend, tot snel!

Groetjes Ramona, Marieke, Nicole, Danielle en Marjan.



Onze knappe 'koppen' van dit weekend:

[Klik hier voor de foto's](#)

