

Weekendverslag week 12 23-25 maart 2012-03-23

Vrijdag

Hello sunshine! Welcome! En ook welkom aan jullie allemaal. Alvast bedankt voor het mooie weer dat jullie vandaag meegebracht hebben. Toen iedereen binnen was, en in het bijzonder Gerjan met al zijn lekkere traktaties, kon het weekend beginnen. Gerjan had ook zijn nieuwe bestuurbare auto bij die hij gekregen had voor zijn verjaardag, waar hij natuurlijk gelijk veel bekijks mee had! Uit de ovens kwam al de geur van preischotel en bloemkoolschotel en die geur heeft de honger goed gedaan, want aan het einde



van het diner was alles op! Na de corvee, nog even tijd voor een lekkere boswandeling, om al dat voedsel sneller te laten verteren. Vanavond staat ons namelijk nog genoeg te wachten. Allereerst het toetje. Toen dat gezakt was, ging Gerjan rond met zijn schaal worstjes, kaasjes, komkommertjes en leuke prikkertjes. En of dat nog niet genoeg was, besloot Marco dat na deze warme dag een ijsje er ook nog wel in zou gaan! Stefan kon het allemaal niet meer aan en besloot voor de rest van de avond een eetstaking te houden haha.

Iedereen mocht "the voice kids" kijken, in de gids stond dat het tot 20 over 10 duurde maar om half 11 was het nog niet afgelopen maar wel tijd om naar bed te gaan. Morgen weer een hele dag zon en plezier ☺



Zaterdag

Goedemorgen!!!! De zon scheen lekker naar binnen en dat betekent opstaan! Na het ontbijt en de corvee zijn Marco en Joep lekker in de tuin gaan werken, er zijn kids op de trampoline gegaan, er is gefietst en gecompouterd. Om half 11 zijn we met zijn allen naar buiten gegaan, de meesten hebben hun shirt uitgetrokken, zijn ingesmeerd met zonnebrand en toen was iedereen klaar om te gaan trefballen! We hadden 2 teams en 2 ballen. Uiteindelijk was de score

2-1. Na deze inspanning in het zonnetje was iedereen wel toe aan een lekker koud glas limonade. We hebben nog even vrijgespeeld en toen was het lunchtijd. Kevin vd B had een heerlijke mix van kaas, ui en kruiden gemaakt die Mardoe op stokbroodjes deed en daarna lekker in de oven. Dat was smullen!!!! Simone sloot ook nog even aan en om 13.00 kwam ook Marjan binnenvallen. De planning voor de middag werd op het bord geschreven en aan de hand daarvan kwamen de zwembroeken, handdoeken en schone onderbroeken tevoorschijn. De tas met lekkers ging mee en terwijl de groep aan het inladen was, hadden Ramona en Marco de groenten bij de C1000 gehaald. Met zijn allen vertrokken we naar de Stelle, om daar allereerst de dieren te voeren en drinken te geven. Vooral dat laatste was nodig, want een volle kruitwagen met jerrycans ging richting de dieren. Stefan, Joep en Ivar gingen op de fiets naar de Stelle en dit ging super! Toen de dieren voldaan waren sprongen we met zijn allen in de bus, de fietsen bleven even in de loods, op weg naar het strand in Burgh-Haamstede. Daar lag Bram als eerst in het water, al snel

volgden Marco, Joep, Kevin W en Stefan ook. Stefan vond het juichende publiek maar wat prachtig. Gerjan was aan de andere kant van de dijk met zijn auto aan het crossen, maar ook hij nam nog een duik. Brrr.... Helaas zaten de jongens later weer onder het zand en moesten ze dus nog een keer het water, waar vooral Joep niet echt heel blij mee was. Toch ging hij, stoere vent! Om 16.30 vertrokken we pas weer van het strand en bij terugkomst was het nog maar eventjes tot het avondeten. Marco werkte nog even in de tuin en de lasagne ging er om 18.00 bij iedereen goed in. Na heel wat lieve glimlachen en slijmende woorden mochten de jongens toch een fikkie steken. Een mooi kampvuur was het resultaat. Een toetje tussendoor, ook een frisse douche en iedereen was klaar voor het "pyjama"feestje van Gerjan. Die is namelijk jarig geweest en een heel weekend hebben we allerlei lekkers van zijn traktaties! De slingers waren al opgehangen door Kevin van de Bok en de muziek ging een tandje harder, waardoor het net een echte disco leek! De limbostok kwam nog tevoorschijn en ook nog het Twisterspel. Hierdoor was de avond helaas wel snel voorbij en om 10 voor 10 lag iedereen netjes op 1 oor, klaar voor een nacht met een uurtje minder slaap....

Zondag

Ondanks het uurtje minder slaap wat we eigenlijk zouden hebben, hebben de meeste zich daar niks van aan getrokken en zijn lekker blijven liggen tot half 9 nieuwe tijd. Dat heb je hè, van al dat feesten ☺ Kevin van de Bok was echter wel al half 8 nieuwe tijd wakker en heeft voor ons lekker de tafel gedekt. Hierdoor waren de eitjes al lekker gekookt en konden we een stevig ontbijt nuttigen. Kevin Wesdorp en Gerjan besloten echter om dit nog even te laten staan en gewoon heerlijk uit te slapen!!! Stefan bleef ook nog even liggen. Toen iedereen wakker was en gegeten had ging Marjan met een groepje naar de Stelle om de dieren weer te voeren. Een kijkje bij de slangen in de Stellekeet mocht niet ontbreken. Toen alle dieren eten hadden gehad van ons, en het water was bijgevoerd gingen we weer terug naar de Malversweie. Daar was iedereen of in 'chillstand' of juist druk aan het meehelpen in het huishouden (ja dit lezen jullie goed, nog vrijwillig ook!). Ramona ging de ramen van de reling poetsen, wat vrij acrobatisch is dus kreeg hulp van Ivar en Marco gaf instructies waar nodig. Het ziet er weer goed uit allemaal! Gerjan was bezig met het opknappen van een vlot. Na al die werkzaamheden was het tijd voor de lunch. Dit smaakte bij ieder zeer goed. In de middag werd er buiten gespeeld, het weer werd al wat zonniger dan vanochtend. Ook werden er binnen mini appelflapjes gemaakt.

En zo komt er dan toch weer een einde aan een gezellig weekend met z'n allen. Iedereen bedankt daarvoor en we zien jullie allemaal de volgende keer weer!

Groetjes Mardoe, Denise, Kevin, Ramona, Marjan, Simone en Astrid

Primeur: de allereerste strandfoto's van 2012!!!! : [klik hier voor de foto's](#)

