

Weekendverslag Ouderen 13 t/m 15 april



17.00uur, vrijdagmiddag. De zon, Marjan, Ramona en langzaamaan ook steeds meer mannen. De start van het ouderenweekend. Met deze keer twee nieuwe gezichten, in het ouderenweekend wel te verstaan. Brandon en Denzel.

Hulp wordt aangeboden aan Ramona bij het snijden van de kip en de bereiding van de wraps/taco's. Dit is wel een kostje wat de mannen naar binnen gewerkt krijgen en dus blijft er weinig over. Aan tafel worden de regels, of eigenlijk de gewoonten, uit het ouderenweekend aan de nieuwkomers uitgelegd en voor iedereen staan ze weer even fris in het geheugen. Dat bleek wel aan het feit dat er ineens 5 mannen opsprongen (lees: met gezonde tegenzin

opstonden) om de corvee van vrijdagavond te doen. Dit alles wel uit vrije wil en het blijft voor ons begeleiders toch een spektakel om te zien hoe de mannen dit onderling oplossen.

Brandon, Gerjan en Jordi besloten om na de maaltijd toch nog even voor een goede spijsvertering te zorgen door een stukje te gaan fietsen. Ze hebben, lichtelijk overdreven, wel héél Schouwen Duiveland gehad. Even naar Oosterland op en neer is toch best wel een eindje. De andere mannen hadden een hele andere invulling van de avond voor ogen. Een kampvuur, en groot ook! Zo groot zelfs dat de vlammen bij Astrid in huis te zien waren. Daar moesten we toch maar eens even iets aan doen en beetje bij beetje kregen de mannen het voor elkaar om het vuur te temmen. Gelukkig maar....



Na een gezonde nacht slaap was het alweer zaterdag. Om 9 uur was het nog akelig stil op de Malversweie, maar heel gek is dat ook niet..... 4 mannen gingen met Astrid mee naar de Stelle om haar een handje te helpen bij het voeren van de dieren en die baardagamen



hè, die daar zitten, tjah die zijn me daar toch een partij interessant. Dus hoplakee, heel het terrarium, met inhoud natuurlijk, in de bus en mee naar de Malversweie. Dat was het doel wat een aantal mannen al een week voor ogen hadden en het is gelukt. Ze hebben een prachtig plekje gekregen. Tegen 12 uur kwam Simone ook aanrijden en kon Astrid naar huis. Om half 1 vertrokken we naar Goes, voor een middagje plonzen (of meidenjacht?!). Het was echter niet heel druk in het zwembad, dus de meidenjacht hielden ze al snel voor gezien. En dus besloten de mannen om te zorgen voor hun eigen relaxte gemoedsfeertje. Een whirlpool, stoombadje of een schoonheidsslaapje. Kan allemaal.... Dit alles kostte natuurlijk

zó veel energie dat het energieniveau wel weer opgeladen moest worden en dus gingen de patatjes met snackjes erin als zoete broodjes, of zoute broodjes????

Om 17.00 gingen we zo om beurten allemaal een lekkere douche nemen. De gel kwam tevoorschijn, maar toen Simone vertelde dat we pas om half 8 konden eten besloten de mannen om hun optut bezigheden maar even te bewaren voor op de Malversweie. Haren in de plooi, tandjes gepoetst en een mooi kleedje aan. Om 18.00 kwam Jakkoo binnen en toen die al die sjieke kleding zag, ging hij toch ook maar even naar huis om zich om te kleden. Hij kwam terug in blouse, broek en nette schoenen, sjiek hoor!

Om 19.00 vertrokken we, door Oosterland om daar nog even een controller voor de XBOX te halen bij Jordi van de Berge thuis, naar de Wok van Zeeland aan de doorgaande weg langs Oosterland.

Het was er steendruk binnen, dus wij heel blij dat we nog gereserveerd hadden. Hoe bijzonder het ook elke keer weer is, 2 uur wokken met 8 mannen is echt geen probleem. Ze eten, drinken, kletsen, snoepen, snoepen en snoepen tot ze niet meer kunnen en dan heb je er geen kind meer aan



haha. Na een gezellige partij wokken, langs Nieuwerkerk om daar Romy (dochter van Jakkoo) op te halen en weer terug naar de Malversweie om daar de controller voor de XBOX heel snel aan te sluiten. Let the games begin! Om beurten gingen de mannen ervoor, wie er uiteindelijk gewonnen heeft, gééééénnn idee! Maar het was gezellig. Om 23.00 ging iedereen naar boven, om te slapen of nog even kattenkwaad uit te halen. Remy en Martin hebben vast geen idee waar we het

over hebben, toch mannen?

Na zo een nachtelijk avontuur is het logisch dat de eersten zondag pas om half 11 uit bed kwamen rollen. Na het ontwaken is het meest logische vervolg dat het tosti iijzer aan gaat, de sauzen op tafel komen en er eerst eens flink ontbeten wordt. De corvee wordt weer, wat minder vrijwillig als vrijdag, verdeeld en de XBOX wordt weer aangesloten om onderuit gezakt de zondag door te komen. Om 13.30 moest de XBOX nog even uit en stoeiden de mannen op de trampoline, haalden de baardagamen nog even uit de kooi en de middag was ook zo voorbij.



Ideetjes voor een volgend uitje zijn van harte welkom!

Groetjes Marjan, Simone, Ramona, Astrid en Jakkoo

[Klik hier voor de foto's](#)