

Weekendverslag 4 t/m 6 mei

Vrijdag is altijd een bijzondere dag na een vakantie week. Kinderen komen, kinderen gaan. Maar de helft van de groep besloot zelfs te blijven dit weekend! Nadat we dus een nieuwe groepssamenstelling hadden, schoven we aan tafel. We hadden een bijzonder diner, met gebakken aardappelen, broodje shoarma, lasagne, preischotel, gebakken champignons, oftewel: voor ieder wat wils en dit sloeg goed aan! Gerjan en Brandon waren een lekker rondje aan het fietsen in het bos en aten iets later. Denise dook met de meiden de keuken in om 2 kwarktaarten te maken voor het toetje. Maar na het eten gingen we eerst allemaal even lekker uitwaaien buiten. Sommige mannen kregen toestemming om het kampvuurtje aan te maken. Na deze gezelligheid werden de kwarktaarten uitgetest en deze kwamen zeker door de keuring. Goed gedaan dames! Daarna was het voor vrijspelen en 'chillen', zoals dat tegenwoordig heet. Toen was het alweer tijd om naar boven te gaan en ons klaar te maken voor de nacht. Slaap lekker allemaal!



De zaterdag ochtend begon heerlijk rustig, het vakantiegevoel heerste nog steeds. Dit betekende dat we pas rond 9 uur aan het ontbijt zaten. Heerlijk met een bakje vla en cornflakes + boterhammen. Daarna had iedereen nog even een half uur voor zichzelf, die vooral werd besteed aan: HET UITERLIJK. De meiden gingen tutten en de jongens zorgden ervoor dat de haren goed zaten en hun kleding goed matchen! Daarna sprongen we in de 2 bussen voor een leuk gezellig ritje. Eerst deden we de Brouwersdam aan. Even zeehonden spotten uiteraard! Jakkoo had nog een ander leuk idee. Hij had ergens gehoord dat er een bunker route was uitgestippeld. Na vele rondjes te hebben gereden en uiteindelijk het VVV kantoor te hebben gevonden, bleek dat die tocht later pas van start ging. Maar niemand vond dit erg, want we hebben ons prima vermaakt (lees: lekker hard muziek luisteren + zittend dansen). Om 12 uur waren we terug, werd de tafel gedekt

en konden we lekker gaan eten. Niek was er weer, en die zorgde voor knakworstjes bij de boterham!

Na de lunch ene de corvee ging iedereen even lekker naar buiten, even een frisse neus halen.

Jakkoo ging met een groepje naar de Stelle om daar de dieren te voeren en zette Bram, Brandon en Jordi af in het bos. Deze jongens wouden graag verder met hun hut!! Met scheppen op zak gingen ze op pad. Toen de groep weer compleet was is er wat gedronken en toen ging de "Chill-mode" weer aan. Gezellig met z'n allen kletsen en muziek luisteren. Stefan en Pascal hebben beneden gezellig gebiljart en hebben nog een stuk gereden op de skelters.

Voor het avond eten had Mardoe aardappeltjes gebakken met 2 verschillende soorten vlees en 2 verschillen soorten groente. Nou iedereen had flink honger want bijna alles was op!!!!





Toen de tafel leeg was en de afwas gedaan was ging de muziek aan in de grote hal. Iedereen ging lekker dansen en het was super gezellig!!! Gerjan en Brandon gingen nog even naar het bos om de hut nog verder af te maken.

Na het toetje was het tijd om te gaan douchen. Na het douchen ging de film aan en de lichten werden gedimd, chips op tafel en frisdrank in de hand!

Zo was de avond ook vrij snel voorbij. Welterusten iedereen!!!

En toen was het al zondag ochtend!!! We hadden weer een aantal uitslapers dus het was een rustig ochtendje. Toen de laatste uit bed kwamen rollen is Jakkoo naar de Stelle gegaan met Pascal en Stefan om daar de dieren te voeren. Toen Jakkoo terug was is hij met de groep naar het bos gegaan om even lekker te wandelen. Mardoe bleef op de Malversweie want er werden een aantal kids al eerder opgehaald. Gerjan is begonnen met grasmaaien!

Rond half 12 zijn Mardoe en Talitha gaan bakken, lekker pannenkoeken!!! Toen ze klaar waren konden we met zijn allen aan tafel om lekker te smikkelen. Toen alle buiken gevuld waren vertrokken Gerjan en Jordi op de fiets naar het bos, Brandon en Stefan gingen naar het bruggetje om daar te varen met de boot. Talitha, Kimberly, C. en D. doken achter het grote scherm om een film te kijken en Pascal maakte nog even zijn spelletje op de DS af.

De middag ging zo rustig voorbij en een voor een kwamen de ouders weer binnen om de kinderen op te halen. Sommigen van een hele week logeren, anderen van een weekend. Allemaal bedankt voor de gezelligheid!

Groetjes Simone, Marjan, Mardoe en Jakkoo

[Klik hier voor de foto's](#)

