

Weekendverslag 20-22 april 2012

Vrijdag

De regen die ons deze vrijdag ontving kon de pret vanavond toch echt niet drukken. Na twee heerlijke schotels lasagne met zijn 8en helemaal te hebben opgegeten werd er buiten flink sportief gedaan. Skateboards, skelters, trampoline en een wandeling naar het bruggetje waren de activiteiten van vanavond. Simone zorgde tussendoor voor een lekker vlaflijp of bakje chocoladevla met slagroom, zodat onze buiken wel gevuld bleven, stel je voor....

Omdat vorig weekend onze grote vriend Stefan jarig was, had hij voor vanavond allemaal lekkere hapjes meegenomen. Kaasjes, worstjes, komkommertjes, stukje salami en chipjes. Dit alles ging er zonder moeite in en met alle volgegeten buiken was het dan ook om kwart voor 10 al stil in de boerderij. Tot morgen!



Zaterdag

Goedemorgen allemaal. De regen van gisteren verwelkomde ons vanmorgen weer, maar voor het ontbijt over was, was ook de regen weggegaan. Na het ontbijt gingen de jongens en Romy allemaal om beurten even achter de pc. Stefan heeft voor zijn verjaardag een heel gaaf spel gehad en wilde graag demo's laten zien. Daar was iedereen zo van onder de indruk, dat Simone heeft beloofd vanmiddag te kijken of ze het kon vinden in de stad. Om 10.00 zijn we met zijn allen in de bus gekropen om de groenten te halen en de dieren te voeren. Helaas wilde de regen ons hier ook bij vergezellen en daarom hebben we op de Stelle eerst maar iets gedronken met een lekker koekje. De dieren die binnen staan in de Stellekeet kregen zo ook gelijk de nodige aandacht en toen ook alle andere dieren gevoerd waren, was het tijd om terug te gaan naar de Malversweie. Daar werden er al snel taken verdeeld. Romy sneede de tomaten, Ezra de paprika, Stefan bakte het gehakt en

Gerjan was zo stoere om uien te snijden. Ook heeft Julian heel goed geholpen met het snijden van de ham en de salami. Denise maakte mooie stukjes stokbrood en Romy hielp haar nog even met het smeren van de pastasaus. De broodjes werden door de kinderen zelf belegd en hierdoor had iedereen het lekkerste pizzabroodje van allemaal! Na de heerlijke lunch (en na de regen gelukkig) was het tijd voor een uitje. We gingen naar Ouddorp, naar de geitenboerderij de Mekkerstee. Iedereen keek zijn ogen uit. Sommigen waren er wel meer geweest, die waren goede gidsen en anderen nog nooit maar aan hen werd alles uitgelegd. De kinderboerderij werd uitgebreid bekeken, de kuikentjes, cavia's en lammetjes. Er stonden ook veel hokken met allemaal verschillende kippen in rennen, ook die werden bewonderd. Maar de echte attractie van die middag was toch echt wel de geitenstal. Meer dan honderd geiten bij elkaar, die erg nieuwsgierig naar





ons waren. Heerlijk knabbelen aan onze kleding, of happen en jeuken aan de schoenen. Uitgebreid knuffelen, zelfs door onze grote mannen!

Een schepijsje (gemaakt van geitenmelk) ging er prima in. We konden echt niet weg voordat we ook het geiten melken hadden gezien. Om half 4 begon het, alle geiten door de grote deur, die zich één voor één in de kleine hokjes wurmden. Toen was het tijd om te gaan, nog wat lekkers drinken en snoepen bij de bus, en hup! de weg weer op. Net toen we aan kwamen bij de boerderij begon het te regenen. Voor vele betekenden dat lekker binnen spelen. Er werd gespeeld met de lego en er werden tekeningen

gemaakt. Om 5uur mochten de computers even aan. De regen

weerhield alleen Gerjan, Marco en Stefan niet, want Stefan kreeg grasmaai les.

Om 6 uur begon ons diner, heerlijk frietjes!

Na het eten en de corvee hebben we snel gedoucht en een toetje gegeten want het was tijd voor de disco!!!! Om 8 uur is de muziek hard gegaan en hebben we drinken en lekkere hapjes neergezet en de pret kon beginnen! De jongens en Romy hadden een nieuwe dans ontdekt, op de kop op de bank!!! Erg leuk!!

Uiteraard moest iedereen ook gewoon naar bed (iets later dan normaal vanwege het feestje maar daar hebben we niemand over horen klagen ☺). Toen de eerste naar bed was is de muziek zachter gezet en is er nog wat tv gekeken. Bram en Stefan hebben een filmpje gekeken tot het tijd was om ook naar bed te gaan. Welterusten!!!



Zondag

Goede morgen!!!! Na een nacht met stortregen en onweer had gelukkig iedereen wel lekker geslapen. En nadat iedereen zijn bed had afgehaald en zijn tas had ingepakt zijn we lekker gaan ontbijten met een eitje erbij. na het ontbijt en de corvee kon iedereen even wat voor zich zelf doen. Er is gebiljart, buiten gespeeld, met de lego gespeeld en gecomputerd. Om 10 uur is Mardoe met Gerjan, Stefan en Bram op de fiets vertrokken naar de Stelle. Marjan kwam achterop met de bus met de andere kids. Alle taken waren goed verdeeld bij het dieren voeren, iedereen had wat te doen. Toen alle buikjes rond waren van de dieren zijn we terug naar de Malversweie gegaan. Gelukkig hadden de fietsers nu meewind!! Julian, Romy en Bram zijn nog een uurtje met Marjan naar de skate baan gegaan in Bruinisse om daar hun kunsten te showen.



Met de lunch was iedereen weer terug en we hebben lekker brood met knaks gegeten.

Na de lunch en de corvee is Ramona met een aantal kids cakejes gaan maken om die daarna te versieren. En zo was het weekend weer voorbij....

Wij hebben een top weekend gehad en we hopen jullie ook!

Groeten, Mardoe, Marjan, Astrid, Ramona en Denise

[Klik hier voor de foto's](#)