

Week verslag Ridders en Kastelen 13-17 augustus 2012

Maandag



Gegroet, riddervriendjes en kasteelbewoners. Alweer een nieuwe week is aangebroken in deze bijna afgelopen vakantie. De meesten van jullie moeten volgende week alweer naar school, anderen gaan hun laatste twee weken in. Dat mag de pret niet drukken, want deze week betreden jullie het "Kasteel van Ouwkerk".

Langzaam kwamen alle helden vanmorgen binnen en met de lunch was het leger al bijna compleet. Ridder Gerjan had vanmorgen voor ons allemaal mooie houten schilden uitgezaagd en nu was het onze beurt om deze te schilderen of te spuiten. Natuurlijk was het spuiten een heel stuk interessanter en al snel waren de meeste schilden zilver. Dit, niet alleen omdat het mooi was, maar vooral omdat de gouden spuitbus zilver uitsloeg op de schilden.

Ook werden de zwaarden geverfd in strijdlustige kleuren en werden er harnassen gemaakt. Romy maakte zelfs een glitterharnas, want een prinses vond ze toch te meisjesachtig. Het resultaat was prachtig. Nadat we met zijn allen alle spullen opgeruimd hadden, was het tijd om lekker even buiten te gaan ravotten. Als echter spierbundels (eigenlijk gewoon omdat het zo warm was ☺) speelden we zonder T-shirt buiten. De skelters kwamen weer uit hun hok en er werd flink op gesjeesd.



Van al dat harde werken en spelen krijgen ook onze ridders honger.

Jonkvrouw Marjan en jonkvrouw Astrid hadden voor vanavond een grote pan nasi gemaakt, die er in ging als koek!

Na de afwas (die verrassend snel ging) was de planning van die avond al snel gemaakt. Gerjan bleef op de Malversweie om Daniel te helpen en zich daarna bij Astrid te voegen op de Stelle. Talitha en Romy gingen eerst knuffelen met Walter en werden daarna door Daniëlle opgehaald om naar de paarden te gaan. De overige mannen gingen met Marjan mee om naar het strand te gaan. De temperatuur was nog heerlijk maar het zonnetje was inmiddels verdwenen. Dat maakte onze edele mannen niets uit en gingen te paard uhh te voet mét schepnet richting zee. Daar toverden ze krabben,

platvisjes, zeenaalden en veel zeewier uit. Ook het luchtbed ging mee waar ook nog gebruik van werd gemaakt. Pas rond half tien was iedereen pas terug, het is tenslotte lekker vakantie. Er werd nog een heerlijk toetje geserveerd en langzaam gingen we richting boven om ons ridderlijke bedjes op te zoeken!

Dinsdag

Misschien omdat iedereen weer zin had om vandaag ridder te spelen, maar precies om half negen zaten we aan het ontbijt, Gerjan en Ivar iets later. Er werd gesmikkeld van een gekookt eitje. Nadat alles opgeruimd en netjes was ging iedereen naar buiten, wat een temperatuur! De skelters zijn erg in trek zo ook deze week, ze voelen zich allen ridder ter skelter ☺ Gerjan werd afgezet aan de visvijver met al



zijn hengels. De anderen vermaakten zich prima. Marjan werd nog uitgedaagd voor een spelletje Monopoly, maar de buitenlucht bleek toch te interessant. Tussendoor werd er een lunch geserveerd aan onze Koninklijke gedekte tafel in onze kasteelkamer. Na het gezellige samen spelen van de ochtend hadden de kinderen naast de gewone planning nog

andere vele leuke ideeën voor de middag. Het meedenken van activiteiten wordt altijd met enthousiasme ontvangen, dus gingen we het gewoon allemaal maar doen! Met stoepkrijt werden er kastelen en nog veel meer getekend op ons grote plein. Bram was ondertussen een uitdagend parcours op het grasveld aan het uitzetten. Na zijn duidelijke uitleg, regels en proefronde was het voor iedereen duidelijk: skelterraace. Het was zeer spannend, maar uiteindelijk had Jonkheer Eerland gewonnen en mocht als prijs een corveetaakje naar keuze schrappen. Toen gingen we met zijn allen naar het





zwembad, om deze eens grondig schoon te maken. Wat een werk, maar wat een teambuilding! Natuurlijk werd er ook gespeeld en gezwommen. Ivar had deze ochtend als verrassing brownies gemaakt, en die werden heerlijk opgepeuzeld op de steiger bij het zwembad. Als verzopen katjes droop iedereen uiteindelijk weer de

boerderij in nadat ze waren schoongespoten met de tuinslang door Simone. Voordat we gingen eten was het nog heel even tijd om iets voor hem of haar zelf te doen. Het begon heerlijk te ruiken in de keuken naar bloemkool- en preischotels. Ook al gingen de schotels niet helemaal op tijdens het avondeten, was er toch genoeg gegeten en waren alle ridders en jonkvrouwen weer voorzien van een volle buik.

Al snel hadden Bram en Julian het kampvuur klaargezet en Simone was het kantoor ingedoken om iets heel bijzonders te doen. Eén voor één kwamen alle kinderen naar haar toe en mochten 10 regels van een ridderverhaal bedenken. De vervolgschrijvers mochten alleen de laatste twee regels lezen van het stukje dat al geschreven was, zodat het verhaal vreemde wendingen kreeg. Toen het kampvuur lekker brandde werd het verhaal voorgelezen door Talitha. Natuurlijk klopte er van het hele verhaal niets, maar dat maakte het juist zo leuk. Ook de marshmallows kwamen tevoorschijn, die lekker opgepeuzeld werden.

Alle kolenboertjes moesten toen nog wel even douchen en om 22.00 was het grootste gedeelte van de kinderen al lekker naar boven en in hun bed gekropen. Het was warm, heel warm en



dus verdwenen er nog een paar dekbedden naar de grond, maar de rust werd al snel ingezet op Kasteel de Malversweie.

Woensdag

Goede morgen!!!!!! We zijn weer met heerlijk weer opgestaan vandaag. Na het ontbijt zijn Gerjan, Ivar en Bram lekker gaan vissen bij de karpervijver in Nieuwerkerk. Ze hadden drinken, lekkers en een lunchpakket mee dus de jongens hadden het goed. De groep die gewoon op de boerderij bleef is lekker gaan spelen. Er is geskelterd, gefietst, trampolinesprongen en gecompouterd. Ook had Simone nog hele leuke werkboekjes over ridders



uitgeprint en Talitha, Romy, Julian en Janique hebben hier met zijn viertjes doorheen gespit om de opdrachten te maken. Tussendoor hebben we nog even wat lekkers gegeten. Het werd al vrij snel, heel warm en er is even lekker gechillllllllt op de trampolijne. Voor de lunch had Mardoe lekker tomatensoep gemaakt met echte ballen!

Na de lunch zijn Ivar en Bram weer terug gekomen en Brandon is naar Gerjan gegaan. Rond 1 uur zijn we naar het zwembad gegaan. Iedereen had de verkoeling zeker wel nodig!!!! Ineens hadden we een complete dierentuin, want alle kinderen gingen als pinguïn of dolfijn over de rand van het zwembad glijden.

Iedereen vermaakte zich dus prima aan het zwembad. Het was dan ook niet een beetje warm ook zeg poehpoeh. Toen ze er na een tijdje genoeg van hadden zijn we weer teruggelopen en hebben toen wat gedronken met wat lekkers erbij. Talitha en Romy hebben nog cupcakes gemaakt samen voor vanavond mmmm. Inmiddels was het al weer bijna etenstijd en begonnen we met de tafel te dekken voor de spaghetti met natuurlijk geraspte kaas erbij. Na het eten zijn er een paar kinderen even meegegaan met Marjan om wat resterende boodschappen en de bus te voorzien van genoeg diesel voor ons uit je van morgen en de rest bleef bij Ramona en doken weer het zwembad in voor Dierentuin deel II. Helaas begon het later op de avond wat te regenen en onweren en verlieten we het zwembad. Romy en Talitha waren ondertussen gaan paardrijden en Brandon had de smaak van het kokkerellen te pakken want heeft én meegeholpen en ook nog een cake gebakken.

De avond was zo voorbij want zo gingen de eerste 2 jongste slapen en de rest volgde later. Morgen krijgen we een leerzame en leuke dag in Alphen a/d Rijn want dan gaan we op weg naar het Archeon waar we alles kunnen zien wat te maken heeft met De Romeinse tijd, De middeleeuwen en de pre-historie!



Donderdag



Toen iedereen wakker was en ontbeten had, hebben we de tassen ingepakt en zijn we vertrokken naar het Archeon! Het Archeon is een thema park in Alphen a/d Rijn,

waar je terug in de tijd kan naar de Romeinen, Middeleeuwen en zelfs de prehistorie! Toen opa, de papa van Astrid die iedereen opa noemt, de goede weg had gevonden konden we met de kaartjes die Simone al besteld had het park snel in. Daar maakten we 2 groepen en toen begon onze verkenningsstrip! De 'grote' jongens gingen in een groep en de rest liep samen met Mardoe en Ramona door het park. Opa is lekker met een krantje op een terras gaan zitten. In het Archeon keken we onze ogen uit. Er waren hele dorpen gemaakt in het park, met alle oude ambachten erbij. Er was een wapenmaker, wever en een aantal huizen voor de arbeiders van het land. Om lekker af te koelen op deze toch wel warme dag, was het origineel Romeins zwembad een welkom tussendoortje! Daar hebben we een verkoelende duik genomen en wat gedronken. We zijn daarna verder gegaan en bij een vogelshow geweest waar de vogels vlak boven je hoofd vlogen! Er mochten zelfs kinderen in de arena op de grond gaan liggen, waarna de temmer de vogel laag over de kinderen liet vliegen. Toen was het tijd voor wat ontspanning, er was een grote speeltuin gemaakt helemaal in stijl van kastelen. Daar heeft iedereen even lekker zijn eigen ding gedaan. Voordat we naar de gladiatoren show gingen was er nog even tijd voor nog een rondje boogschieten. Julian was niet weg te slaan daar!



Iedereen kwam aan de beurt en we hebben toch al bijna volleerde ridders in ons midden hoor!



De gladiator show was super gaaf en heel erg grappig!! De gladiatoren haalden ook nog een man uit het publiek die heel hard moest roepen om zijn mama, dit heeft vooral bij Ivar heel veel lachspieren doen werken. Bram en Talitha hadden het te warm en zijn nog lekker gaan zwemmen. Helaas was hierna al snel de geweldige dag alweer om en moesten we weer vertrekken naar de Malversweie. Dit was niet helemaal vervelend, want daar aangekomen wachtten Marjan en Simone al met friet, hamburgers, loempia's, kroketten en appelmoes. Er werd flink gesmuld en voluit verteld over de leuke dag.

Er werd besloten dat er nog niet genoeg gezwommen was en dus gingen we nog even snel een duik nemen op het strand. Bram was echter tot zijn middel in het water en kwam erachter dat hij al bijna bij de boei was en dus niet verder mocht. Het water was ook wel erg laag.

De strijders in de kinderen kwamen weer naar boven, want ineens hadden we onze eigen Olympische Spelen steengooien op het strand. Er werden hele tactieken besproken, wel of niet vanuit je nek gooien, wel of niet eerst een rondje draaien enzovoorts.

Terug op de Malversweie aangekomen hadden er nog kinderen honger en bakte Gerjan nog een paar hamburgers. Na nog een glaasje drinken vertrok iedereen moe, maar voldaan naar bed.

Vrijdag

Na een lekkere nacht slapen werd er vanmorgen al weer hard gewerkt op de boerderij. Alle tassen werden ingepakt, zelfgemaakte zwaarden en schilden werden verzameld en de bedden werden afgehaald. Het weekje logeren in de Burcht van Malversweie is alweer voorbij. Wij wensen iedereen veel succes op school en tot de volgende keer!



Groetjes Marjan, Simone, Mardoe, Ramona en Astrid.

[Klik hier voor de foto's](#)