

Vrijdag

Kuikenaardappeltjes, paashaas gehaktburgers en heerlijke salade. Als dát niet zorgt voor een heerlijk begin van het paasweekend.... Dat bleek wel, want op de groenten (tjah, hoe kan het ook anders) na ging alles op! Na het avondeten had Denise een leuk toetje bedacht om zelf te maken; vlafip. Helaas bleef de flip vanavond uit en werd het gewoon een glas met vla, hagelslag, siroop en alles wat we maar konden bedenken, op drinken met een rietje. Het idee was leuk en we hebben toch ook wel gelachen!

Na het toetje kwamen Jacomijn, Kees en Milou. Jacomijn werkt bij ons op de Stelle, Kees is haar vriend en Milou haar dochter. Kees kwam vanavond de winterbanden van Marjans auto er vanonder halen en dit vonden Marco, A., Wesley, Bram en Pascal maar wát interessant. Ze mochten allemaal om beurt ook even mee helpen. Ze kwamen er zelfs achter dat Marjans winterbanden helemaal verkeerd gemonteerd hebben gezeten, OEI!



Gerjan en Kevin waren ondertussen even terug naar de Stelle om te helpen met verhuizen, waarna ze op het terrein lekker nog even hebben gecrost met hun bestuurbare auto's. Terwijl op de Malversweie de laatste hand aan Marjans auto werd gelegd, bereidden Wesley en A. het kampvuur voor, door een mooie wigwam van houtjes te maken. Zo brandde het vuurtje al snel en was het lekker warm (HEET) bij het vuur. Jacomijn, Kees en Milou genoten nog even mee van de traktatie van Romy, die aankomende dinsdag alweer 12 jaar oud wordt, en toen gingen ook zij naar huis. Langzaam verdween iedereen naar bed toe, om paashaasjes te gaan tellen, of kuikentjes, of eitjes.....



Zaterdag.

Goedemorgen allemaal! Na ons eerste ontbijtje van dit weekend, was het even tijd om vrij te spelen. Maar het begon gelijk bij iedereen al te kriebelen, dat paasgevoel. Dus Marco en Talitha gingen paaseitjes verstoppen, over het HELE terrein. De regels werden uitgelegd: ieder eitje is 1 punt waard, het gouden ei 10 punten. Wie de meeste punten had hoefde het eerst volgende taakje niet uit te voeren! Zo snel als ze konden zodra ze dit hoorden gingen ze op zoektocht! Wat was iedereen fanatiek! Als winnaar kwam Gerjan uit de bus, al had hij



heel wat concurrenten. Misschien van het weekend nog een keer? Uiteraard mochten we de eitjes lekker opeten.

Daarna sprongen we met zijn allen op de fiets richting de Stelle om de dieren te voeren. De taken werden heel snel verdeeld, en ook het voeren ging heel snel. Vanwaar die haast? Nou..... we zijn weer een aantal dieren rijker, namelijk: een rat (we hebben er nu dus 2) en 2 baardgamen, woestijndieren. Dit was natuurlijk erg interessant. Ook de slangen werden uitgebreid bekeken, want die waren verveld.

Hutch, de hond van Alice en Dave, kreeg een gedragscursus waar de kinderen ook bij mochten zijn, en soms een beetje helpen. Toen we daar klaar waren gingen we weer terug op de fiets. Pffff er stond wel meer wind, maar kwamen allemaal heel aan!

Denise dook de keuken in met Talitha om gevulde eitjes te maken, ook werden er stokbroodjes afgebakken. Een lekkere lunch dus!

Na de lunch was het tijd voor eens even lekker buiten spelen. Een

groepje ging naar het bruggetje, Marco en Gerjan gingen aan het werk met een nieuwe afzetting van hun "toekomstig" kruidentuintje. De middag vloog voorbij, maar dit kwam misschien ook omdat we vanavond wat vroeger aan tafel kropen. Al heel de middag waren Mardoe en Simone druk bezig met het klaarzetten van; de gourmet! Vlees, sausjes, uitjes, stokbrood,

satésaus en natuurlijk de gourmetstellen zelf! Om kwart over 5 gingen we vanavond al aan tafel, omdat we dachten dat we lang aan tafel zouden zitten. Niets bleek minder waar, want om kwart over 6 was iedereen al klaar met eten. Er was aardig wat over, maar daar weten we de rest van het weekend nog wel raad mee.

Na het avondeten ging er nog een flinke groep klussen aan het vlot wat bij het bruggetje ligt, dit is een heel project. Simone haalde het ijs uit de koelkast en daar werd goed van gesmuld. Na een frisse douche, een poosje "Ik Hou Van Holland" op tv en nog wat drinken dropen de kinderen langzaam af naar hun bedje. Met iets wat veranderde slaapkamerindeling ging iedereen vrolijk happend het bed in.....



Zondag

Goedemorgen kukelende kuikens...

Iedereen was toch wel een beetje zenuwachtig, want het was gezellig druk aan het ontbijt. Al snel keerde de rust, want al die heerlijke broodjes snoerden toch bij de meesten wel de mond. Lekker croissantjes, omeletje, pannenkoekje, jus d'orange, smullen dus!

Na het ontbijt vertrokken de paashazen van vandaag, Romy en Bram, op de fiets naar de Stelle. Alice ving ze op en samen hebben ze alle paaseieren verstopt.

Toen de rest van de groep ook aankwam op de fiets, zagen we natuurlijk al heel wat eitjes liggen, maar eerst moesten de dieren gevoerd worden, voordat we mochten gaan zoeken.

Dit was best moeilijk, maar iedereen hield de goede plekjes in gedachten tot na het dieren voeren. Het drinken en snoepje ging er snel in en nadat Simone de regels uitgelegd had, ging iedereen er als een speer vandoor! Over heel het Stelle terrein lagen de eitjes verstopt en dus was iedereen wel even zoet. Het was voor Romy en Bram toch moeilijker dan gedacht om geen tips te geven en dus werd er besloten om na de lunch op de Malversweie, voor degene die wilden, nog een keertje een wedstrijd te doen.

Dus, nadat we allemaal een heerlijke tosti gekregen hadden van Ramona, gingen (nadat deze keer Simone de eitjes verstopt had) Gerjan, Bram, Talitha en Wesley nog een keer met een mandje over het veld. Overduidelijk was Gerjan vandaag weer de winnaar....

Natuurlijk moest er vandaag ook nog gesleuteld worden aan de auto's, Kevin en Gerjan gingen hier nog even mee verder en A. keek gefascineerd toe. En na het sleutelen werd er nog even een potje geracet!!

Om 6 uur stond er een heerlijke pasta op tafel en daar is goed van gegeten. Iedereen had een beetje haast want na het eten was het weer tijd voor een kampvuur. Bram en Gerjan mochten het vandaag aansteken!!(uiteraard onder leiding van Jakkoo) Er is een bak met paaseitjes mee naar buiten gegaan en we hebben gezellig met elkaar buiten gezeten tot het een beetje te fris werd.

Toen was het tijd voor ijs met slagroom en een glaasje fris!

De avond verliep lekker rustig. Er is wat gecomputerd, gekletst, tv gekeken en nog een spelletje gedaan en zo was de 1^e paasdag voorbij.... Welterusten kleine (en grote) paashazen!!!

Maandag

Zo lekker als de zon gisteren scheen, zo slecht begon deze tweede paasdag. Regen, wind en kou! Allemaal bleven we daarom lekker liggen in ons bedje, tot het tijd was voor het ontbijt. Na het ontbijt moesten er nog een aantal kamers opgeruimd worden, maar een kamer in het bijzonder, toch Marco, Kevin en Gerjan haha!



Keurig netjes hebben ze dit gedaan. Om half 10 gingen Talitha, Marco en Gerjan met Simone mee naar de Stelle om de dieren te voeren. Onderweg werd gelijk het gescheiden afval even weggebracht, net zo makkelijk. Bij terugkomst was Mardoe in de keuken al bezig met het maken van heerlijke bladerdeeghapjes. Talitha en Gerjan schoven aan. Buiten werd er weer flink geknutseld aan de auto van Kevin, maar helaas hij stopte ermee en dus gingen de mannen weer naar binnen. Wesley ging aan de lego tafel, er werd een stoer muziekje opgezet en de sfeer was gezellig, heerlijk met zijn allen bij elkaar.... Pasen dus...

Om 11.00 kwamen er leuke kuikens op tafel, maar deze kuikens kon je eten, het waren spekkuikens. Na een glas drinken ging een ieder weer zijn eigen gang.

Om 12.00 stond de tafel gedekt en konden we met zijn allen genieten van onze laatste maaltijd samen in dit paasweekend. Natuurlijk hadden we nog wat extra's, lekker!

Na de lunch waren er nog een paar fanatiekelingen die, ondanks het minder goede weer, toch nog even mee gingen naar buiten voor een balspel. Helaas zat toen al snel dit weekend er weer op. We wensen jullie nog een fijne tweede paasdagavond!!

Groetjes Marjan, Mardoe, Denise, Astrid, Simone, Jakkoo en Ramona.

[Klik hier voor de foto's](#)

