

Weekendverslag 30maart -1april (geen grapje ☺).

Vrijdag

Vanaf 14.00uur kwamen langzaamaan alle jongens en Talitha binnen druppelen. Dit weekend ook een nieuwe jongen, Yorick , die ons gezelschap komt houden. De avond begon met een stevige maaltijd van aardappelen, bloemkool, bonen, verse worst, slavink, kaas- of kerriesaus. Geloof het of niet, maar alles was op! Er is dus heel goed gegeten. In eerste instantie stond er voor vanavond een spel op het programma, maar omdat het wat langer ligt was, besloten we om toch nog naar het bos te gaan. Deze activiteit werd door Brandon en Tycho hartelijk aangenomen, want de legeroutfits gingen aan en de hut werd weer opgezocht.



Bij terugkomst had Mardoe een toetje klaar staan en iedereen ging langzaamaan in de ruststand. Er werd een potje Rummikub gespeeld. De fanatieke vissers Marco en Gerjan gingen alvast hun worp oefenen en het visvoer klaarzetten. Brandon had een film bij, die hij met Boaz, Jordi en Yorick ging kijken. Ook werd er nog een stukje Holland's Got Talent gekeken, voordat om 22.00 iedereen uiteindelijk op bed lag. Morgen een nieuwe dag, vol glibberavonturen. (Ten minste, dat hopen we, want dan moet er wel vis gevangen worden natuurlijk!)



Zaterdag

Zaterdagmorgen zaten we om kwart voor 9 met zijn allen aan de ontbijttafel. Gerjan en Brandon waren iets later aangeschoven, maar dat mocht de gezelligheid niet drukken. Er werd heerlijk gekletst en alvast bedacht hoe het vissen vanmiddag zou gaan. Na het ontbijt en de corvee vertrokken Simone en Marco nog even naar de C1000. De groenten moesten natuurlijk gehaald worden, maar ook nog wat shoarma, aangezien dit gisteren op was. Toen dit allemaal gebeurd was, Brandon, Tycho, Dave en Gerjan hun legeroutfits weer aangetrokken hadden, was het tijd om de dieren te voeren op de Stelle. Ivar en Jordi sneden de groenten, Talitha en Marco deden het droogvoer. Yorick hielp hier en

daar en keek gelijk goed mee om te leren. Brandon, Tycho, Dave en Gerjan gingen alvast door naar de hut en afgesproken werd dat ze daar op de rest van de groep zouden wachten.

In het bos aangekomen gingen Simone, Marco en Talitha een andere kant op. Ivar, Yorick en Jordi liepen een andere route, maar werden helaas halverwege gevangen genomen door onze helden Brandon, Tycho, Dave en Gerjan. Haha. Het spel was compleet. De jongens lieten ons nog even hun "geheime" hut zien, WAUW!

Op de terugweg moest Jakkoo met de kids in de rode bus nog even langs Zierikzee om daar Boaz en Noam weer op te halen die naar zeilles geweest waren. Zo kon hij gelijk even langs huis om de visspullen compleet te maken. Simone was ondertussen met Marco en Talitha de keuken in gedoken voor de lunch en gelijk het avondeten. Zo staat de shoarma, sla en komkommer alvast lekker klaar en kunnen we vanavond na een actieve vismiddag snel aanschuiven!

Jakkoo,



Rond half 2 zijn we vertrokken naar Nieuwerkerk om daar bij de visvijver te vissen. Toen iedereen nog de hengels aan het klaarzetten was had Jeff al de eerste Karper te pakken!!! Vrij snel daarna had ook Tycho zijn eerste Karper aan de haak geslagen. Jeff en Tycho hadden er allebei nog 1 gevangen en toen ging Dave zijn hengel er bijna vandoor!!! Daar zat ook een flinke Karper aan. Gerjan had de laatste 2 karpers van die dag. Maar het was wel ontzettend KOUD... Er stond een flinke wind en we zaten eigenlijk nergens uit de wind, alleen Jakkoo en een paar geluksvogels, want die zaten achter een grote paraplu. We hebben het ook een half uur eerder afgeblazen omdat zelfs de die-hard vissers het te koud hadden!!

Toen we terug kwamen op de boerderij is er nog even buiten gespeeld, spelletjes gespeeld, gecomputeerd en Tycho en Brandon wilden graag (in tenue en geschminkt) naar het bos. Rond 6 uur was het tijd voor het avond eten. De aardappeltjes heeft Marco gefrituurd en de rest moest even opgewarmd worden. We hebben heerlijk zitten bunkeren!! Na het eten en de corvee is er gedoucht en een toetje gegeten.

De avond heeft iedereen lekker zelf ingevuld. Er is gezellig gekletst aan de eettafel, er is tv gekeken, er is gecomputeerd en er zijn spelletjes gespeeld. Zo was de dag weer voorbij. Welterusten!!!! En lekker opladen voor morgen.



oorlogs



Zondag

Goede morgen!!!! De eerste 1 april grap was al vroeg. Mardoe had (in opdracht van Gerjan en Talitha) bakvet op de deurklink gesmeerd ☺ om 8 uur kwam Marco beneden om koffie te halen voor Jakkoo..... daar ging een hoop zout in! Jakkoo hield alles net binnen tot hij het in de wasbak uit kon spugen ☺ gelukkig had Marco wel een echt (zoutloos) bakje koffie voor Jakkoo om het weg te spoelen. Het ontbijt was gezellig lang. Er waren een aantal uitslapers en die schoven langzaam aan bij het ontbijt. Na het ontbijt en de corvee zijn de tassen ingepakt en de bedden afgehaald. Gerjan en Talitha had de volgende 1 april grap al klaar gemaakt. Jakkoo kwam hier achter toen hij naar het toilet ging, zijn hele kont zat onder de

crèmespoeling, haha. 3-0 voor 1 april!

Rond half 10 is Jakkoo naar de Stelle gegaan met een aantal kids om daar de dieren te voeren. Mardoe bleef met de rest van de kids op de boerderij. Jordi en Gerjan hebben heerlijk geholpen met stofzuigen, handig van die huismannen.

Toen Jakkoo terug kwam zijn ze de spullen gaan pakken voor het vissen. Alleen degene die echt graag wilden vissen zijn mee gegaan. Op de boerderij heeft Talitha een heeeeerlijke cake (appel/rozijn) gemaakt en heeft daarna Mardoe geholpen met bedden opmaken.

De jongens die overgebleven waren op de boerderij hebben boven een nerfgun gevecht gehouden!! Ze hebben bunkers gemaakt van kussens en gingen kruipend over de vloer heen. Rond half 1 hebben we geluncht en daarna heeft iedereen lekker wat voor zich zelf gedaan. Ook de vissers kwamen na de lunch weer terug en vertelden in geuren en kleuren hoe hun vangst van vandaag was. Vol goede verhalen was het toen wachten op de ouders, zodat we allemaal nog even kunnen genieten van de zondag, voor er weer naar school/werk gegaan moet worden.

Groetjes Mardoe, Jakkoo, Simone en Ramona.

[Klik hier voor de foto's](#)

