

Wk01 Midweek 02-01-2011 t/m 06-01-2011

MAANDAG

Hallo allemaal! Allereerst wensen wij jullie een heel goed, gezellig en gezond 2012 toe! Nadat de laatste kids binnen waren was het alweer tijd om te gaan eten. Na het eten zijn we eerst de dieren gaan voederen op de Stelle en zijn toen door gereden naar Haamstede om daar naar de bunkers te gaan waar de kinderen zich heerlijk hebben vermaakt. Tycho en Royce zijn met een zaklamp heel diep een bunker ingegaan en kwamen toen slapende vleermuizen tegen ze hebben met mijn telefoon hier foto's van gemaakt maar de diertjes zijn zo klein dat ze niet goed te zien waren op de foto, het was wel spannend want ze wilde niet dat die beestjes gingen vliegen!!!. Wat me ook opviel was dat Wesley het erg leuk vond en ook steeds meeding de grotere bunkers in. Thalitha en Gerjan waren ook steeds samen en vermaakte zich prima. De grote jongens Lester en Jordy hadden niet zo'n zin om naar binnen te gaan{waren ze bang!!!} bleven boven zoals je kan zien op de foto hieronder. Zij waren lekker aan het kletsen over van alles en nog wat en leerden elkaar wat beter kennen.



's Middags is Ramona met Joost om boodschappen gegaan en zij was blij dat hij meeding, ze kon wel wat sterke armen gebruiken om te sjouwen. Na terugkomst met het voorbereiden van de lasagna begonnen en Jordi V. heeft meegeholpen want hij deed het bijgerecht klaarmaken. Stokbrood met kruidenboter en geraspte kaas uit de oven. De kinderen hebben heerlijk gegeten. 's Avonds is iedereen een beetje lekker zijn gang gegaan, een paar kinderen gingen nog

even op de trampoline, anderen hebben nog een spelletje gedaan en een paar anderen keken naar het WK Darten. Joost had plak tattoos bij en nadat Ramona er een paar bij Joost had aangebracht wilden er natuurlijk graag meer kinderen er één. Joost was zo gul om ze te delen en Ramona heeft ze bij de anderen ook aangebracht. Uiteindelijk liep dus Talitha, Tycho, Royce en Joost met een "tattoeage" rond. Het was een gezellige dag.

DINSDAG

De kids kwamen moeilijk uit hun bed Wesley en Joost als eersten om 8.15 en de laatste om 10uur Jordy en Lester. We hadden hele leuke plannen voor vandaag zoals vliegeren op het strand en een nieuwe vuur plaats maken op het veld , maar helaas zat het weer niet echt mee , maar hebben met Hans nog wel heel grof zand kunnen halen en op de oude vuur plaats gestort ,maar toen weer het weer te slecht om nog wat buiten te kunnen doen en zijn we binnen lekkere warme chocomelk gaan drinken om weer warm te worden .Na het middag eten waar we konden kiezen een gebakken ei en of een tosti zijn we in de auto,s gestapt en naar de Brouwersdam gereden om zeehonden te spotten wat lukte er waren twee zeehonden die aan de zeezijde lagen te wachten op de vissen die door de sluis naar buiten kwamen zwemmen .



Ook waren er nog bikkels die de storm trotseerden en heerlijk tegen de wind in gingen hangen .

Maar voor de watjes onder ons dus ook Jakkoo en Hans zijn we nog even gaan schuilen in het voetgangers tunneltje.

En ja hoor Hans kon het ook weer niet laten om met zijn auto even wat steile hellingen op en af te rijden.



Toen we op de boerderij terug kwamen was Ramona al bezig met de voorbereidingen om te gaan gourmetten en Wesley wilde maar wat graag helpen met het draaien van de gehakt balletjes. En we hebben heerlijk onze buiken vol gegeten. Maarja wat komt er na het eten....jawel hoor het opruimen! En daarvan hebben we maar geen foto's gemaakt, want bij de gedachte er alleen al aan worden een paar echt weer ziek die arme Joost mocht weer zijn afdroog kunsten vertonen, en ja ook Hans was het haasje om af te wassen.



WOENSDAG

Iedereen vroeg uit bed wat een onrust in de vroege morgen, de leiding was heel blij en hebben snel ontbijt klaargezet en zijn we gaan eten. Er werd heel wat afgekletst wat vandaag kwam Kimberley en dat is toch wel heel interessant! Na het eten afruimen en afwassen gingen we spelletjes doen in het gebouw het was weer rot weer dus binnen poolen, nintendo, tv, lego, pokeren. Gerjan en Hans zijn nog de aanhanger met de scheppen en de hark terug gaan brengen en het zand op de nieuwe stook plaats mooi glad getrokken. Het was heel gezellig en iedereen was rustig. Vanmiddag komt Kimberley voor een nachtje langs en hier kijken vooral Royce en Talitha erg naar uit. We besloten om 11u naar buiten te gaan en wilde gaan voetballen op het strandje maar daar aangekomen stond het water zo hoog dat het tegen de dijk aan stond. Toen zei Tycho jij kan toch op het voetbalveld in Ouwkerk Jakkoo? Iedereen in de bus was uitzinnig en begon te zingen voetbalveld, voetbalveld, voetbalveld. Ja ik kon niet anders als naar huis rijden sleutels halen en met de jongens een balletje trappen het was heel leuk en fanatiek. Zeker toen ik voorstelde om te proberen de lat te raken gingen alle remmen los!!!! De grote winnaar was Gerjan met 4 keer raak. Hans die steeds de ballen terug schoot was de grote verliezer hij heeft nu een lichte hersenschudding want die kreeg een bal op zijn hoofd. Wat had Royce de pest erin dat hij de bal niet op de lat kreeg hij probeerde van alles maar het lukte niet. Joost die had het ook erg naar zijn zin en scoorde vele doelpunten. Wesley schoot samen met Hans de ballen terug en kreeg een bal van zijn oudere broer in zijn buik! {deed een beetje zeer}



S'Middags zijn we met zijn alle naar de film geweest in Zierikzee (een patatje oorlog). Het was zeer grappig dat de hoofdpersoon veel gelijkenissen had met Gerjan, ook uitgeleden tijdens een sport en de onderarm gebroken!



's`avonds na het eten hebben we nog geprobeerd een kampvuurtje te maken, maar het waaide te hard en toen begon het ook nog te regenen.

DONDERDAG

Goedemorgen allemaal! Wat een weer was het vannacht zeg! De kinderen hadden besloten een uitslaapdag te houden, want om 8uur werd de eerst pas langzaam wakker. Om 9uur gingen we lekker aan het ontbijt, behalve de mega-uitslapers Gerjan en Lester. Om 10uur werden ook zij gewekt, want rond half 11 moesten we vertrekken naar Rotterdam voorHet Kerstcircus in Ahoy! Na gezellige swingpartijtjes in de bussen met de muziek hard aan, waren we voordat we het wisten al bij de Ahoy. Nadat iedereen geplast had kon de voorstelling beginnen. Wat een show! Er waren clowns, acrobaten, jongleurs, paarden en tijgers en nog veel meer! Iedereen heeft hard gelachen, maar ook vol verbazing naar de shows van bijvoorbeeld de illusionist en de mensen op de trapeze gekeken. Er was een heuze band met zangeres en vooral Lester heeft hier ook erg van genoten. Kortom een geslaagd uitje! Na een terugreis zonder file en problemen waren we weer op de boerderij.



Iedereen heeft eerst lekker wat gedronken en is daarna even iets voor zichzelf gaan doen zoals dammen, film kijken of even computeren. Ramona was ondertussen ook aangekomen op de boerderij en zij heeft de boerderij toen omgetoverd tot een halve snackbar, want als avondeten hadden we lekker patatjes met snacks.

Na het eten werden er spelletjes gedaan en is er tv gekeken. Tussendoor moest er natuurlijk ook even gedoucht worden. Om 10uur lag iedereen weer heerlijk in zijn bed. Oke, behalve Lester dan.

VRIJDAG

Het was weer een onstuimig nachtje, wat een wind en regen. De kinderen hebben er weinig last van gehad, want iedereen heeft lekker geslapen. Rond 9uur zaten de meesten aan een lekker ontbijtje. Nadat de corveetaakjes gedaan waren, zijn we met zijn allen tussen de buien door nog even naar het bos gegaan. Hier is iedereen weer flink uitgewaaid. Ook de ezel ging mee het bos in.

Hierna moest iedereen zijn tas even beneden gaan brengen en zijn/haar kamer even checken en een beetje opruimen. Er was ook nog even tijd om vrij te spelen. Hierna was de middag alweer aangebroken en hebben we lekker stokbrood met knakworstjes gegeten. Rond 1uur was het tijd om van de eerste afscheid te nemen (Joost) en niet snel hierna werden ook de andere kinderen opgehaald. We hopen dat iedereen terug kan kijken op een leuke en gezellige week, maar volgens ons is dat wel gelukt! Bedankt voor de gezelligheid iedereen!

Groetjes,

Jakkoo, Hans, Ramona, Denise en Linda. [Klik hier voor de foto's](#)

