

Maandag



Goedemorgen allemaal en hartstikke bedankt dat jullie allemaal een beetje zon meegebracht hebben voor ons. Daardoor hadden we direct de mogelijkheid om lekker buiten te spelen en aan de slag te gaan om alle fietsen en skelters weer eens na te kijken. Jakkoo moest daarvoor nog wel even naar de Stelle om een pomp, maar toen was het klusje zo geklaard. Voor alle eetmomenten hebben we deze week de groep gesplitst, we zitten namelijk steeds met 14 mensen aan tafel en dat past niet. Het was wel erg gezellig, omdat je zo wel elkaar goed kunt verstaan en veel kunt

vertellen. Toen de corvee allemaal gedaan was, vertrokken

Simone, Nicole, Marco en Jim naar de C1000 voor de boodschappen voor deze week. Steeds moesten er kleine mandjes bij gehaald worden, omdat de kar al een tijdje vol zat. Gelukkig hebben ze steengoed geholpen en waren de boodschappen met een uurtje weer opgeruimd in de kasten en magazijn van de Malversweie. Daardoor konden we de middag afsluiten in het bos. En bang hoefden we niet te zijn, want als echte beveiligers hielden Brandon, Marco en Gerjan de wacht en zorgden dat ons niets overkwam. Terug op de Malversweie had iedereen wel dorst, maar nog meer zin in een snoepje of een koekje. Iedereen trok even zijn plan voor het eten. Een film, spelletje, buiten, zo konden we allemaal weer gezellig aanschuiven voor het avondeten. Astrid nam het koken voor haar rekening, wat betekende: hier en daar een receptje van oma en van As, wat heerlijke pannen als resultaat was. Op de lege tafel was er een buffetje, zodat iedereen zijn of haar bord om de beurt kon gaan opscheppen. Na lekker te hebben gegeten werd de corvee gedaan en daarna met zijn allen nog even buiten gespeeld in het donker. Maar toen Marjan met een toetje klaar zat, wisten ze niet hoe snel ze naar binnen moesten. Daarna werd er binnen gespeeld. Film, game, spelletje, iedereen vermaakte zich prima. Gezellig thee drinken tussendoor en wat lekkers er bij, en al snel was het tijd om de bedden op te gaan zoeken! We moeten uiteraard nog een hele week ;) dus flink wat slaap zal iedereen nodig hebben!



Dinsdag

Goedemorgen allemaal, uitslapen zat er niet voor de groep, waarschijnlijk had iedereen zin in vandaag! Wederom hadden we even stoelendans, en eindelijk hadden we ons plekje gevonden aan tafel! Lekker ontbijten en daarna met veel even de corvee gedaan. Daarna was het even tijd om vrij te spelen en Dave hielp Marjan alvast met de voorbereidingen voor de lunch. Toen sprongen we in de bus en Boaz, Brandon en Royce gingen sportief op de fiets. Gerjan en Marco dropten we nog even op de Stelle die daar aan de arbeid gingen. De groep ging naar het bos om het spel 'Boerengolf' te spelen. Wat was iedereen fanatiek, maar iedereen hield zich ook goed aan de regels. Jakkoo had erg

leuke spelelementen bedacht, we moesten meerdere keren regelrecht door de bush bush met onze ballen. Tja wie had er eigenlijk gewonnen? Iedereen! Toen we bij de finish waren gingen we weer terug naar de boerderij waar we wat dronken met een snoepje erbij. Ook Nick kwam ons vanaf vandaag vergezellen, gezellig! Op het menu stonden zelfgemaakte pizza broodjes. Één voor één werd iedereen bij Marjan geroepen in de keuken om zo hun eigen fantasie broodje te maken. Binnen no-time waren ze op, erg lekker!



Na de lunch ging iedereen lekker naar buiten. Er was een schans gemaakt waarop er werd gestunt met de fietsjes. Om 2 uur ging groep 1 (Marjan met Marco, Wesley H, Noam, Gerjan, Dave en Nick) op de fiets richting Zierikzee. Wat een wind stond er, maar wat waren ze een bikkels. De anderen gingen met Ramona en Jakkoo iets later met de bus naar Zierikzee, en samen kwamen we bij de Dikke Toren in Zierikzee bij één. Die toren gingen wij beklimmen deze middag. Deze toren is wel 75 m



lang en telt 560 treden (en iedereen is mee gegaan). Brandon met zijn hoogtevrees had wel weer een stukje van zijn angst overwonnen! Met zijn allen hebben we van het prachtige uitzicht genoten. Beneden aan de toren hebben we nog wat lekkers gedronken. De indeling op de terug weg was veranderd, en nu gingen Marco, Gerjan, Nick en Royce en Brandon mee op de fiets, gelukkig hadden we nu wat mee wind. Ramona wachtte deze groep al op met nog wat drinken om de dorst te lessen. Inmiddels was het al half 5 en was het tijd om vrij te spelen. Marco en Gerjan reden rondjes mee met de boer, er

werd vooral veel buiten gespeeld en sommigen gingen gamen. Rond 6 uur was het tijd om te gaan eten, aardappels, bloemkool, worst, jus en een heerlijk zelfgemaakte kaassaus van Ramona!! Na het eten en de corvee was het tijd om te gaan douchen. Na het douchen hebben we een toetje gedaan en toen ging iedereen weer lekker hun eigen ding doen. Er is gebiljart, er is buiten gespeeld, en er is gegamed. En zo was het ook zo tijd om te gaan slapen.... Weer opladen voor de volgende dag!! Welterusten!!!

Woensdag

Goede morgen allemaal!!!! Na een goede nachtrust kon iedereen er weer tegen aan! We hebben gezellig met elkaar ontbeten en daarna de corvee gedaan. na dat alles is er lekker buiten gespeeld en binnen gespeeld. de computers en x-box etc bleven even lekker uit. Iedereen heeft lekker buiten gespeeld. er is op de trampoline gesprongen, gestunt met de fietsen en er was een groepje die het terrein gingen bewaken. Om 10 uur gingen we weer lekker warm binnen spelen. Er zijn spelletjes gedaan en met de lego gespeeld. boven zijn er jongens gaat oefenen met de speelgoed geweren die Brandon had mee genomen. De flessen hebben flink te voorduren gehad!! Marco heeft met Jakkoo een speurtocht uitgezet in het bos voor vanmiddag en is daarna nog even bij de boer gaan kijken. Om 12 uur was het tijd om te gaan lunchen. Na de lunch werd er heerlijk buiten gespeeld, het was ten slotte prachtig weer. Om half 2 toverden Nicole en Ramona een heerlijke cakegeur uit de keuken en toen de cakejes klaar waren mochten we ze om beurten mooi versieren met glazuur, fondant, vormpjes, kraaltjes. Wesley H. maakte hier een hele uitdaging van en fabriceerde een complete Mario Bros mét 1-up (poppetje dat in het spelletje Mario Bros je een extra level geeft). Iedereen

was erg onder de indruk. Om 16.00 vertrokken we naar het bos om een speurtocht te doen. Marco heeft met Ramona een groepje geleid door het bos (Ramona weet natuurlijk de weg helemaal niet) en Simone liep met de andere jongens. Aangezien we de bussen op een verkeerde plek gezet hadden, moesten we ineens over een slootje springen, met alle brandnetels en wondjes van dien. Toen we aan de overkant stonden, zagen we ineens wel een dammetje, stom! Haha. Gelukkig wisten we alle 12 de antwoorden te vinden en zijn we er lekker anderhalf uur tussen uit geweest. Bij terugkomst had Marjan al gezorgd dat we eigenlijk gelijk aan tafel konden en de lasagne liet iedereen zich goed smaken. Jim (die een bepaald dieet volgt) vond zijn aardappeltjes en spruitjes met zalm ook erg lekker, maar dit kwam waarschijnlijk, omdat Simone zo haar best had gedaan op de spruitjes 😊



Na het avondeten en het toetje kwam de bingo molen weer van de leidingkamer en al snel zaten er 12 kinderen en 2 leiding aan de witte ronde tafel een potje bingo te spelen, gezelligheid alom! Toen de eersten naar bed gingen en het beneden langzaamaan wat stiller werd, waren er nog een

paar lenige jongens die wel eens wilden showen dat ze goed konden limbodansen. De biljartkeu deed weer dienst en Marco en Nick maakte er een echte sport van.



Vanavond allemaal een beetje op tijd ons bed in, want morgen zijn we heel de dag te vinden in het zwembad in Goes! Tot bubbels...

Donderdag

Goedemorgen waterspetterssss! We begonnen de ochtend op ons gemakje, het was zeker te merken dat de week verder vordert, want iedereen

had behoefte aan wat extra slaap. Rond kwart voor 9 zaten we aan het ontbijt. Vanwege het uitje smeerden we ook gelijk onze lunchpakketjes. Na de corvee werd er nog wat vrijgespeeld. Om tien uur dronken we wat met iets lekkers. Toen werden de tassen klaargezet met de zwemspullen en al het eten en drinken, zodat we volgeladen konden vertrekken naar het zwembad. Heel snel dook iedereen in een hokje en binnen no time lag iedereen in het water. De glijbanen werden uitgetest, zo ook de enorme octopus die in het grote koudwaterbad lag. Maar ook de gewone baden en bubbelbaden waren in trek. Tussen de middag had iedereen wel flinke honger en dus kwamen de lunchpakketjes tevoorschijn en ook



veel van het lekkers wat we bij hadden. Na al dit eten en drinken, was er weer genoeg energie voor een fanatiek potje trefbal! Om daarvan af te koelen werden we nog op een lekker soft ijsje getrakteerd, wat goed smaakte. Toen het tijd was om te gaan begon de organisatie. Al onze spullen moesten uit de kluisjes gehaald worden, iedereen (14 mensen) moesten een hokje zien te bemachtigen, maar doordat iedereen elkaar hielp stonden we om 4 uur netjes allemaal buiten. Heen waren we gebracht met de zwarte bus extra met chauffeur Henk, terug moesten er 4 extra kontjes mee in de Renault Twingo van Ramona, een prachtig zicht! Na terugkomst was het even tijd om vrij te spelen en alle natte spullen werden opgehangen. Ondertussen was Simone in de keuken druk in de weer met frikandellen, kroketten, friet, kaassoufflés en natuurlijk de heerlijke maaltijd van Jim. Aangezien we vanavond met 15 mensen moesten eten, hebben we besloten om in twee partijen te eten. Eerst de jongste, daarna de grote mannen. Dit werkte goed, want zo had iedereen bij zijn snackje al snel de frietjes. Om 19.00 waren we helemaal rond en was ook de corvee gedaan. Jakkoo nam snel alle mannen en Nicole mee naar buiten voor een romantisch, uh stoer bedoel ik natuurlijk, kampvuurtje. Met de warmte op de achtergrond werd er nog even lekker wild gedaan op de trampoline en toen was het voor een aantal al weer bedtijd. Geloof me, de oogjes van de kids vertelden ons wel wanneer het genoeg geweest was. Lekker op tijd lag iedereen dus in bed, om morgen de laatste (voor sommigen de 2-na laatste) dag op de boerderij te genieten.



Vrijdag



Zoals we al dachten, sliepen de mannen en Nicole lekker een beetje uit vandaag, of als er al wel open ogen waren werd er heel rustig opgestart. Sommigen haalden hun bedden af, anderen verplaatsten hun beddengoed naar een andere kamer. Tassen werden ingepakt, of als ze al ingepakt waren, dicht geritst en mee naar beneden genomen. Samen werd er heerlijk ontbeten en daarna deden de kinderen allemaal even iets voor zichzelf. Zo kon de leiding alvast een was wegwerken en even wat huishoudelijke taken doen. Jakkoo ging halverwege de middag nog even lekker naar het bos met een paar mannen, die op missie gingen. Marjan bleef op de boerderij met de anderen en gingen tompoezen maken en griezelige groene citroencake.

De laatste lunch van deze midweek sloten we af met heerlijke knakworstjes. Toen ook de laatste corvee gedaan was van deze week, was het tijd om te wachten tot de ouders ons weer op kwamen halen. Voor degene die nog bleven, had Jakkoo nog een heerlijke bosactiviteit in gedachten, ze gingen opnieuw op missie.

Iedereen bedankt voor een gezellige voorjaarsvakantie!

Groetjes Ramona, Denise, Astrid, Simone, Marjan, Mardoe en Jakkoo

[Klik hier voor de foto's](#)