



### Vrijdag.

Hallo allemaal!!!! Wat gezellig dat jullie er weer zijn ☺ we hadden vandaag een feestmaal!! Mardoe en Ramona hadden pannenkoeken gebakken en er was erwtensoep. (gelukkig waren er flink wat pannenkoeken over.... Voor morgen

bij de lunch ☺) Na het eten en de corvee hebben we een potje bingo gespeeld. Kevin had de 1e prijs (eerste volle rij) en de 2<sup>e</sup> prijs (volle kaart)! Verder heeft iedereen uiteraard ook een leuk prijsje mogen uitkiezen.

De rest van de avond is er lekker gebiljart, tv gekeken en spelletjes gespeeld. En ja, met zoveel gezelligheid gaat de tijd snel.... Tijd om naar bed te gaan!!!

### Zaterdag.

Goedemorgen allemaal. Het was misschien een beetje koud in bed, want iedereen was vroeg wakker. Dit geeft ons natuurlijk wel de kans om gezellig met zijn allen te ontbijten. Na het ontbijt en de corvee verbleven we de ochtend op de Malversweie. Een spelletje op de xbox, pool biljart of op de pc.

Tijdens het drinken hebben we met zijn allen nog een leuk spelletje gedaan. Geblinddoekt en wel kregen alle kinderen een klein lepeltje of slokje met een ingrediënt erop. De kinderen moesten raden wat het was. Er werd niet voor iedereen iets lekkers uitgekozen en de zure, hete of te zoete gezichten bleven dus ook niet uit.

Om 13.00 zijn we met zijn allen naar de Straô in Burgh-Haamstede gegaan. Dit is een jaarlijks terugkerend dorpsfeest waarbij de voeten van de paarden in de zee worden "gewassen".

De dorpen aan de westkant van Schouwen-Duiveland hebben allemaal hun eigen Straôviering. "Straô rieden" is een historisch feest en gaat ver terug in de tijd. In vroegere tijden stonden de werkpaarden de gehele winter op stal. Zodra de winter tegen het einde liep ging men met de paarden de zee in om de voeten "te wassen". Tijdens het evenement rijden rijkelijk versierde paarden voor de eerste maal in het jaar het strand op en de zee in.

De kinderen konden de paarden bekijken en natuurlijk werden er ook verscheidene paarden geaaid door hen.



Er stond veel wind vandaag en zo werden wij ook aardig gezandstraald op de trap naar het strand toe en weer terug.

Toen we terug waren van de Straô, gingen de kids allemaal even hun eigen gang. Lekker buiten, op de xbox of ds. Ook hebben Quintus en Cordell nog gepooled met Ramona. Omdat iedereen toch best honger had, aten we vandaag wat vroeger. Er was spaghetti met bolognesesaus, geraspte kaas en augurkjes voor de liefhebbers. Na het eten





werd er om en om gedoucht. Fris en fruitig aten we nog een toetje of een zakje chips en al snel werd er weer aangeschoven voor een avondje bingo. Twee hele rondes werden er gespeeld en er werden mooie prijzen uitgezocht, al snappen we niet helemaal, waar ineens al die nagellak is gebleven. We hebben maar 1 meisje..... Wie voelt zich aangesproken haha, Gerjan of Kevin misschien?

Toen het bingo weer voorbij was, de regen lekker op de dakramen tikten, vertrokken we allemaal langzaam naar boven.

### **Zondag**

Het vroege opstaan van gisteren lieten de kinderen vandaag maar even achterwege. De eerste kwamen pas om 8 uur. Om iets na half 9 zaten we wel gezellig met zijn allen aan tafel. Iedereen hielp heel goed met opruimen, want Simone was maar alleen vanmorgen. Keurig netjes haalde iedereen zijn bed af en werd er niet

gemopperd bij een taakje. Om 11 uur vertrokken Gerjan, Jordi en Quintus op de fiets naar de Stelle. Simone en Esperanza reden er met de zwarte bus achteraan. Er moest nog wat tuingereedschap terug, en dat kon niet op de fiets.

Esperanza sneed de groenten, Quintus deelde hooi uit en Jordi en Gerjan voorzagen de dieren van droogvoer. Terug onderweg naar de Malversweie zag Esperanza nog hele mooie paardjes. Op de Malversweie werd er ondertussen door Pascal erg goed geholpen bij het boenen van de badkamer. Kevin en Cordell speelden een spelletje poker.

Tegen lunchtijd aan waren we weer compleet en vulde de boerderij zich met de lucht van gebakken eieren. Iedereen mocht zijn wens uitspreken en Simone en Ramona maakte er dan iets lekker van. Na het lunchen alweer zo een lekkere geur. Cupcakes, met cupcakemix aangeleverd door Kevin. Wat zullen wij smullen vanmiddag en de ouders ook!

Bedankt voor het gezellige weekend, Mardoe, Denise, Simone, Ramona en Marjan.

[Klik hier voor de foto's](#)

