

Vrijdag.

Hallo allemaal! Iedereen nog een Super 2012!!!!!!!
Toen iedereen binnen gedruppeld was zijn we lekker gaan eten. Mardoe had een preischotel en een broccoli schotel gemaakt. Vooral de preischotel viel goed in de smaak want die was zo op!! (2 schalen!!) na het eten en de corvee is er lekker vrij gespeeld. Er is een filmpje gekeken, er is gebiljart, er zijn spelletjes gespeeld, er is gefietst buiten en op de playstation gespeeld. Iedereen heeft zich goed vermaakt. En ja, als je het zo naar je zin hebt.....gaat de tijd erg snel!!! Maar iedereen was flink moe van hun eerste weekje school want om kwart over 10 sliep iedereen al! Welterusten!!!!



Zaterdag.

Vroeg erin? Vroeg eruit!!! Iedereen was vanmorgen om kwart voor 8 klaar wakker!!! Alleen Dave sliep door alles heen. Toen iedereen aangekleed was hebben we gezellig ontbeten.

Na het ontbijt en de corvee kon iedereen nog even iets voor zich zelf doen. Om 10 uur is Marjan met Brandon, Gerjan en Marco vertrokken naar de Stelle om daar de dieren te voeren. Daar waren ze met een kraantje aan het werk, dus voor de mannen erg leuk om daar even bij te staan en te kijken. Mardoe en Denise zijn op de Malversweie gebleven met de overgebleven kids. Er is lekker gepoold, er is tafel voetbal gespeeld, er is buiten gevoetbald.

Om half 1 zijn we gaan lunchen, we hadden lekker bruine en witte bolletjes.... Lekker!!!! Na de lunch en de corvee zijn Marjan en Simone met de kids naar Haamstede vertrokken om daar naar het bunkerbos te gaan. Dit keer geen vlaggetjes, maar lekker ravotten en van de

buitenlucht genieten.

Op de terug weg werd iedereen getraakteerd op een ijsje, wat dus echt wel smaakt hoor in de winter! Halverwege (carpool Zierikzee) werden Gerjan en Kevin gedropt, die hadden zin in een wandeling. De rest liet zijn of haar kontje verder rijden in de bus. Toen we terug waren ging iedereen eigenlijk gelijk zijn gang. Iedereen kon zich prima vermaken. Voor de verandering waste Marco weer de auto's. Nou ja, vandaag bleef het bij de auto van Simone, maar hij blinkt weer als een spiegeltje, zelfs de binnenkant van de ramen werden gesopt.

Binnen was Astrid al begonnen aan het uitrollen van het deeg. De potjes van Denise kwamen op het aanrecht, met



allerlei lekkers erin en om beurten maakten we onze eigen pizza. Hele gave creaties hoor! Na het eten en het douchen werd er film gekeken, overal in het gebouw. Op de junglekamer via de laptop van Gerjan, beneden in de woonkamer op de gewone tv en in de grote hal op de beamer. Voor ieders wat wils dus. Wederom lag iedereen op tijd op bed, wat zal morgen ons brengen?

Zondag

Vandaag besloot iedereen om toch maar lekker te blijven liggen tot minimaal 8 uur. Sommigen waren al wel wakker, maar pas om 8 uur kwam de vraag of ze aan mochten kleden. Marjan was al beneden voor iedereen een heerlijk eitje aan het koken en dus konden we lekker smullen.

Na het ontbijt mochten de jongens even een uurtje iets voor zichzelf doen, zodat we de corvee netjes konden afronden. De pc, playstation en xbox bleef even uit, want ook een potje tafelvoetbal is leuk!

De frisse lucht lokte een aantal jongens al naar buiten en om 10.00 gingen we met zijn allen in de rode bus. Marco had deze al voorzien van een schone voorruit door even te krabben



dus waren we snel op weg. Op de Stelle voerden Kevin en Marco de dieren, Joost en Dave sneden de groenten. Julian racete rond op z'n driewiel fietsje, waar Dave en Joost al snel bij aansloten. Het was een mooi gezicht hoe grote Joost op een heel klein fietsje zat. Toen alle dieren weer voorzien waren gingen we nog even het krekensbos in. Daar speelden Dave, Julian, Joost, Marjan en



Simone een paar minipotjes verstopperijtjes, terwijl Gerjan, Kevin, Marco en Brandon zich vermaakte in de wildernis.

Bij terugkomst stond er wat te drinken op tafel en namen we ook wat lekkers. Er werd door de mannen vrij gespeeld op de playstation, of buiten.

Marjan zag hoe schoon Simone haar auto was en strikte Marco nog even om ook haar auto een lekkere wasbeurt te geven, dit hoefde ze natuurlijk geen twee keer te vragen. Gerjan vond het buiten ook wel lekker en ging met Marco mee.

Na de lunch besloten we om een lekkere appeltaart te gaan bakken. Een zak appels werd geschild, de oven ging aan en al snel rook het heerlijk op de Malversweie, klaar om onze ouders te ontvangen.



Groetjes Simone, Marjan, Mardoe, Denise, Ramona, Astrid
[Klik hier voor de foto's](#)