



Wk52 Kerst arrangement 27 tot 30 dec 2011

Dinsdag .

Hallo allemaal! We beginnen deze week een dagje later dan normaal, omdat het maandag tweede kerstdag was. Dit had als gevolg dat iedereen vol zat met leuke verhalen over hun kerstdagen. We hebben vanmorgen vrij gespeeld het ging allemaal in een heel prettige sfeer. De meiden hebben gelijk hun kamer gezellig gemaakt en de jongens even uitgenodigd om te komen kijken. Astrid is met 3 kinderen boodschappen gaan doen en lekkere dingen voor deze week meegebracht. De kinderen wilde shoarma en hebben haar overtuigd en dit ook meegenomen.

Na de lunch hebben we gezamenlijk opgeruimd en afgewassen, hierna naar buiten op ons eigen terrein gespeeld, maar ook opgeruimd. Kevin Wesdorp viel hierbij bijna in de sloot!! Maar het ging gelukkig net goed. Joost heeft darten gekeken en er was een groepje fanatiek op de X-box aan het spelen. De meiden hebben zich weer lekker terug getrokken op hun kamer. Om 3 uur zijn we naar het bos gegaan en hebben we oude bomen laten omvallen/duwen wat een leuke bezigheid was. Het was wel erg nat in het bos en er was een slootje, en wat denk je? Dave gaat stoer slootje springen en valt in de sloot! Iedereen moest er erg om lachen en gelukkig kon Dave er zelf ook hard om lachen! Een stukje verderop op een boomstronk lekker wat gedronken en gesnoept . Hierna nog even naar de overkant van de dijk gegaan naar het strand. Hier had een schip veel uien verloren en hier werd fanatiek mee gegoid. Toen iedereen lekker moe was, zijn we naar de bus gegaan, terug naar de boerderij.

Met het avondeten hadden we lekker sla met een broodje shoarma! Astrid had heerlijk zelf knoflook saus gemaakt! Gelukkig had iedereen het op, want jeetje wat stonken we uit ons mond! Er waren een paar kinderen die nog meer honger hadden, dus hebben we ook een paar broodjes met kaas laten smelten in de oven. Lekkerrrrrr



Toen was het douchetijd. Na het douchen heeft iedereen beneden een toetje gegeten en daarna hebben we de filmpjes aangezet. Marco en Linda hebben heerlijke verse popcorn gemaakt in onze eigen popcorn machine! En met al die gezelligheid gaat de tijd snel.... Tijd om naar bed te gaan!

Woensdag.



Goede morgen!!!! Wat een wind zeg vannacht..... gelukkig heeft iedereen wel lekker kunnen slapen. Een paar zelfs zo lekker, dat er nog uitgeslapen werd ook! We hebben een heerlijk rustig ochtendje gehad. Na het ontbijt en de corvee kon iedereen even wat voor zich zelf doen, zodat Mardoe en Jakkoo tijd hadden om de knutselactiviteit klaar te zetten. De kinderen hadden keus uit 2 dingen, of een mooie kaart nieuwjaarskaart bijv.) of een kerstlicht houder maken, die we dan vanavond op de tafel kunnen zetten bij het gourmetten. Toen alles geveerd en geplakt was, zijn een aantal kids naar buiten gegaan om de bussen een goeie

sopbeurt te geven. Binnen en buiten kant zijn flink onderhanden genomen! Ook Jakkoo z'n auto blinkt weer. Rond half 1 zijn we gaan lunchen.

Na de lunch hebben we nog even vrijgespeeld en vervolgens zijn we in de bus gestapt en naar de zepeduinen in Haamstede gegaan. Ze hebben daar echte bunkers waar je nog in kan en dat is best spannend zo onder de grond. Jakkoo had voor ieder kind een eigen vlag gemaakt die hij ging verstoppen in het donker in de bunker samen met Joost. Lekker in alle donkere hoekjes een vlag gezet, maar de kinderen hebben nog goede ogen en uiteindelijk zijn ze allemaal gevonden.

Na de eerste ronde gingen de grote jongens aan de onderkant van de bunker door een smalle spleet de bunker nog verder inspecteren met zaklampen en vonden allerlei kamers onder de grond met Duitse teksten op de muren. Dit maakte alles nog veel spannender!

Er moest veel gekropen worden, de kleinsten gingen om de beurt hun vlag voor elkaar verstoppen en dat hielden ze lang vol.



De autoradio was stuk, maar op de terugweg deze toch weer kunnen maken en lekker hard muziek geluisterd. Op de terugweg zijn we nog even gestopt, want er stonden allemaal auto's langs de weg en wij (Marco, Jakkoo) waren nieuwsgierig wat ze aan het doen waren. Het waren mensen die naar een bijzondere buizerd aan het kijken waren met verrekijkers en grote fototoestellen, het zal je hobby maar wezen! Terug op de boerderij wat gesnoept en gedronken, maar niet te veel want iedereen moest plek overhouden voor het gourmetten van vanavond.

Linda was 's-middags met de meiden (Talitha en Nicole) al druk bezig geweest met de voorbereidingen van het gourmetten. Zij waren niet mee geweest naar het bos, maar hebben ook zeker een leuke middag gehad. Er moesten groentes gesneden worden, slavinkjes gemaakt worden en er moest een lekkere salade op tafel komen. Na zo'n drukke en gezellige middag rondom de bunkers en het bos had iedereen veel trek gekregen en hierdoor veel zin om gezellig te gourmetten met z'n allen. Heel de tafel stond vol met allerlei bakjes met soorten groenten, sausjes, stokbrood, kruidenboter etc. Ook kregen de kinderen allemaal heel sjiek een wijnglas om uit te drinken. Er is veel gegeten, zeker door Dave! We wisten niet wat we zagen. Dave heeft met 4 gourmetpannetjes tegelijk gebakken en het meest gegeten van ons allemaal, van rijk gevulde omeletten tot pannetjes vol met vlees. Het was erg gezellig aan tafel en iedereen heeft heerlijk gegeten. Als toetje aten we ijs met slagroom en zelfgemaakte stoofpeertjes van Astrid. Dat was smullen!

Na het eten hebben we met zijn allen afgeruimd en bijna alle kinderen hebben meegeholpen met afdrogen, dit was ook wel nodig, want we hadden nogal wat pannetjes en spateltjes om af te wassen. Hierna nog even vrijgespeeld en later op de avond zijn de (oudere) kinderen gezellig met zijn allen in de woonkamer naar Home Alone gaan kijken. Het was een zeer geslaagde dag met veel gezelligheid!

Donderdag

Goedemorgen allemaal! Vandaag is de dag dat we met zijn allen naar de Efteling gaan! Voor sommigen de eerste keer, maar voor anderen al de 20^e keer. We gingen pas om half 1, dus eerst nog een rustige ochtend op de boerderij. Er is weer heerlijk met zijn allen ontbeten en hierna was het vrijspelen. Het regende buiten, dus iedereen is lekker binnen gebleven. Ook mocht iedereen zijn eigen rugtasje vullen met drinken, snoepjes en koekjes voor straks in de Efteling. Nadat iedereen zijn tasje goed gevuld was, zijn we aan tafel gegaan om lekkere broodjes met knakworst te eten. Nog nooit is de corvee zo snel gedaan! Iedereen stond te popelen om naar de Efteling te gaan. De groep werd opgesplitst en een paar kinderen hadden het geluk dat ze met de luxe Landrover mochten. De rest van de groep ging gezellig met Mardoe en Ramona in de rode bus. Onderweg regende het, maar Buienrader gaf weer dat het in de Efteling om 3uur droog zou worden.

Van verre waren de attracties van de Efteling al te zien! Nadat iedereen eventjes geplast had, kon het avontuur beginnen. Astrid had voor briefjes gezorgd waardoor we niet in de rij hoefden te staan, maar zo via de uitgangen gelijk in de karretjes konden stappen! Dit was natuurlijk helemaal top, want zo kon iedereen in 2x zoveel attracties. Er werden een aantal groepjes gevormd en iedereen ging gelijk zijn favoriete attractie opzoeken. Populaire attracties bij de ouderen waren Joris en de Draak en de Python en bij de jongeren waren de vogelrock en de draaiende kookpotjes populair. Maar ook het magische doolhof, de bobsleebaan en vele andere attracties zijn voorbij gekomen. Helaas had een groep de pech dat ze precies in Villa Volta zaten toen hij een storing kreeg, maar ach na even gezellig kletsen ging het verhaal gelukkig gewoon weer verder. Kevin en Marco hadden elkaar helemaal gevonden en hebben heel de dag samen gelopen. Ze hebben de achtbanen wel 10x gedaan.



Een dagje weg is natuurlijk niet compleet zonder patatjes en een lekkere snack! Het was redelijk druk in het park, maar we de kids hebben nog een mooie tafel weten te veroveren. De groep was in tweeën gesplitst en hebben allebei lekker in een andere restaurant gesmuld. Onder het eten had iedereen nog een planning gemaakt van een paar attracties waar hij/zijn nog graag in wilde. Alles was nu natuurlijk weer anders, want het was inmiddels donker geworden en alle lichtjes waren aangegaan. Er is nog een rondje achtbanen gedaan, alleen voor de droomvlucht stond een te lange rij. Dit was samen met Villa Volta de enige attractie waar we niet via de uitgang naar binnen mochten. Maar dit was totaal geen probleem, want Astrid had geregeld dat we allemaal naar de nieuwe show Ravelein konden kijken!

Dit was een prachtige show met echte ridders en grote vogels. Er was ook een enorme draak met wel 5 koppen! Iedereen vond het hartstikke spannend en het leukste was nog dat iedereen aan het eind van de show met de ridders en de schurk op de foto mocht! Het was inmiddels al half 8 en iedereen was toch wel een beetje moe geworden van al het lopen, opweg naar de auto's dus! Helaas hadden we pech, want tijdens het teruglopen kregen we een enorme regel/hagel/onweersbui over ons heen. Gelukkig konden we bij de uitgang even allemaal opwarmen. Het was een overdekt stuk en er waren mooie danseressen die een show opvoerden in touwen en doeken aan het plafond. Nadat iedereen weer op temperatuur was gekomen, renden we allemaal snel naar de auto's en deden we de kachel op zijn allehoogst! De mensen die bij Astrid in de auto zaten hadden extra geluk, want die hadden zelfs stoelverwarming!

Hmm iedereen was lekker ingedut in de auto., Dave, Wesley en Thijs gingen dan ook lekker gelijk naar bed toen we weer op de boerderij waren. De rest was beloofd dat zij nog Home Alone mochten afkijken. Wat een heerlijke dag was het geweest!



Vrijdag

Iedereen had het zo naar zijn zin gehad in de Efteling dat iedereen heerlijk uitgeslapen heeft! De eersten kwamen pas om 9uur uit hun kamer. Marco is met Astrid zijn vuurwerk gaan ophalen dat hij besteld had en de rest is rustig gaan ontbijten. Hierna kon iedereen nog even lekker zijn eigen ding doen. Om 11uur zijn Ramona en Linda met de kinderen even naar het bos gegaan om even goed wakker te worden en lekker uit te waaien. Hierna was het alweer tijd voor de lunch. Er werd voluit nagepraat over de Efteling, maar ook over de rest van de week. Iedereen had het prima naar zijn zin gehad gelukkig. Na de lunch hebben een aantal kinderen geholpen met hapjes klaarzetten. Marco en Jakko hadden al voor een mooie vuurplaats met vuurkorven gezorgd. Tussen 1uur en 3uur kwamen de ouders alweer. Ze werden ontvangen met warme gluhwein en chocomelk op de prachtige vuurplaats. Zo werd het kerstarrangement met veel gezelligheid afgesloten. Bedankt allemaal!

Groetjes,

Astrid, Ramona, Mardoe, Jakko en Linda

[Klik hier voor de foto's](#)

