

**Vrijdag**



Zo, iedereen bedankt dat jullie eraan gedacht hebben om wat lekker weer mee te brengen haha. Alle kinderen kwamen in de regen aan, maar al snel was het binnen gezellig. Vanavond komt Romy nog en morgen Wesley en dan zijn we met dertien kinderen compleet. We hebben er wel voor gekozen om aan twee tafels te eten en de spaghetti ging er vanavond goed in. Het was erg gezellig aan tafel, er werd gepraat over school, over wat we zouden doen met heel veel geld en over wat er dit weekend allemaal ging gebeuren.

Na het eten en de corvee ( wat een berg !) aten we met zijn allen een toetje. Boven werd er daarna film gekeken, Dave en Julian speelden samen met Joost boven op tafel een spel, er werd op de DS gespeeld en ineens was het boven wel heel gezellig. Ja hoor, de meiden hadden het weer voor elkaar, ze mochten de jongens opmaken. Tot nagellak aan toe werden ons normaal zo stoere jongens omgetoverd in echte dames.

Al snel was de tijd om en moesten we allemaal weer naar beneden, want de eersten moesten al naar bed. We hopen morgen op wat beter weer, want we willen toch nog even lekker naar buiten kunnen, duimen jullie mee?

**Zaterdag**

Goedemorgen kinders! Tegen half 9 druppelde iedereen pas naar beneden richting de ontbijttafel dus de ochtend begon heerlijk rustig aan! Ondertussen scheen zelfs het zonnetje een beetje naar binnen! Om tien uur ging Marjan met een paar mannen de groenten halen en de dieren voeren. Op de boerderij mochten de anderen iets voor zichzelf doen. Er werd gespeeld op de spelcomputer, geknutseld, noem maar op! Tegen lunchtijd aan dook Mardoe samen met Gerjan en Nicole de keuken in om allemaal lekkers te maken. Dat betekende dat we een heerlijke maaltijd hadden. Er waren broodjes gebakken en op tafel stonden allemaal lekkere dingen, eigengemaakte eisalade, komkommer, tomaat en verschillend beleg. Nadat de corvee gedaan was en iedereen zijn laarzen en jas aan had, vertrokken Marjan, Simone en de kinderen naar Burgh-Haamstede om ons daar weer een middag te vermaken bij de bunkers. Natuurlijk gingen de vlaggen weer mee, want het blijft een leuk spel, vlaggenroof. Na een uurtje had iedereen zijn vlag gevonden, maar Wesley zijn vlaggetje was maar nergens te bekennen. Gelukkig waren er genoeg jongens en meiden die hem hielpen en uiteindelijk vonden we ook Wesley zijn vlag, hij was gewoon heel moeilijk verstopt.

Toen iedereen zich lekker uitgeleefd had in het bos, keerden we terug, maar niet voordat we nog even bij de Plompetoren gestopt waren om eens heel ver over het eiland en het water te kunnen kijken.





Terug op de boerderij aangekomen nam iedereen een glaasje ranja en werd er iets voor zichzelf gedaan. Er ging een film in de dvd-speler en boven werd er een groepsspel gedaan, waarbij de dekbedden weer van de kamer kwamen en er weer een hang-plek gecreëerd werd.

Tijdens het avondeten werd de tafelindeling wat verandert, en hadden we twee even grote tafels. Het was druk, maar gezellig. Na het eten werd er gedoucht, Astrid deelde een toetje uit en er ging een nieuwe film in de DVD-speler, the Chronicles of Narnia.

Julian, Talitha, Marco en Simone speelden nog een potje Rummikub en toen gingen de eersten alweer naar bed. NA een drukke dag werd er niet gezeurd, want iedereen was maar al te blij om op bed te liggen. Morgen sluiten we het weekend gezellig af!

### **Zondag.**

Het begon als een regenachtige ochtend, maar al snel kwam de zon weer lekker door! Om half 9 hebben we gezellig met zijn allen ontbeten en na de corvee heeft iedereen lekker vrij gespeeld. Er werd geknutseld, tv gekeken, gefietst en met de blades gespeeld. Het was een drukke, maar gezellige boel. Rond half 1 zijn we lekker aan tafel gegaan om te lunchen. Hierna werd er een meisjes en een jongenskamp gemaakt. De meisjes gingen twee heerlijke taarten bakken en de jongens gingen allemaal mee naar het bos. Marco en Gerjan mochten lekker op de fiets en de rest even met de bus. In het bos hebben Bram, Julian en Dave zich verstopt en Wesley was de zoeker. Wesley werd geholpen door zijn grote vriend Pascal. Ze zijn er in geslaagd om Bram te vinden, maar Julian en Dave hadden gewonnen, want die waren onvindbaar. Gerjan en Marco hebben Pascal en Wesley nog een leuk schrikmomentje bezorgd door ineens uit het riet te springen. Kortom een geslaagde boswandeling met ze allen ☺. Toen we weer op de Mal kwamen waren de meiden al klaar en de Monchou en kwarktaart stonden op te stijven in de koelkast, dat wordt smullen!

Na lekker wat te hebben gedronken met zijn allen kon iedereen vrij spelen tot ze opgehaald werden. Bedankt voor de gezelligheid weer iedereen en tot snel!



Groetjes,  
Mardoe, Simone, Marjan, Astrid,  
Ramona, Denise en Linda.