

Vrijdag



Spannend, spannend, spannend. Zou de Sint dit weekend ook iets voor ons brengen? Vanavond eerst maar eens aan elkaar wennen onder het genot van lasagne met stokbrood en kruidenroomkaas gevolgd door heerlijke monapudding! Terwijl het eten zakte gingen Noam, Thijs, Dave, Joost en Denise aan de slag met een spel in het thema Sinterklaas natuurlijk. Helemaal zelf een spel verzinnen en maken is zo makkelijk nog niet en daarom wordt dit morgen afgemaakt. Gerjan en Marco hadden het goed bekeken, tv'tje op de kamer met de playstation van Gerjan

aangesloten brachten zij de avond boven door en mochten ze van Simone zelfs nog een filmpje kijken tot wat later op de avond.

Bram, Koen en Boaz doken samen in de laptop van Koen, waar een mooie film op te zien was en ook zij trokken zich boven terug op de overloop. Kevin en Anrik speelden samen een racespelletje op de playstation van Joost. Zo verliep de avond heel rustig en gezellig, omdat tussendoor iedereen nog naar beneden kwam om samen wat te drinken en iets lekkers te eten. De jongens hebben allemaal al weer zin in morgen, want er staat een favoriet buitenspel op het programma, wat ze de vorige keer geleerd hebben van Jakkoo en wat een groot succes was! Dus oogjes toe en tot morgen!

Zaterdag

Helaas, de Sint heeft ons nog niet blij verrast met cadeaus, maar een ontbijtje was ook al erg welkom. Na het ontbijt en de corvee vertrokken met twee bussen richting Burgh-Haamstede. Marco zou de vlaggetjes mee nemen, maar was deze vergeten waardoor we nog even een rondje van de zaak deden om deze te halen. In Haamstede aangekomen moesten we eerst nog een flink eindje lopen om bij de goede bunker aan te komen. Gerjan had op de weg erheen al gevraagd aan iedereen of die zijn vlaggetje moeilijk of makkelijk verstopt wilde hebben en Gerjan ging hier ook voor zorgen. NA 10 minuten wachten (in de regen, waardoor iedereen ondertussen doorweekt was), mochten we van Gerjan gaan zoeken. Op ons knietjes door de bunkers vonden we beetje bij beetje allemaal ons eigen vlaggetje. Niemand had nog erg in de regen, want dit spel was wederom een groot succes en alle jongens hebben super goed hun best gedaan om er een gezellige ochtend van te maken! Toen we terug kwamen op de boerderij was de tafel al gedekt door Jordy en stonden er een pan tomatensoep en erwtensoep op het fornuis. Dat was heerlijk smullen na een koude maar gezellige ochtend. Terwijl de regen tegen het raam stroomde, vermaakten we ons allen binnen. Er werd met marsepein geknutseld, geverfd voor Sinterklaas. Marjan ging met Gerjan, Marco en Jordy nog even de regen door om de dieren te voeren op de Stelle, die hadden inmiddels ook flinke honger. Aan het eind van de middag kwamen de gezelligheidsspelletjes uit de kast, monopoly en ook kwam het pokerset weer op tafel. Toen alle spelletjes klaar waren zijn we lekker gaan eten. Er was stampot andijvie, rode kool, broccoli, kaassaus en krokante kipschnitzels..... smullen!!!!

Na het eten en de (grote) corvee zijn we allemaal naar buiten gegaan want Jakkoo had het kampvuurtje lekker aangestoken. We hebben lekker rond het vuurtje gezeten, er is een potje gevoetbald





en er is verstoppertje gedaan (dat is natuurlijk heeeeel moeilijk in het donker!!!)

Toen was het tijd om te gaan douchen en daarna een lekker toetje beneden.

De avond was gevuld met films, tv programma's, spelletjes en lekker kletsen aan de eettafel. En ja met zoveel gezelligheid is de avond natuurlijk zo weer voorbij..... Welterusten!!

Zondag.

Goedemorgen pietjes...uh lieve kinderen! Stiekem waren er veel die toch wel zenuwachtig waren vandaag, dus uitslapen zat er deze zondagmorgen niet in! Dit betekende wel dat we gezellig met zijn allen aan het ontbijt zaten met een vers gebakken broodje. Na de corvee te hebben gedaan was het even tijd om iets voor je zelf te doen. De kamers werden opgeruimd en er werden een aantal potjes pool gespeeld. Toen het tien uur was ging Marjan met een groepje naar de Stelle toe. Daar werden alle taken netjes verdeeld, iedereen hielp mee! Toen alle dieren voorzien waren van volle eetbakken ging die groep naar het bos. Daar was inmiddels de tweede groep met Mardoe naartoe gefietst en hadden zich verstopt. Na een flinke wandeling hadden we iedereen gevonden (Bram en Koen waren wel héél goed verstopt dat we ze bijna vergaten) gingen we met z'n allen terug naar de Malversweie. Daar werd de tafel gedekt en gingen we lekker eten. Dit gebeurde allemaal iets vroeger dan normaal want er stond een heus Sinterklaasprogramma op de planning! Er werd een gezellig hoekje gemaakt en uiteraard zorgden de mannen ervoor dat er ook een stoel voor Sinterklaas klaar stond. Voordat Sinterklaas kwam vertelde Simone nog even wat er nu precies ging gebeuren en toen was daar ineens al de auto. Thijs en Dave die verkleed waren als piet mochten de Sinterklaas officieel ontvangen. Toen Sinterklaas lekker zat werd er begonnen en Sinterklaas wist echt over iedereen wel iets te vertellen! Alle jongens kregen een mooi kado, constructiemateriaal, bouwpakketten, pokersets en noem maar op, het kon niet stuk! Ook kregen de kinderen nog een swingstok waarmee ze allemaal nog wel even moeten oefenen, want dat is toch best lastig. Natuurlijk werd door iedereen gelijk hun kado uitgepakt en er werd gelijk mee gespeeld.

Wat een geslaagde middag!

Erg leuk dat jullie er weer waren dit weekend! Fijne Sinterklaas nog allemaal en snel tot de volgende keer!

Groetjes Mardoe, Simone, Denise, Ramona, Linda, Astrid en Marjan

[Klik hier voor de foto's](#)

