

Vrijdag.

Hallo allemaal! Wat gezellig dat jullie er weer zijn!!!!

Toen iedereen binnen was zijn we lekker gaan eten. Mardoe had een andijvie en een boerenkool stampot gemaakt, met rookworst en slavinken erbij!! iedereen had blijkbaar flinke honger want allebei de pannen waren bijna leeg!! Ook het vlees was bijna allemaal naar binnen gewerkt... het was ook wel flink lekker....

Na het eten hebben we de jassen gepakt, schaatsen gepakt en zijn we met de bus naar Oosterland geweest want daar was een indoor schaatsbaan gemaakt!! Toen we aankwamen was er een ijshockey wedstrijd bezig. Gerjan en Marco deden meteen de schaatsen aan en gingen in de rij staan voor de ijshockey wedstrijd. Want als er gescoord werd bij een team, dan mochten er 2 nieuwe op het ijs. Joost vond het te druk en ging lekker aan de bar zitten, daar kreeg hij van de barvrouw een gratis cola en een gratis mars. Jordi vd Berge woont in Oosterland en kwam ook gezellig langs.

Om half 9 zijn we weer lekker terug gegaan naar de boerderij en zijn we een toetje gaan eten. En na wat tv kijken en op de playstation spelen was de avond weer voorbij.

Zaterdag

Wat een rust.....zo op de vroege ochtend. Één voor één ontwaakte er iemand, wat betekende dat we later dan normaal aan tafel zaten. Gerjan kreeg het zelfs voor elkaar om uit te slapen tot 10 uur, dat hebben we nog nooit meegemaakt! Toen ook hij klaar was gingen we naar de Stelle om de dieren eten te geven. Na alles te hebben gedaan en nog even

vrij te hebben gespeeld daar, gingen we een kijkje nemen op het strand. Wat een wind stond er! Dus zijn we weer gouw de bus ingesprongen naar het bos, om een ouderwets potje verstoppertje te spelen, blijft leuk! Iedereen hadden we gevonden, behalve Gerjan en Marco. Toen we weg wilden rijden met de bus (grapje) kwamen ze onder een hoop bladeren vanonder het bruggetje vandaan. Goede plek mannen!

Ondertussen was de tafel gedekt op de Malversweie dus konden we zo aanschuiven.

Met een warme snack op onze boterham werden onze buikjes heerlijk gevuld.

Na de lunch hebben we de schaatsen gepakt en zijn we naar Oosterland gegaan om weer te gaan schaatsen. Toen we daar aankwamen moesten we wel even wachten want Sinterklaas was net aangekomen!! Heel vervelend was het niet want er waren genoeg zwarte pieten dus ook genoeg

pepernoten!!! Toen het ijs weer vrij was hebben de mannen lekker geschaatst, Kimberly heeft ook een poging gedaan maar dat was kort maar krachtig (pijnlijk). Jordi was ook gezellig weer even langs gekomen en heeft gezellig met de jongens mee geschaatst. Toen iedereen het schaatsen een beetje gehad had zijn we naar Nieuwerkerk gereden. Daar stond Jeff van Mardoe al op ons te wachten met de hengels. Iedereen heeft even lekker gevist maar de vissen hadden geen honger.... En na een uurtje niks vangen vonden we het wel genoeg en zijn we weer terug gegaan naar de lekkere warme boerderij.



Als avond eten hadden we broodje shoarma, sla, stokbroodjes en lekkere sausjes. Na het eten is er een film boven gekeken en Joost is met Linda een potje monopoly gaan spelen. Rond half 8 was het tijd voor de douche ronde. Nadat iedereen weer lekker rook en schoon was is er beneden tv gekeken en boven is de film verder gekeken. Iedereen mocht iets langer opblijven dan normaal maar om kwart over 10 was het toch echt tijd om naar bed te gaan. Welterusten iedereen!!!

Zondag.

Goede morgen!!!! Na een heeeeeerlijke nachtrust stond iedereen lekker fris op. De ene wat later dan de ander maar we hadden geen haast ☺ na het ontbijt en de corvee heeft iedereen nog iets voor zich zelf gedaan. Rond 10 uur zijn we vertrokken naar de Stelle om daar de dieren te voeren. Nadat alle dieren eten en drinken hadden gehad zijn we met de bus naar Haamstede gereden, Kimberly wou graag bij de bunkers gaan kijken. Daar hebben we vlaggen verstoppt en een verstop spelletje gedaan. de ene vlag wat moeilijker verstoppt dan de ander.

Toen we weer lekker warm op de boerderij terug waren hebben we wat gedronken met iets lekkers. Iedereen is toen wat voor zich zelf gaan doen. Net voor de lunch heeft iedereen zijn eigen pizza broodje mogen maken. Lekker saus, dan een beetje ui en ham of salami en dan een laagje kaas.... En dan hop in de oven en even wachten tot de kaas lekker gesmolten is... hmmm... lekker!!!!

Wij hebben een super weekend gehad!!! Wij hopen jullie ook!!!!

[Klik hier voor de foto's](#)

