

Weekendverslag weekend 45 11-13 november 2011

Vrijdag



Nadat het grootste gedeelte binnen was, Sander kwam later en Chris komt morgen pas, zijn we aan tafel gegaan. Ramona had weer haar uiterste best gedaan, zo goed dat zelfs een aantal vader wel hun bordje wilden aanschuiven. Na het eten en de corvee ging al snel de tv aan, want vanavond speelde Nederland-Zwitserland. Vooral Daan vond het erg spannend, maar ook Gerjan sloot aan. Wesley en Dave vermaakten zich boven op de slaapkamer prima! Heel actief werd er nog een spelletje Twister gedaan. Om half 11 gingen de laatste jongens naar boven, maar

voor Remy en Sander had Simone nog wel een filmpje op de laptop staan, die ze op bed nog een stukje mochten kijken.

Zaterdag

Brrrr, wat een koude nacht! Natuurlijk hebben jullie er weinig van gemerkt, want om half 9 zaten Jakkoo en Simone alleen met Wesley, Dave, Julian en Marco aan de tafel te ontbijten. Langzaam kwamen de andere jongens en Kimberly ook uit hun bed gerold en Daan was als laatst om kwart over 10.



Jakkoo was ondertussen al met Julian en Marco om de groenten geweest en na een bakje koffie ging hij met Marco, Gerjan en Kimberly de dieren voeren op de Stelle. Denise was ondertussen ook gearriveerd en samen met Simone zorgde zij ervoor dat de placemats en de marsepein op tafel kwamen. De jongens begonnen fanatiek met het maken van de mooiste figuren en af en toe werd er ook een stukje gesnoept. Toen Jakkoo met de diervoerders terug kwamen stapten we allemaal in de bus om even een frisse neus te halen in het bos.

Remy, Sander en Chris stapten op de fiets naar Zierikzee om op zoek te gaan naar een modelbouwwinkel om eens lekker rond te neuzen. Bij terugkomst op de boerderij begon Denise aan haar kunstwerk in de keuken, stokbroodjes kaas-ui. Het rook al snel heerlijk en we konden niet wachten om aan tafel te gaan. De fietsers bleven in Zierikzee en aten met zijn drietjes daar wat.

Na de heerlijke lunch werd er even een momentje vrij gepland voor iedereen. Het zonnetje scheen heerlijk, dus daar werd door sommigen gebruik van gemaakt. Gelukkig hebben we een behoorlijk terrein waarop voldoende te doen is! Marjan ging op stap met de 'kleine' mannen van dit weekend, Julian, Wesley en Dave. Lekker winkelen, flessen wegbrengen. Toen we weer compleet waren werden alle sinterklaas spullen en versiersels van zolder gehaald. Zoals elk jaar werden ook nu de verkleedkleden met open armen ontvangen. Zelfs Kimberly en Gerjan trokken het aan (en wát zag dat er schattig uit ☺). Jakkoo boog zich ondertussen op het inzichtelijke gedeelte met een aantal mannen, om zo een strakke poort te maken, prachtig!



Op het menu van vanavond stonden taco's met frietjes en groenten. Velen onder ons lieten dit smaken. Na alles op te hebben geruimd was het al heel donker geworden buiten en stak Hans met een aantal jongens het kampvuur aan. Al héél snel bevond iedereen zich buiten, want het vuur gaf ons heel veel warmte! Toen was het toch echt tijd om naar binnen te gaan en om de beurt te gaan

douchen. Tussendoor werd er nog wat lekkers uitgedeeld wat iedereen deed smaken. De televisie ging nog aan, er werd nog gezellig gekletst onderling en toen was het tijd om naar ons bedje te gaan.

Zondag



Op deze mistige zondagmorgen werd iedereen rustig wakker. Tassen werden ingepakt, bedden afgehaald en lekker ontbeten. Na het ontbijt is Jakkoo met Marco, Gerjan, Dave en Kimberly de dieren gaan voeren op de Stelle. Marjan bleef met de andere kids lekker op de boerderij die nog wat wilden frummelen of nog het een en ander op moesten ruimen op hun kamer. Toen Jakkoo terug was werden ging hij wederom de bus in om naar het strand van Westenschouwen te gaan met Wesley, Julian, Dave, Marco, Gerjan en Kimberly. Daar vond Gerjan nog een hele grote krab! De oudste mannen bleven op de boerderij, knutselen met auto's of even op de pc. Voor de lunch stonden er tosti's op het menu. Iedereen kon zijn eigen tosti beleggen en die werd dan vakkundig gebakken door Ramona, heerlijk! Na de lunch gingen Simone en Jakkoo nog even verder met de poorten van Sinterklaas en het aankleden van de boerderij. Er werd even vrij gespeeld, maar Jakkoo kon weer niet binnen blijven en ging erop uit met Chris, Remy, Julian, Dave en Kimberly. Naar het strand/stelle om te stunts met de auto van Chris. Op de Malversweie heerste complete rust, waarin er gezellig gekletst werd met leiding en kids. Ons weekend is geslaagd, dat van jullie ook?



Tot snel!

Simone, Marjan, Ramona, Jakkoo en Denise

[Klik hier voor de foto's](#)